

Forord

I november 1996 udgav jeg den første udgave af en slægtsbog om min mors aner. Denne slægtsbog omfattede i det store og hele kun anerne fra Tysnes. Siden lavede jeg en 2. udgave, og hermed foreligger 3. udgave med mine sidste resultater om min mors slægt.

Materialet stammer hovedsagelig fra såkaldte bygdebøger, d.v.s. bøger, som beskriver alle et sogns kendte beboere gennem tiden. Bortset fra Tysnes har jeg ikke kontrolleret de mange oplysninger i kirkebøgerne.

Materialet omfatter 833 anepersoner. Som følge af et omfattende anefællesskab repræsenterer disse personer mere end 2700 aner! Et sådant anefællesskab synes at have været ret almindeligt i Norge, hvor geografien har medført tætte bånd inden for små områder (dale eller øer etc.).

I en anetavle går man ud fra en given person, probanden, og finder frem til hans aner. Alle mandspersoner nummereres med lige numre, og alle hustruer nummereres med de følgende ulige numre. En persons far findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane 6's far har nr 12 og moder nr 13. Nr 12's forældre har nr 24 og 25, nr 13's forældre nr 26 og 27 o.s.v. Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, så halverer man det lige nr. Barnet er altså ane nr 15, gift med nr 14, deres barn er nr 7, gift med nr 6, deres barn igen nr 3, gift med nr 2.

I et appendix har jeg samlet oplysninger om:

- Tidsbilledet
- Navneskikke
- Bosteder i Sundhordland og Hardanger
- Litteratur og kilder

Forsiden er lavet af Kristoffer Løve Østerbye.

Materialet er næppe uden fejl og mangler, og jeg hører derfor gerne nærmere om eventuelle fejl.

Århus i februar 2010

Jan Løve Østerbye

Hun blev født 1. april 1915 i Gjersvik, og døbt den 29. august i Tysnes. Hun voksede op på Olagarden (Store Gjersvik br. 2) og blev konfirmeret i Tysnes kirke 6. oktober 1929. Efter 7. klasse fortsatte hun i middelskole i Haugesund, hvor hun i 2 år boede hos søsteren Anna. Derefter fulgte stillinger i huset og sygeplejeruddannelse. Hun mødte Wagn i 1937 i Drammen. Hun opholdt sig på Tysnes 9. april 1940, da tyskerne invaderede Norge. Hun fik lov til at rejse til Danmark og gifte sig i 1941. I 1944 fik hun lov til at rejse gennem Sverige til Norge for at besøge sin syge mor. Hun overtog sin fødegård, Olagarden, i 1968 efter en odelssag. Her har hun overvejende boet siden 1981. Efter søsteren Idas død i 1997 foranledigede hun overtagelse af Instebøen.

Hun blev gift den 29. april 1941 i Den svenske kirke, København med **Wagn Løve Østerbye**. Han var født 28. september 1914 i Sct. Mortens sogn, Randers, og døbt 26. december s.å. i Sct. Mortens sogn, Randers. Han voksede op i Randers og blev student fra Randers Statsskole 1933. Cand. polyt. 1939. Derefter soldat ved artilleriet i Århus (beregner). Den 9. april 1940 opholdt han sig på Artillerivejens kaserne. Ansat ved Kbn. amts vejinspektorat 1940-47. Bopæl: Stilledal 22 i Vanløse.

Han var afd. ingeniør ved Silkeborg kommune 1947-81 (souschef), hvor han havde ansvar for store vej- og kloakeringsarbejder. Han var stærkt interesseret i teknik og havde tidligt motorcykel og bil. Fra sin tidligste ungdom var han meget flyveinteresseret og i sin studietid var han medlem af Polyteknisk Svæveflyveklub. Dygtig amatør fotograf. Bopæl: Kærshøjvej 44 og Slesvigvej 6.

I 1968 erhvervede Ragnhild sin fødegård efter en odelssag, og familien tilbragte meget tid her i de følgende år. Efter sin pensionering tilbragte han en stor del af året her. Han døde 1. oktober 1997 på Silkeborg Centralsygehus og blev bisat den 8. oktober 1997 i Silkeborg. Hans urne blev senere nedsat på et familiegravsted på den gamle kirkegård i Gjersvik.

Ragnhild og Wagn har børnene:

Jan Løve Østerbye, født 1942

Anders Løve Østerbye, født 1943

Brita Løve Østerbye, født 1952. Hun har senere skiftet Østerbye ud med Gjersvik.

2. generation

Lars Larsson Andersland

Han var født 3. juni 1870 i Andersland, og døbt 19. juni s.å. i Uggdal. Han døde 6. maj 1968 i Gjersvik, og blev begravet 11. maj på den lille kirkegård i Gjersvik. Efter sin konfirmation kom han ud at sejle med jakter til Nordland. Han kom med jagten "Olga", som Ole Kristoffersen Gjersvik ejede sammen med Kristoffer Amundsen fra Vetle Gjersvik. De to ejere skiftedes til at sejle til Nordland. Lars sejlede med Ole, og han blev efterhånden bestmand, d.v.s. næstkommanderende. Ole kunne være hidsig og opfarende, og det fortælles, at Lars engang måtte lægge sig imellem ham og den øvrige besætning for at undgå mytteri.

Gennem sin omgang med Ole Kristoffersen lærte Lars vel Oles lillesøster Mathilde nærmere at kende. De blev gift i 1896 og overtog driften af Store Gjersvik br 2, idet Ole rejste nordpå til Høvik ved Kristianssund, hvorfra hans hustru kom. I 1899 fik Lars skøde på jorden efter

auktion. Siden sejlede han med dampskibe, mest i Mowinckels rederi som matros (1897-99), bådsmand og tømmermand. Han var ofte borte et år ad gangen.

Lars og Ole bevarede det gode venskab til svigerfaderens død i 1914, hvor de to mænd havde en alvorlig kontrovers om svigerfaderens efterladte ejendele. Som vilkårsfolk tilhørte de gamle ejendele normalt gårdens ejer - og sådan endte striden også her. Mathilde var flink til at ordne både gården og en stor børneflokk. De havde op til 14 kreaturer ad gangen, heraf 8 malkekøer, samt får, grise og en hest. Lars optog jord til drift på Instebøen (br 3), hvor de byggede huse omk 1940.

Han blev gift 10. november 1896 i Tysnes med

Mathilde Ragnhilde Kristoffersdatter Gjersvik

3

Hun var født 1. april 1872 i Gjersvik, og døbt 19. maj 1872. Hun var utrolig flittig i sit arbejde, arbejdede hurtigt og fik meget arbejde fra hånden. Når det udendørs arbejde var overstået havde hun huset at se til, og om aftenen kartede og spandt hun, ligesom hun strikkede sokker til hele familien. Det menes, at Lars aldrig gik med en stoppet sok i sit lange liv. Hun døde på Instebøen efter lang tids sygdom af tuberkulose 20. september 1945 og blev begravet på kirkegården i Gjersvik.

Lars og Mathilde fik 11 børn:

Anna Maria Gjersvik, født 13. juli 1897 i Gjersvik, og døbt 8. august s.å. Hun døde 1971 i Tysnes. Hun blev gift med **Henrik Meyer Hollekim** (1896-1979). Henrik rejste til søs i 1913, tog styrmandseksamen 1920 og skibsførereksamen 1927. Han var kaptajn i handelsflåden 1935-52. De boede bl.a. i Haugesund, hvor de havde gård på Vormedal. Senere boede de på Instebøen (Gjersvik), før de byggede hus i Våge i 1967. Ægteskabet var barnløst. (Jeg boede hos dem på Vormedal i nogle måneder i 1947).

Magnus Kristoffer Gjersvik, født 5. juni 1899 i Gjersvik, og døbt 25. juni s.å. Han døde 1987 i Tysnes, og blev begravet 10. oktober s.å. i Tysnes. Han var uddannet skibsbygger (tømrer), sejlede til søs indtil krigsudbruddet i 1939, senest som styrmand.

I marts 1940 afmønstrede Magnus Mowinckels "Sygna" i Amsterdam. Skibet blev som det første norske skib torpederet ude i Nordsøen og alle hans kammerater ombord mistede livet.

Han overtog sin fødegård i Gjersvik i 1940 og drev den til 1966. Efter 2. verdenskrig købte han sammen med et par andre en amerikansk traktor. Meningen var, at de sammen skulle drive maskinstation, men efter hvert var det udelukkende Magnus, som disponerede traktoren. Magnus holdt traktoren i meget fin stand helt frem til sin død. I 1959 købte han en grund på Gjerstadneset og satte hus op her omkring 1965. Her boede de som pensionister. En tid var han medlem af kommunestyret. Ægteskabet var barnløst. Han blev gift 1929 med **Hanna Andersen**, (1902-88). Hun blev født Søndre Alminding nr. 10 i Sandviken, Bergen. Hun blev konfirmeret i Os den 23/9 1917. Familien boede da på Moberg og faderen var sømand. Hun blev meget senil på sine gamle dage, og boede de sidste år på plejehjem.

Lars Ingvald Gjersvik, født 27. marts 1901 i Gjersvik, og døbt 7. april s.å. Han døde 10. januar 1990 i Freeborn, Minnesota, USA. Han emigrerede til USA i juni 1922, hvor han skulle beskæftige sig med gårdsarbejde hos onkelen Theodor Grefsheim

i Lake Mills ved Emmons i Iowa. I 1930 var han hjemme på besøg 11/5 - 5/9. Han var da fabriksarbejder. Senere boede han flere steder i USA (New York, Chicago m.m.). I mange år arbejdede han for Western Electric. Barnløs.

Han havde udfærdiget et testamente 7/3 1954 i Chicago, USA. Af testamentet fremgår, at hans søskende og deres efterkommere skulle arve efter ham, idet broderen William skulle være executor. 30/10 1967 indsatte han Frank Gjersvik fra Albert Lea som executor - efterfulgt af Kenneth Gjersvik.

Efter dødsfaldet fik Frank hjælp af en advokat til at opgøre og fordele boet. Boopgørelsen viser i korte træk:

Aktier		2.861 \$
Bankbøger og værdipapirer		88.245 \$
Arv efter Magnus Gjersvik		22.983 \$
Lån til Frank og Wilbur Gjersvik		50.000 \$
små lån, bil etc.	
Sum		80.633 \$
I alt		171.740 \$
Hertil en række småposter		13.265 \$
Begravelsesomkostninger og udeståender		10.714 \$
Til fordeling		174.291 \$
Til hver af de 8 arveladere og deres børn blev der således 21.786 \$		
Arveladerne var:		
Mona Kallevik	1/8	21.786 \$
William Gjersvik	1/8	21.786 \$
Maureen Gjersvik	1/48	3.631 \$
Richard Strand	1/192	907 \$
Keith Strand	1/192	907 \$
Carol Strand Lippert	1/192	907 \$
Astrid Woods	1/48	3.631 \$
Aud Clausen	1/48	3.631 \$
Vivian Kelly	1/48	3.631 \$
John Gjersvik	1/48	3.631 \$
Lina Lund	1/8	21.786 \$
Martha Johnsen	1/8	21.786 \$
Ida Gjersvik	1/8	21.786 \$
Ragnhild Gjersvik	1/8	21.786 \$
Agnes Berge	1/8	21.786 \$
I alt		174.291,34 \$

Opgjort og afsluttet 30/4 1991.

Han blev gift med (2) **Svanhild**. De blev senere skilt.

Borghild Gjersvik, født 14. januar 1903 i Gjersvik, og døbt 22. februar 1903 i Tysnes. Hun døde 6. februar 1981 i Brooklyn, N.Y. Hendes urne blev senere nedsat på kirkegården i Haugesund. Hun emigrerede til USA i oktober 1924, hvor hun startede sin nye tilværelse hos onkelen Theodor Grefsheim i Twin Lake ved Emmons, Minnesota. Onkelen bekostede hendes ophold på Waldorf College i Forrest City i Iowa. I 1929 var hun hjemme fra 10/6 til 31/8, hvor hun returnerede til Brooklyn, N.Y. Senere boede hun i Boston og New York. Hun levede separeret fra 1950, og ernærede sig som husholderske. Hun blev gift 18. maj 1935 i Brooklyn, N.Y., USA med **Dagfinn Aanensen** (1907-68). Han stammer fra Haugesund og emigrerede til USA som 18-årig. Han drev skibshandel i Boston, Mass. under anden verdenskrig. Efter krigen arbejdede han for de amerikanske styrker i Tyskland.

- Wilhelm Johan Gjersvik**, født 9. september 1904 i Gjersvik, og døbt 23. oktober s.å. Han døde 22. oktober 2002 i Albert Lea, Minnesota, USA, og blev begravet 26. oktober i Northwood, Iowa, USA. Han emigrerede til USA i marts 1921, hvor han rejste over til onkelen Theodor Grefsheim i Emmons, Iowa, for at tage arbejde som gårdsgut. Onkelen bekostede hans uddannelse på Waldorf College i Forrest City, Iowa, hvor han opholdt sig sammen med søsteren Borghild. Senere sejlede han som rorgænger (wheelsman = rorgænger/matros) på malmskibe på de store søer. Som andre emigranter har han fortalt, hvor vanskeligt det var i den tid at få sparet de første 1.000\$ op. De næste 1.000\$ kom normalt lidt lettere. Fra 1929 drev han landbrug i Emmons/Twin Lake, indtil han købte en stor farm (470 acres) i Manchester, Minnesota. Sønnen Franklin overtog senere farmen, og i 1991 flyttede han til et plejehjem i Albert Lea. Han havde flere offentlige hverv og var meget velanskrevet i området. Han ville gerne synge, og var i mange år medlem af et sangkor. 7 børn. Han blev gift 17. februar 1929 i Nunda, USA med **Laura Ovidia Larsen** (1907-89). Hendes forældre var norskfødte.
- Jørgen Gjersvik**, født 30. september 1906 i Gjersvik, og døbt 31. oktober s.å. Han døde april 1974 i New York, USA. Han emigrerede til USA i marts 1926, hvor han tog til Twin Lakes i Minnesota (familie) for at søge arbejde ved landbruget. Senere sejlede han i mange år på de store søer. Bosat i Brooklyn, New York. Han blev gift 1930 med **Abelone Hope** (Luna, født 1908 på Reksteren, Norge).
- Lina Margrete Gjersvik**, født 14. august 1908 i Gjersvik, og døbt 21. august s.å. Hun døde 27. maj 2002 i Finnsnes, Norge. Hun var uddannet som sygeplejerske. Ophold i Oslo før ægteskabet. Hun blev gift med **Bjørnulf Lund**. (1911-91). Hun kom med moderen til Finnsnes som barn. Moderen giftede sig med Købmand Lund og han voksede op med en række halvsøskende. Faderen drev købmandsforretning, dampskibsekspedition og et lille hospits. Brødrene delte senere aktiviteterne og Bjørnulf overtog butikken.
- Marta Gjersvik**, født 18. juni 1910 i Gjersvik, døbt 31. juli s.å. Hun døde 13. november 2001 i St. Louis, Missouri, USA. Hun rejste tidligt til USA, hvor hun traf Odd. Bosat i Bronx, New York. Hun blev gift med **Odd Johnsen**. Han stammede fra Sverige.
- Ida Gjersvik**, født 23. april 1912 i Gjersvik, døbt 30. juni s.å. Hun døde 1. januar 1995 i Tysnes, og blev begravet den 6. januar. Ida var som ung i huset i England. Ellers passede forældrene i mange år. Hun fik tuberkulose og havde et årelangt ophold på sanatorium i Sogn. På trods af en nedsat lungefunktion passede hun dog fortsat gården "Instebøen", hvor der gennem mange år var et par kreaturer på stalden. De sidste år boede hun på plejehjem.
- Ragnhild Gjersvik** (ane 1) født 1. april 1915 i Gjersvik, døbt 29. august s.å. Hun blev gift 29. april 1941 i Den svenske kirke, København med **Wagn Løve Østerbye**.
- Agnes Gjersvik**, født 20. august 1918 i Gjersvik, døbt 14. oktober s.å. Hun døde 10. august 2009 i Sjukeheimen, Uggdal, Norge, og blev begravet 18. august. Hun havde arbejde i Bergen og Oslo før hun giftede sig. Hun blev smittet med tuberkulose og opholdt sig en tid på sanatorium. Hun blev gift 1946 med **Olaf Johan Berge** (1915-2003). Olaf var uddannet snedker. Senere uddannede han sig til sløjdlærer. De har altid boet på Tysnes. Ægteskabet var barnløst. De fik skøde på Gjerstad br 19 (Heimly) 1950 og br 37 (plads ved sjøen) 1973. De byggede hus på grunden 1951/52.

3. generation

Han var født 31. januar 1832 i Grøtei, Tysnes, døbt 3. februar s.å. Han døde 8. maj 1911 i Andersland, og blev begravet 16. maj i Uggdal. De fik skøde på Andersland br 2 i 1857 af svogeren Lars Andersland. De gav hendes forældre vilkår. Lars var i herredsstyret i 1870'erne. Ingeborg nåede - som flere af hendes sønner: Kolbein, Petter, Engel og Lars - en høj alder. Han blev gift 27. november 1857 i Tysnes med

Ingeborg Jacobsdatter Nera-Dalland

5

Hun var født 22. september 1835 i Dalland, og døbt 14. oktober s.å. Hun døde 1934 i Tysnes. Sammen havde de børnene:

Kolbein Larsson Singelstad, født 23. februar 1858 i Andersland, og døbt 1. april s.å. i Uggdal. Han fik skøde på Singelstad br 1 1882. Som 17-årig rejste han på sin første tur til Nordland. Det blev til mange ture nordover. Senere ernærede han sig som fisker i notalag og garnfiskeri. Som gammel kunne han lide at fiske i fjeldet og i sjøen. Da sønnen døde i 1937 måtte han træde til med gårdsarbejde. Han døde 101 år gl. og var da den ældste på Tysnes. Når vi var på Tysnes, besøgte vi ham ofte. Sidste gang jeg besøgte ham sang han smukt på gammel norsk maner for mig og gav mig en grydeske, som han selv havde snittet. Jeg opbevarer stadig skeen! Han døde 1959 i Singelstad. Han giftede sig 8. november 1881 i Onarheim med **Kari Sylfestdatter Singelstad** (1861-1949).

Jacob Olai Larsson, født 10. februar 1860 i Andersland, døbt 25. marts s.å. i Uggdal. Han døde januar 1884 i Bergen. Af KB fremgår, at han sammen med 4 andre fra Haukafær, "forliste straks uden for Bergen". Han var matros på sejlskibet "Sicilian".

Anna Larsdatter, født 3. april 1863 i Andersland, døbt 19. april 1863 i Uggdal. Hun døde 6 uger gl. 18. maj 1863 og blev begravet 5. juli s.å. i Uggdal.

Anne Serine Larsdatter Heie, født 2. maj 1864 i Andersland og døbt 16. majs.å. i Uggdal. Hun døde 1954. Hun blev gift 9. juni 1898 med enkemanden **Hans Torbjørnsen Heie** (1863-1942). Han var tvilling med Johannes. Han fik skøde på Heie br 5 1898, men havde da drevet bruget i flere år. Han sejlede som ung i Nordlandsfart, men blev så ansat i Bergenske, hvor han i mange år sejlede med hurtigruten nordover og i Nordsøfart. Til sidst sejlede han som tømmermand. Omkring 1914 gik han over til HSD og var længe matros på Vøringen. Han sluttede med søfarten ved 60-års alderen.

Peder Larsson Andersland, født 09 maj 1867 i Andersland, døbt 10. juni 1867 i Uggdal, død 1960. Ved vielsen med Kristi var han gårdmand og matros på Andersland. Han overtog gården på Andersland efter forældrene, som fik vilkår hos ham. Ved FT 1900 boede han med kone og 3 børn, forældrene og en tjenestepige på gården. Han blev gift 30. november 1894 i Tysnes med **Kristi Sjursdatter Tysnes** (1866-1921).

Lars Larsson Andersland, (ane 2) født 3. juni 1870 i Andersland, og døbt 19. juni 1870 i Uggdal. Han døde den 6. maj 1968 i Gjersvik og blev begravet 11. maj s.å. Han blev gift 10. november 1896 i Tysnes med **Mathilde Ragnhilde Kristoffersdatter Gjersvik**.

Engel Johan Larsson, født 25. januar 1873 i Andersland og døbt 23. februar s.å. i Uggdal. Han døde 1971 i Etne, hvor han var gårdbruger. Han havde endvidere et fragtefartøj. Han blev 1916 gift med **Cecilie Johannesdatter Romsø** fra Ølen.

Knut Andreas Larsson, født 14. oktober 1875 i Andersland og døbt 7. november 1875 i Uggdal. Han døde 1961 i Nymark. Ved FT 1900 var han sømand og opholdt sig i Frankrig. Han emigrerede til USA, men vendte senere hjem til Tysnes.

Ole Larsson Andersland, født 22. juni 1879 i Andersland og døbt 13. juli s.å. i Uggdal. Han døde 1948. Han udvandrede første gang til USA 1897, hvor han blev farmer i

Detroit Lakes, Minnesota. Ved vielsen med Brita var han hjemme i Norge, idet han var farmer i North Dakota, men midlertidigt opholdt sig på Andersland. De kom hjem igen og slog sig ned på en gård i Høylandsbygd på Halsnøy, men udvandrede igen i 1922 og havde siden farm i Emmons, Minnesota. Han blev gift 3. februar 1911 i Uggdal med **Brita Kristine Samsonsdatter Økland**.

Kristoffer Olsen Gjersvik

6

Han var født 9. februar 1832 i Gjersvik og døbt 12. februar i Tysnes. Han overtog St. Gjersvik br 2 efter sine forældre 1852 (skøde). I 1859 fik han skøde på 1/4 af det gl br 3. Kristoffer var 20 år ved forældrenes tragiske død, men han holdt sammen på familien. Ved sit giftermål med Marta fik han også en god støtte. Han var yderst flittig. I de første år rejste han på fiskeri. Han var ekspert i at lægge tagheller (-sten). Han tjente ofte hos andre og arbejdede ellers hjemme, selv i måneskin. Han opdyrkede ny jord. Marta var særdeles flink i husholdningen, og de var rimeligt velstående.

I 1888 solgte han St. Gjersvik br 2 til sønnen Ole Kristoffersen Gjersvik. Kristoffer og Martha beholdt imidlertid Instebøen (br 3). Denne ejendom solgte Kristoffer efter Marthas død til datteren Mathilde i 1912.

Kristoffer døde 14. november 1914 i Gjersvik og blev begravet 22. november 1914 på kirkegården i Gjersvik. [Min fars urne er nedsat i samme gravsted]. Han døde som aftægtsmand og enkemand af alderdom. Der foreligger en fortegnelse over værdierne i hans bo:

Fortegnelse over Kristoffer Olsen Gjersvig Eiendom.

10 stykr Aktiebrev a kr. 50		kr. 500,00
Gjeldsbevis paa Jacob G Teigland		kr. 200,00
Tysnes Privatbank		kr. 3402,88
Tysnes Sparebank		kr. 3675,75
Do		kr. 1847,31
		<u>kr. 9625,51</u>
Lars Larsen Gjersvig Debet		
Contant	kr.1.000,00	
Jordegods	<u>kr. 400,00</u>	<u>kr. 1400,00</u>
Tilsammen ¹		kr. 10025,51

Samtlige papirer er modtaget og oppvares af Martele Gjersvig indpakket og forseget med herpaatrygte Stempel

Gjersvig den 9de November 1914

Forseglet af FEH²

Til Vitterlighed
O. Gjersvig
Anna Gjersvik

Han blev gift med

¹ Sammentællingerne udviser flere fejl, og det korrekte samlede beløb andrager kr. 11.025,94.

² Seglet indeholder bogstaverne FEH og et anker. Hvem personen er vides ikke.

Hun var født 30. september 1829 i Gjerstad og døbt 11. oktober 1829 i Tysnes. Hun døde 18. februar 1904 i Gjersvik, og blev begravet 25. februar 1904 i Tysnes. Hun døde som gårdmandskone.

Sammen fik de barnene:

Ola Kristoffersen Gjersvik, født 08 januar 1855 i Gjersvik, døbt 10 marts 1855 i Tysnes, død 1923 i Tustna, Møre og Romsdal. De overtog St Gjersvik br 2 efter hans forældre ved skøde i 1888. De ombyggede stuehuset i 1890. Han rejste tidlig til søs, på Nordland og måske Østersøen. Han sejlede som jaktskipper på Nordland. Først hadde han sammen med andre en mindre jakt på 3-400 tønner, fra 1886/87 hadde han jakten "Olga" på 6-700 tønner sammen med naboen Kristoffer Vetle Gjersvik. I 1893 flyttede de nordpå til Høvik på Ertsvågsøy NØ for Kr.sund, hvor hun kom fra. Han drev også fiskerivirksomhet i Skråven i Lofoten. Han solgte jorden i 1898 til Mathilde.

Ole og Martha kjøpte gården Høvik. De fikk 12 barn, hvorav 5 dro til Amerika. 4 av barna var tvillingpar. Ole kjøpte Høvika på auksjon for kr. 10.400,- og fikk skjøte 31. aug. 1893.

Gården HØVIKA i Aure.

Gård nr. 110 i Aure, tidligere gård nr. 51 i Tustna.

Gården ligger på nordvestre side av Ertvågøya, på et firkantet nes som stikker ut i havet.

I dagligtale kalles gården Hevikja, og følgende skriveformer har forekommet: Høigh (1520), Høuig (1559), Høuigenn (1560), Høueig (1643) og Høvig (1723). Navnet betyr "den høye vika".

Gården ble antakelig ryddet så tidlig som i 9.-10. hundreåret, men finnes skriftlig først i 1520. Gården fikk veiutløsning først i 1933, og før det ledet kun en ulendt sti fram til bruket.

I Nordmørs Jordebok er skylda satt til 0,5 spann, da gården var tungdreven med middels god jord. I tillegg til inntekt fra jorda var " der under en laxearpe, giffuer der aff aarlig til Candzelerenn 1,5 quarter lax". Herringsøy og Kunna var bruk under Høvika i 1723, men de ble snart etter matrikulert som egne bruk. Ellers var det mange husmannsplasser på bruket, i 1800 totalt 7.

Gården tilhørte på 1600-tallet Kanestrømsgodset, som var adelsgods. På 1700-tallet står Anders Gaas oppført som personlig eier. Etter han overtok Iver og Willum Gaas en halvpart hver (1729). Ivers del ble senere solgt til kaptein Jørgen Kristian Foss, som senere solgte videre til Ola Sveinson Giset.

Willums del gikk tilbake til Kanestrømsgodset, men sønnen Anders kjøpte det tilbake og solgt videre til kaptein Morten Lossius. Ola Sveinson Giset kjøpte i 1800 også denne delen.

En tidlig bruker var Jens Jensson. Etter han overtok Peder Olson Ørbog. Peders svigersønn, Ola Sveinson Giset, bygslet gården av svigerfaren sin, men kjøpte altså etter hvert hele gården for 299 rdl., og ble første selveier.

Etter Olas død, giftet enka seg påny med Jon Arntson Olvik, som overtok som bruker. Men Ola's sønn, Svein Olson Høvik, overtok etter sin stefar i 1828. Hans datter var Marit Sveindotter, som ble gift med Ole Knutsen Høvik.

Ola Kristoffersen Gjersvik blev gift 20. juni 1887 i Tustna/Halsa med **Marta Olsdatter Høyvik**.

Kari Kristoffersdatter Gjersvik, født 6. august 1857 i Gjersvik og døbt 9. august 1857 i Tysnes. Hun døde 11 august 1885 i Gjersvik og blev begravet 18. august 1885 i Tysnes. Ved hendes begravelse blev hun betegnet gårdmandsdatter.

Barbro Helene Kristoffersdatter Gjersvik, født 11. december 1858 i Gjersvik og døbt 25. december 1858 i Tysnes. Hun døde 12 uger gl. 5. marts 1859 og blev begravet 10. april s.å. i Tysnes.

Vermund Kristofferson Gjersvik, født 24. februar 1861 i Gjersvik og døbt 29. marts s.å. i Tysnes. Han døde 11. juli 1887 i Gjersvik og blev begravet 31. juli s.å. i Tysnes. Han døde som ungarl og matros.

Barbro Helene Kristoffersdatter Gjersvik, født 13. juli 1863 i Gjersvik og døbt 19. juli s.å. i Tysnes. Efter at Sakarias var løbet fra hende i USA, giftede hun sig med Theodor. De havde farm øst for Emmons, Minnesota. Hun døde 1941/42. Hun blev (1) gift 26. november 1886 i Tysnes med **Johan Samsonsson Opdal** (1860-87). Han var sømand, men døde af lungebetændelse året efter, at han blev gift med Barbro.

Hun blev (2) gift 1891 med **Sakarias Nilsson Natland, Fana**, gift 1891. De udvandrede til USA i 1894, men da de var kommet til Midtvesten stak han af fra hende.

Hun blev (3) gift efter 1894 med **Theodor Grefsheim**. Han havde farm øst for Emmons i Minnesota. Emmons ligger på grænsen mellem Minnesota og Iowa. I 1920'erne tog denne familie sig ofte af unge udvandrere fra Gjersvik (Wilhelm, Ingvald og Borghild).

Anna Maria Kristoffersdatter Gjersvik, født 28. maj 1865 i Gjersvik og døbt 4. juni s.å. i Tysnes. Hun døde 25. april 1887 i Gjersvik og blev begravet 3. maj s.å. i Tysnes. Ved hendes begravelse er anført, at hun var tjenestepige.

Haakon Andreas Kristoffersen Gjersvik, født 18. august 1867 i Gjersvik og døbt 13. oktober 1867 i Tysnes. Han er døbt Haagen Andreas.

Han udvandrede i 1888 til USA, men var hjemme og blev gift i 1894. De bosatte sig i Emmons, Minnesota, hvor han var farmer, og senere i Detroit, Michigan. Han blev gift 1894 med **Malene Nilsdatter Kalhovde, Masfjorden**. Han døde 1920 i USA.

Brita Kristoffersdatter Gjersvik, født 22. december 1869 i Gjersvik og døbt 30. januar 1870 i Tysnes. Hun døde 22. august 1897 i Dalland og blev begravet 28. august s.å. i Tysnes. Hun blev gift 7. juli 1891 i Tysnes med **Petter Olai Larsson Dalland** (1862-1944). Han fik skøde på Øvre Dalland br 3 i 1890, men udnyttede kun halvdelen. Han rejste til søs som ung i Nordlandsfarten til ind i 1900-tallet, sidst som bådmand. Sidst sejlede han med Det Bergenske Dampskibsrederi i Nordsøfart. Efter 1. verdenskrig dyrkede han jorden efter mere moderne former. Han byggede ny lade 1898 og nyt stuehus 1910. 2+6 børn.

Mathilde Ragnhilde Kristoffersdatter Gjersvik, (ane 3) født 1. april 1872 i Gjersvik og døbt 19. maj s.å. i Tysnes. Hun døde 20. september 1945 i Gjersvik. Hun blev gift 10. november 1896 i Tysnes med **Lars Larsson Andersland**.

Kolbein Larsson Grøtei**8**

Han var født i Grøtei, Tysnes, og døbt 25. september 1802 i Tysnes. De fæstede Søra Grøtei 1822. Anna var hans kusine. De flyttede med sønnen Lars til Andersland i 1857 og fik vilkår hos ham. Anna døde på Andersland, men Kolbein trivedes dårligt så højt til fjelds. I 1870 fik han lov til at sætte en hytte op hos Sjurana på Tysnes, og her boede han sine sidste år. Han døde 1. januar 1878 som enkemand og vilkårsmand i Tysnes, Tysnes og blev begravet 8. januar i Tysnes. Han blev gift 27. juni 1824 i Tysnes med

Anna Knutsdatter Tysnes**9**

Hun blev født i Tysnes og døbt 6. marts 1803 i Tysnes. Hun blev konfirmeret 15 år gl. i 1817. Hun døde 59 år gl. som vilkårs-kone på Andersland 26. januar 1862 i Andersland, og blev begravet 1. februar s.å. i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Sjur Kolbeinsson Grøtei, født 1827 i Grøtei, Tysnes, og død 24. marts sst. Han blev begravet 13. april 1827 i Tysnes. Han døde 10 dage gl. Barnet var næppe døbt i kirken.

Herborg Kolbeinsdatter Grøtei, født 15. april 1828 i Grøtei, Tysnes, og døbt 20. april s.å. i Tysnes. Hun døde 6 1/4 år gl. 24. juni 1834 i Grøtei, og blev begravet 28. juni s.å. i Tysnes. Ved dåben blev hun kaldt Torborg. Ved begravelsen korrekt Herborg.

Lars Kolbeinsson Søra-Grøtei, (ane 4) født 31. januar 1832 i Grøtei og døbt 3. februar s.å. i Tysnes. Han døde 8. maj 1911 i Andersland og blev begravet 16. maj i Uggdal. Han blev gift 27. november 1857 i Tysnes med **Ingeborg Jacobsdatter Nera-Dalland**.

Knut Kolbeinsson Grøtei, født 12. januar 1835 i Grøtei og døbt 20. januar s.å. i Tysnes. Han døde 22 uger gl. 15. juni 1835 i Grøtei og blev begravet 23. juni s.å. i Tysnes.

Sjur Kolbeinsson Grøtei, født 2. april 1836 i Grøtei og døbt 10. april s.å. i Tysnes. Han døde 2 år gl. 21. april 1838 i Grøtei og blev begravet 28. april s.å. i Tysnes.

Anna Kolbeinsdatter Grøtei, født 29. januar 1839 i Grøtei og døbt 3. februar 1839 i Tysnes. Hun døde 7½ år gl. 23. maj 1846 i Grøtei og blev begravet 4. juni s.å. i Tysnes.

Herborg Kolbeinsdatter Grøtei, født 30. januar 1842 i Grøtei og døbt 7. marts s.å. i Tysnes. Hun døde 3 år gl. 12. maj 1846 i Grøtei og blev begravet 19. maj s.å. i Tysnes.

Brita Kolbeinsdatter Grøtei, født 4. april 1845 i Grøtei og døbt samme dag i Tysnes. Hun døde 1929. Hun blev gift 13. oktober 1870 i Tysnes med **Aksel Olson Lunde** (1838-1929). Han fik skøde på Øvre Lunde Br 5 i 1862 efter en odelssag, men overtog ikke før han giftede sig i 1870. Han var sømand og sejlede på Nordnorge og Østersøen. I 1865 forliste han med "Anna Karina". Op mod 1900 sejlede han med Tysnes jakter. Efter udskiftning måtte de flytte flere huse op på Stølane. 7 børn.

Jacob Pederson Andersland**10**

Han var født i Andersland, og døbt 22. juli 1786 i Tysnes. Jacob fik skøde på den frie del af ejendommen Nera Dalland br 2 1815, samtidig med at svigerforældrene fik vilkår på ejen-

dommen. I 1835 fik de skøde på Domkirkens andel af jorden. Omkring 1807 arbejdede Jacob i Bergen. Hun fødte 11 børn, men de fleste døde som små. Han døde som vilkårsmand 6. december 1851 i Dalland, og blev begravet 13. december s.å. i Tysnes. Han blev gift 23. april 1815 i Tysnes med

Ingeborg Kolbeinsdatter Dalland

11

Hun var født i Tysnes, Tysnes, og døbt 20. februar 1796 i Tysnes. Hun døde af alderdomssvaghed som vilkårsmand 10. september 1887 i Dalland og blev begravet 16. september i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Anna Jacobsdatter Dalland, født 14. december 1815 i Dalland og døbt 19. december s.å. i Tysnes. Hun blev gift 8. november 1844 i Tysnes med **Lars Nilsson Uggdal** (1815-89). De fik skøde på Andersland Br 2 af hendes bror i 1844. Lars havde i slutningen af 1830'erne arbejdet i Engesund, Fitjar. I 1857 udvandrede familien til USA, hvor de bosatte sig på en farm nordvest for Emmons, Minnesota. Turen til Amerika foregik med sejlskib og tog 14 uger. I USA drog de frem med okser og heste. De brugte navnet Andersland i USA. Anna boede senere hos svigersønnen Knut Hovland, som overtog deres farm. Her døde hun næsten 100 år gl. i 1912. En datter Ingeborg 1853-57 døde under turen til USA.

Kolbein Jacobson Dalland, født 8. marts 1817 i Dalland og døbt 11. marts 1817 i Tysnes. Han døde 10 uger gl. 24. maj og blev begravet 29. maj s.å. i Tysnes.

Kolbein Jacobson Dalland, født 12. juli 1818 i Dalland og døbt 19. juli s.å. i Tysnes. Han fik skøde på faderens jord Nera Dalland br 2 1845. Han havde ejet Andersland br 2 1840-44. Han var en driftig og selvstændig mand. Han byggede nye bygninger syd for det gl. tun. Stuehuset stod indtil 1969. Han var ivrig fisker. Kolbein var ikke nogen rig mand, men de havde alt, hvad de behøvede. Kolbein Singelstad har senere fortalt, at han var så glad for at komme hjem til onkelen, for der spiste de så meget god mad. 3 børn. Han døde 30. april 1885 i Dalland og blev begravet 7. maj s.å. i Tysnes. Han blev (1) gift 11. juni 1848 i Tysnes med **Øllegård Torkelsdatter Lande** (1819-57). Han blev (2) gift 14. november 1859 i Onarheim med **Malena Kristine Jacobsdatter Kletta** (1816-1902).

Brita Jacobsdatter Dalland, født 1. februar 1821 i Dalland og døbt 4. februar s.å. i Tysnes. Hun døde 1 år gl. 30. september 1822 i Dalland og blev begravet 8. december s.å. i Tysnes.

Brita Jacobsdatter Dalland, født 10. august 1823 i Dalland og døbt 17. august 1823 i Tysnes. Hun døde 3 år gl. 2. april 1826 i Dalland og blev begravet 7. maj s.å. i Tysnes.

Peder Jacobsen Dalland, født 15. marts 1826 i Dalland og døbt 24. marts 1826 i Tysnes. Han døde 8 uger gl. 17. august 1826 i Dalland og blev begravet 17. september s.å. i Tysnes.

Hans Jacobsen Nera-Dalland, født 26. september 1827 i Dalland og døbt 7. oktober 1827 i Tysnes. Han købte i 1880 halvdelen af Siglevik br 1 (nyt br 4). Broderen og han satte en lade op i fællesskab. Derudover havde han et mindre hus til at stå på stedet. I sine yngre år havde han handlet lidt med får og tjent rundt omkring. Han var den fødte pessimist og beklagede sig altid! Han var 54 år, før han giftede sig. Han blev gift 4. juli 1881 i Tysnes med **Joniana Nilsdatter Øvra-Gjerstad** (1838-1914). Han døde af alderdom som gift kårmand 10. marts 1914 i Siglevik, Tysnes og blev begravet 19. marts s.å. 1914 i Uggdal.

Halstein Jacobson Nera-Dalland, født 31. oktober 1830 i Dalland og døbt 7. oktober 1830 i Tysnes. Han fik auktionsskøde på Siglevik br 1 i 1868. Inden da boede de på Dalland. En søn, Lars, ville ikke flytte med til Siglevik, så han voksede op på Dalland. Han satte stuehus op i Øvre Siglevik i 1860'erne. Han rejste på Nordland.

Laden brændte i 1879 og han satte en ny op (fælles med broderen). 9+2 børn. Han døde af alderdom som kårmand 16. juli 1923 i Siglevik, Tysnes, og blev begravet 21. juli s.å. i Uggdal.

Han blev (1) gift 26. november 1863 i Tysnes med **Kari Larsdatter Nera-Hope** (1835-1879). Kari døde i barselsseng ved fødselen af tvillinger.

Han blev (2) gift 4. juli 1881 i Uggdal med **Anna Pedersdatter Hovdanes**, (1841-1928). Hun døde af alderdom i Humlevik som kårnke og fattiglem.

Ingeborg Jacobsdatter Nera-Dalland, født 30. juni 1834 i Dalland og døbt 13. juli s.å. i Tysnes. Hun døde 24. juli 1834 i Dalland og blev begravet 29. juli s.å. i Tysnes. Hun døde af naturlige kopper.

Ingeborg Jacobsdatter Nera-Dalland, (ane 5) født 22. september 1835 i Dalland og døbt 14. oktober 1835 i Tysnes. Hun døde 1934 i Tysnes. Hun blev gift 27. november 1857 i Tysnes med **Lars Kolbeinsson Sørå-Grøtei**.

Kari Olina Jacobsdatter Nera-Dalland, født 21. juli 1839 i Dalland og døbt 4. august s.å. i Tysnes. Hun døde 8. februar 1918 i Meland, og blev begravet 16. februar 1918 i Onarheim. Hun døde som vilkårs kone af et hjerteslag. Degnen må have været i tvivl om hendes fødsel, idet fødeår og fødested er fejl angivet. Hun blev gift 18. november 1869 i Tysnes med **John Larsson Hollekim** (1837-1920). De fik købekontrakt på Meland br 2 i 1873. Han var uddannet skomager og virkede som sådan i Uggdal før de kom til Meland. Siden drev han dette ved siden af landbruget. Han var synsk! Han vedligeholdte vejen fra Nymark til Midtvåge. Sønnen Lars skulle have overtaget gården i 1900, men han kom syg hjem fra en rejse og døde. 6 børn. Han døde som enkemand og kårmand af alderdomssvækkelse.

Ole Madsson Gjersvik

12

Han var født i Gjersvik, og døbt 14. oktober 1799 i Tysnes. Han fik skøde på St Gjersvik br 2 efter moderen i 1822. Han døde 15 marts 1852 i Haringevatn, Tysnes, og blev begravet 20. marts s.å. i Tysnes. Ola omkom 52 år gl. sammen med Barbro og sønnen Ola (9 år) i 1852, hvor de havde været ude at hente lyng og på hjemvejen gik gennem isen på Haringevatnet med de tunge lyngbører. Det var et hårdt slag for de efterladte. Han blev gift 26. juni 1825 i Tysnes med

Barbro Håkonsdatter Solheim

13

Hun var født i Solheim, og døbt 25. august 1804 i Tysnes. Hun døde 47 år gl. 15. marts 1852 i Haringevatn, Tysnes, og blev begravet 20. marts s.å. i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Anna Maria Olsdatter, født 5. februar 1826 i Gjersvik og døbt 12. februar s.å. i Tysnes. Ikke fundet konfirmeret. Hun døde inden 1845.

Ragnhild Olsdatter, født 27. februar 1828 i Gjersvik og døbt 9. marts s.å. i Tysnes. Hun døde 15 uger gl. 16. juni 1828 i Gjersvik og blev begravet 29. juni s.å. i Tysnes.

Ragnhild Olsdatter, født 5. august 1829 i Gjersvik og døbt p. august s.å. i Tysnes. Hun blev konfirmeret i Tysnes kirke 4/10 1846 med karaktererne: meget ringe kunnen, men god flid og opførsel. Hun blev gift 30. juni 1854 i Tysnes med **Ola Andersson Gåserud** (født 1829). Han var sandsynligvis født i Mehren i Lier og kom til Tysnes som jord- og stenarbejder. "Hallinger" var en fællesbetegnelse for disse omvandrede arbejdere. Ved Ole Andreas' dåb er angivet, at han kom fra Lier

præstegjæld. Ved vielsen med Ragnhild var han 25 år gl. Han kom fra Skaugar og hans far var Anders Olsen Gåserud. Ved Barbros dåb betegnes han som inderst i St. Gjersvik. De rejste østover og boede 1857 i Drammen.

Kristoffer Olsen Gjersvik, (ane 6) født 9. februar 1832 i Gjersvik og 12. februar s.å. i Tysnes. Han døde 14. november 1914 i Gjersvik og blev begravet 22. november s.å. i Tysnes. Han blev gift 28. oktober 1853 i Tysnes med **Marta Vermundsdatter Gjerstad**.

Haakon Olsen, født 15. november 1834 i Gjersvik og døbt 30. november 1834 i Tysnes. Døbt Haagen. Han døde 2. december 1855 i Gjersvik og blev begravet 27. december s.å. i Tysnes. Han døde 16 år gl. ved et skibsforlis ved Burgundi i Sundmøre. Præsten i Giske, Borgund, skrev om forliset til præsten i Tysnes: Omkom ved forlis på en rejse til Bergen ved Alnæs, hvor liget blev fundet.

Guro Olsdatter, født 23. april 1838 i Gjersvik og døbt 29. april s.å. i Tysnes. Hun døde 8 år gl. 27 april 1846 i Gjersvik og blev begravet 2. maj s.å. i Tysnes.

Mads Olsen, født 15. juni 1841 i Gjersvik og døbt 27. juni 1841 i Tysnes. Han døde 5 år gl. 9. april 1846 i Gjersvik og blev begravet 2. maj s.å. i Tysnes.

Ola Olsen, født 15. juni 1843 i Gjersvik og døbt 24. juni 1843 i Tysnes. Han druknede 8½ år gl. 15 marts 1852 i Haringevatn og blev begravet 20. marts 1852 i Tysnes.

Jan Olsen, født 30. oktober 1845 i Gjersvik og døbt 16. november 1845 i Tysnes. Han blev gift 29. december 1869 i Tysnes med **Agate Johannesdatter** (født 1839). Ved vielsen med Agate var han ungkarl og smedesvend.

Ved FT 1900 boede familien på Hægernes i Sandviken, Bergen:

Jan Olsen, husfar, gift, maskinist ved dampmølle, født 1845, Tysnes

Agathe Olsen, husmor, gift, født 1837, Tysnes

Olaf Olsen, midl. ophold i Sachsen, Tyskland, ugift, søn, 1874, Bergen

Johanna Olsen, datter, ugift, 1872, Bergen

Ingeborg Olsen, datter, ugift, 1876, Bergen

Jenny Olsen, datter, ugift, 1882, Bergen

Aagot Knudsen, pleiedatter, ugift, 1894, Bergen

Han døde af cancer som maskinmester V. Holbergsalmenning 2 i Bergen 20. december 1908 og blev begravet 29. december 1908 i Nykirken, Bergen.

Vermund Andersson Gjerstad

14

Han var født i Gjerstad, og døbt 2. september 1792 i Tysnes. Han døde 54 år gl. 23. juli 1847 i Gjerstad og blev begravet 27. juli 1847 i Tysnes. Vermund fik skøde på halvdelen af Nere Gjerstad br 1 i 1816 og resten i skiftet efter faderen 1833. Samtidig gav han moderen (Marta) og den syge bror (Kristoffer) vilkår. De overtog halvdelen, da de giftede sig i 1820 og resten 1833. Kari var en streng kvinde og sønnen (Nils), som havde lært at ryge, da han var ude ved havet og fiske, turde ikke ryge, når hun kunne se det. Så han gik langt bort og røg. Vermund havde været østpå i krigen mod svenskerne. Han fik et dårligt helbred og blev ikke gammel. Han blev gift 19. november 1820 i Tysnes med

Kari Nilsdatter Nera-Gjerstad

15

Hun var født i Gjerstad og døbt 19. januar 1793 i Tysnes. Hun blev viet med Vermund dagen før hun nedkom med sit første barn! Hun døde 75 år gl. som vilkårs kone 7. juli 1867 i Gjerstad og blev begravet 13. juli s.å. i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Anders Vermundson Gjerstad, født 20. november 1820 i Gjerstad og døbt 3. december 1820 i Tysnes. Han døde 7. april 1832 i Gjerstad og blev begravet 19. april s.å. i Tysnes. Han "styrkede ned fra et Field ved Uforsigtighed" står der i kirkebogen. Ifølge familietraditionen blev han puffet ud over en fjeldkant af Ole fra Leite, da de sammen vogtede får.

Nils Vermundson Gjerstad, født 9. august 1825 i Gjerstad og døbt 14. august s.å. i Tysnes. Han fik skøde på Nere Gjerstad br 1 efter faderens død 1847. Samme år opsatte han nyt stuehus (- står i dag som vilkårshus). Det nuværende hovedhus må være ældre. Begge huse er senere ombyggede. Løen stod dengang på den anden side af elven. Han havde stor båd og fiskede langt borte. Jorden interesserede ham ikke så meget - og han lejede folk til at dyrke den. Han var ofte skøns- og takstmand. Det gav 1 kr om dagen. Han var velhavende. Han sad i herredsstyret i mange år og i styret for Tysnes Sparebank 1863-82. 3+5 børn. Han døde af kræft som gift vilkårsmand 13. september 1905 i Gjerstad og blev begravet 19. september s.å. i Tysnes. Han blev (1) gift 30. juni 1854 i Uggdal med **Ingeborg Tomasdatter Stora-Amland** (1817-1870). Han blev (2) gift 3. juli 1874 i Tysnes med **Helene Johanne Henriksdatter Vadla** (1845-1920).

Marta Vermundsdatter Gjerstad (ane 7) født 30. september 1829 i Gjerstad og døbt 11. oktober s.å. i Tysnes. Hun døde 18. februar 1904 i Gjersvik og blev begravet 25. februar s.å. i Tysnes. Hun blev gift 28. oktober 1853 i Tysnes med **Kristoffer Olsen Gjersvik**.

Anders Vermundson Gjerstad, født 24. marts 1833 i Gjerstad og døbt 28. marts s.å. i Tysnes. Han døde 36 uger gl. 11. december 1833 i Gjerstad og blev begravet 17. december s.å. i Tysnes.

5. generation

Lars Johannesson Søra-Grøtei

16

Han var født i Grøtei, Tysnes, og døbt 28. november 1767 i Tysnes. De fæstede Søra Grøtei 1791 og var blandt dem, som stod sig godt på Grøtei. Lars var ofte brugt som skøns- og udskiftningsmand i heradet.

Ved FT 1801 boede familien på Grøtei: forældrene og børnene Herborg (8) og Johannes (3), samt hans forældre.

Han døde 66 år gl. som vilkårsmand. 11. februar 1833 i Grøtei og blev begravet 5. april s.å. i Tysnes. Han blev gift med

Herborg Sjursdatter Tysnes

17

Hun var født i Tysnes, Tysnes, og døbt 23. marts 1767 i Tysnes. Til hendes dåb kom en række familiemedlemmer fra Hardanger. Hun blev forlovet med Lars den 27. maj 1792. Hun døde 72 år gl. som vilkårsmand 6. december 1837 i Grøtei og blev begravet 14. december 1837 i Tysnes. Sammen havde de børnene:

Herborg Larsdatter Søra-Grøtei, født i Grøtei og døbt 13. februar 1793 i Tysnes. Hun døde 28. januar 1877 i Grimslund, Tysnes, og blev begravet 3. februar s.å. i Tysnes. Hun blev gift 30. oktober 1825 i Tysnes med **Størk Hansson Grimslund** (1795-1861). De startede formentlig med at fæste Grimslund br 3, men i 1831 fik de (konge)skøde på gården. 4 børn. Han døde 76½ år gl. som vilkårsmand.

Johannes Larsson Søra-Grøtei, født i Grøtei og døbt 22. marts 1795 i Uggdal. Han døde inden 1799.

Sjur Larsson Søra-Grøtei, født i Grøtei og døbt 31. juli 1796 i Tysnes. Han døde inden 1799.

Johannes Larsson Søra-Grøtei, født i Grøtei og døbt 17. november 1799 i Uggdal. Han døde 18. marts 1856 i Humlevik, og blev begravet 25. marts s.å. i Tysnes. De overtog et stykke af Hagen (Øvre Humlevik br 6) i 1830, hvor det blev udskilt fra br 5. De ryddede og byggede hus på denne plads. 6 børn. Han blev gift 28. oktober 1827 i Tysnes med **Marta Hansdatter Grimslund** (1798-1877).

Kolbein Larsson Grøtei, (ane 8) født i Grøtei og døbt 25. september 1802 i Tysnes. Han døde 1. januar 1878 i Tysnes, Tysnes og blev begravet 8. januar s.å. i Tysnes. Han blev gift 27. juni 1824 i Tysnes med **Anna Knutsdatter Tysnes**.

Brita Larsdatter Søra-Grøtei, født i Grøtei og døbt 7. august 1808 i Tysnes. Hun døde 29. september 1810 i Grøtei og blev begravet 14. april 1811 i Tysnes.

Dødfødt Larsson. Dødfødt og begravet 2. februar 1812 i Tysnes. I KB skrev præsten om barnet: Barnet var så forandret, at man ej vidste af hvad køn.

Dødfødt Larsdatter Dødfødt omkring 1814.

Knut Sjurson Tysnes

18

Han var født i Tysnes, Tysnes, og døbt 30. november 1760 i Tysnes. Han døde 74 år gl. som vilkårsmand 16. september 1834 i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 19. september s.å. i Tysnes. Knut fik en del af jorden på Tysnes af faderen ved et skifte i 1773. I 1788 indløste han resten af jorden, men han fik næppe fuld rådighed før 1794. De byggede ny lade og stald. De var velstandsfolk. Knut var skøns- og udskiftningsmand. 3 børn. Han blev gift 2. juni 1794 i Tysnes med

Anna Nilsdatter Øvra-Gjerstad

19

Hun var født i Gjerstad og døbt 9. oktober 1758 i Tysnes. De blev forlovede 13. april 1794. Hun døde 8. november 1834 i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 15. november 1834 i Tysnes. Sammen havde de børnene:

Herborg Knutsdatter Tysnes, født i Tysnes, Tysnes og døbt 7. december 1794 i Tysnes. Hun døde 25. januar 1861 og blev begravet 2. februar s.å. i Tysnes. Hun blev gift 2. april 1820 i Tysnes med **Kristen Kristenson Kjerafjorden** (1789-1863). De fik skøde på Tysnes br. 2 i 1824. Trolig flyttede de først fra præstegårdstunet i 1840'erne. Kristen var af småkårsfolk, så han giftede sig godt. Han havde smedje og byggede traditionelle jeltabåde. Han var som sin svigerfar skøns- og udskiftningsmand. 3 børn. Han døde 74 år gl. som gårdmand.

Agate Knutsdatter Tysnes, født i Tysnes, Tysnes, og døbt 25. november 1798 i Tysnes. Hun døde 19. juni 1873 i Gjerstad og blev begravet 26. juni 1873 i Tysnes. Hun blev gift 10. juni 1821 i Tysnes med **Ola Nilsson Nera-Gjerstad** (1789-1872). Ola fik skøde på Nera Gjerstad br 4 i 1810, men overtog først i 1821, da han giftede sig. Han solgte kreaturer og sejlede dem selv med båd til Os, hvorfra han drev dem til Bergen. Han var velhavende. De satte ladebygning op i 1839 og stuehuset (helt eller delvist). Sønnen arvede gården, mens døtrene fik pæne medgifter. 7 børn.

Anna Knutsdatter Tysnes, (ane 9) født i Tysnes, Tysnes, og døbt 6. marts 1803 i Tysnes. Hun døde 26. januar 1862 i Andersland og blev begravet 1. februar 1862 i Uggdal. Hun blev gift 27. juni 1824 i Tysnes med **Kolbein Larsson Grøtei**

Han var født i Andersland, og døbt 8. november 1744 i Tysnes. Han døde 31. august 1818 i Andersland og blev begravet 18. oktober s.å. i Uggdal. Han fik skøde på sin fars jord i 1769 af kreditorer og andre arvinger ved moderens død. De solgte i 1797 til sønnen. Da han døde i 1799, måtte de tage jorden tilbage, og de udskilte br 2, hvor de efterfølgende boede. Han blev gift 6. januar 1769 i Tysnes med

Anna Mortensdatter Nera-Gjerstad

Hun var født i Gjerstad, og døbt 8. april 1743 i Tysnes. De blev forlovede 16. oktober 1768. Hun døde 67 år gl. 16. november 1806 i Andersland og blev begravet 7. december 1806 i Uggdal. Sammen havde de børnene:

Anna Pedersdatter Andersland, født i Andersland, og døbt 29. juli 1769 i Tysnes.

Hun døde 3 uger gl. i Andersland og blev begravet 3. september 1769 i Uggdal.

Lars Pederson Andersland, født i Andersland og døbt 2. september 1770 i Uggdal.

Han døde 11 uger gl. i Andersland og blev begravet 12. december 1770 i Uggdal.

Lars Pederson Andersland, født i Andersland og døbt 8. december 1771 i Uggdal.

Han døde 3 uger gl. i Andersland og blev begravet 1. januar 1771 i Uggdal.

Anna Pedersdatter Andersland, født i Andersland og døbt 20. maj 1773 i Tysnes.

Tvilling med Agate. Hun døde 6 mdr. gl. i Andersland og blev november 1773 i Tysnes.

Agate Pedersdatter Andersland, født i Andersland og døbt 20. maj 1773 i Tysnes.

Tvilling med Anna. Hun døde 6 mdr. gl. og blev begravet november 1773 i Tysnes.

Hans Pederson Andersland, født i Andersland og døbt 11. september 1774 i Tysnes.

Han fik skøde på sin fars jord 1797, men døde kort efter. Han døde i Andersland og blev begravet 17. januar 1799 i Uggdal. Hans bo var fallit og forældrene måtte tage jorden tilbage. 2 børn. Han blev gift 26. april 1795 i Uggdal med **Ingeborg Ingebrigtsdatter Reiso** (1772-1805).

Morten Pederson Andersland, født i Andersland og døbt 20. august 1776 i Tysnes.

Han døde 6. november 1844 i Andersland og blev begravet 14. november 1844 i Tysnes. Han fik skøde på Andersland br 1 1808, men overtog vel ikke før han giftede sig i 1811. Han havde tjent i Humlevik. De fik vilkår, da han solgte gården i 1840. Han omkom under skovarbejde, hvor et træ væltede ned over ham. Hun døde i Humlevik. Ingen arvinger. Han blev gift 7. juli 1811 i Tysnes med **Marta Olsdatter Øvra-Humlevik** (1771-1853).

Kari Pedersdatter Andersland, født i Andersland og døbt 28. maj 1780 i Tysnes. Døbt

Karen. Hun døde 20 uger gl. og blev begravet 11. december 1780 i Tysnes. Ved begravelsen blev hun kaldt Kari.

Kari Pedersdatter Andersland, født i Andersland og døbt 28. august 1781 i Tysnes.

Hun blev døbt Karen. Hun døde 19 år gl. i Andersland og blev begravet december 1800 i Tysnes.

Ola Pederson Andersland, født i Andersland og døbt 6. juli 1783 i Uggdal. Han døde i

Andersland og blev begravet 1. juni 1788 i Uggdal.

Jacob Pederson Andersland, født i Andersland og døbt 15. maj 1785 i Tysnes. Han

døde inden 1786 i Andersland.

Jacob Pederson Andersland, (ane 10) født i Andersland og døbt 22. juli 1786 i

Tysnes. Han døde 6. december 1851 i Dalland og blev begravet 13 december 1851

i Tysnes. Han blev gift 23. april 1815 i Tysnes med **Ingeborg Kolbeinsdatter Dalland**.

Anna Pedersdatter Andersland, født i Andersland og døbt 5. marts 1791 i Tysnes. Hun døde 72 år gl. 21. oktober 1861 i Borgio, Tysnes, og blev begravet 8. december 1861 i Uggdal. Hun blev gift 9. november 1823 i Uggdal med **Ola Halvorsen Borgjo** (1803-89). De fæstede Borgjo br 1 af Arentz 1824. Siden fik de kongeskøde på gården (omkring 1848). Det blev ikke tinglyst. 6 børn. Han døde af alderdom som enkemand og vilkårsmand.

Kolbein Berntson Nora-Grøtei

22

Han var født i Grøtei, Tysnes, og døbt 1. oktober 1758 i Tysnes. Han døde 48 år gl. 14. september 1806 i Dalland og blev begravet 19. oktober 1806 i Tysnes. Han fæstede Nera Dalland br 2 1796 af kapellanen ved Domkirken i Bergen. Året efter købte han den frie jord af Hans Torbjørnsen. Han drev småfiskeri ved siden af gårdsbruget. Han blev gift 27. december 1795 i Tysnes med

Brita Halsteinsdatter Tysnes

23

Hun var født i Tysnes, Tysnes, og døbt 29. september 1762 i Tysnes. Hun blev forlovet med Kolbein den 15. november 1795. Sammen havde de børnene:

Ingeborg Kolbeinsdatter Dalland, (ane 11) født i Tysnes, Tysnes, og døbt 20. februar 1796 i Tysnes. Hun døde 10. september 1887 i Dalland og blev begravet 16. september 1887 i Tysnes. Hun blev gift 23. april 1815 i Tysnes med **Jacob Pederson Andersland**.

Halstein Kolbeinsson Dalland, født i Dalland og døbt 4. februar 1798 i Tysnes. Han døde i Dalland og blev begravet 21. juli 1798 i Tysnes.

Halstein Kolbeinsson Dalland, født i Dalland og døbt 20. oktober 1799 i Tysnes. Han døde 4 år gl. i Dalland og blev begravet 24. september 1803 i Tysnes. Samme dag blev lillesøsteren også begravet.

Marta Kolbeinsdatter Dalland, født i Dalland og døbt 19. september 1802 i Tysnes. Hun døde 1 år gl. i Dalland og blev begravet 24. september 1803 i Tysnes. Hun blev begravet samme dag som sin storebror.

Marta Kolbeinsdatter Dalland, født 10. juli 1805 i Dalland og døbt 14. juli 1805 i Tysnes. Hun flyttede til Sandvik på Fitjar 1831. Hun blev gift med **Johannes Jacobsen Eversvikjo**. Han var jaktskipper og husmand uden jord i Ytre Rabben, Møkster i Austevoll. Hun døde som fattiglem og enke 20. marts 1880 i Ytre Rabben, Austevoll, og blev begravet 27. marts 1880 i Møkster, Austevoll.

Efter Kolbeins død giftede Brita sig (2) 8. november 1807 i Tysnes med **Torbjørn Jensson Vermedal** (1767-1845). Han fik fæstebrev på Dalland br 2 1807, idet enken "godvilligen afstaaer og oplader" gården til ham. samme år fik han hjemmel til den frie del af gården af kreditorer og arvinger efter Kolbein. Så giftede han sig med enken. Han havde andel i en seksæring og rejste på vintersildefiskeri. Ingen børn med Brita.

Brita Halsteinsdatter Tysnes døde 66 år gl. som vilkårs kone 17. februar 1830 i Dalland og blev begravet 14. marts 1830 i Tysnes.

Han var født i Gjersvik og døbt 22. september 1770 i Tysnes. Han fik skøde på halvdel af forældrenes brug (Gjersvik nyt br 2) i 1798. Samtidig afgav han sin odelsret på resten. De var fætter/kusine. Da hun døde, havde hun været "meget syg og sengeliggende" i år og dag. Mads slap at skifte efter hende, da hun intet ejede. Han døde 84 år gl. som vilkårsmand 2. marts 1855 i Gjersvik og blev begravet 10. marts 1855 i Tysnes. Han blev gift 26. juni 1796 i Tysnes med

Anna Maria Olsdatter Flatråker

Hun var født i Flatråker, og døbt 28. februar 1773 i Tysnes. De blev forlovede den 17. april 1796. Hun døde 46 år gl. 18. april 1820 i Gjersvik og blev begravet 22. april 1820 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Gyri Madsdatter Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 2. oktober 1796 i Tysnes. Hun døde 14 uger gl. i Gjersvik og blev begravet 15. december 1796 i Tysnes.

Kristoffer Madsson Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 29. oktober 1797 i Uggdal. Han døde 1 år gl. i Gjersvik og blev begravet 4. november 1798 i Onarheim.

Ole Madsson Gjersvik, (ane 12) født i Gjersvik og døbt 14. oktober 1799 i Tysnes. Han døde 15. marts 1852 i Haringevatn, Tysnes, og blev begravet 20 marts 1852 i Tysnes. Han blev gift 26. juni 1825 i Tysnes med **Barbro Håkonsdatter Solheim**.

Gyri Madsdatter Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 8. august 1802 i Tysnes. Hun døde efter 1865. Hun boede hjemme og var ugift i 1847. I 1865 boede hun stadig alene hos brorsønnen Kristoffer.

Kristoffer Madsson Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 10. april 1805 i Tysnes. Han døde ½ år gl. i Gjersvik og blev begravet 17. november 1805 i Tysnes.

Jan Madsson Gjersvik, født 15. november 1806 i Gjersvik og døbt 23. november 1806 i Tysnes. Han døde 27 år gl. som gårdmandssøn 15. september 1835 i Gjersvik og blev begravet 22. september 1835 i Tysnes.

Guro Madsdatter Gjersvik, født 6. januar 1809 i Gjersvik og døbt 12. januar 1809 i Tysnes. Hun døde 3 uger gl. 30. januar 1809 i Gjersvik og blev begravet 19. februar 1809 i Tysnes.

Guro Madsdatter Gjersvik, født 13. maj 1810 i Gjersvik og døbt 18. maj 1810 i Tysnes. Hun døde 25 år gl. af spedalskhed (spiljsjuka) 4. december 1833 i Gjersvik og blev begravet 12. december 1833 i Tysnes.

Håkon Salomonson Solheim

Han var født i Solheim, og døbt 19. oktober 1778 i Tysnes. Han overtog Solheim over en periode fra 1783-98. Det var en af de største gårde på Tysnes. De var i slægt med hinanden. De var det rigeste ægtepar i Tysnes i første halvdel af 1800-tallet. Han var en mærkelig og sagnomspundet skikkelse. Han var lagrettemand - og udfærdigede velskrevne dokumenter. Hvordan han blev testamentarisk arving til den ugifte lensmand Johs. Madsson, står hen i det uvisse. De ejede også jord i Rolse og Gøyo. I 1814 flyttede de til Gøyo, men de har måske senere boet på Solheim i en periode. Han døde 76 år gl. som vilkårsmand 26. marts 1855 i Godøy, Tysnes, og blev begravet 3. april 1855 i Tysnes. Han blev gift 12. maj 1799 i Uggdal med

Ragnhild Rasmusdatter Rolse

Hun var født i Rolse, og døbt 20. februar 1777 i Tysnes. De blev forlovede 25. marts 1799. Hun døde 77 år gl. som vilkårskone 6. maj 1855 i Godøy, Tysnes, og blev begravet 12. maj 1855 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Salomon Håkonson Solheim, født i Solheim, og døbt 12. januar 1800 i Uggdal. Marta og Salomon var forpagtere hos faderen fra 1821 og overtog halvdelen af gården i 1829 (nyt br 2). Han fik dog først skøde i 1841. I sin ungdom var Salomon færgemand i Gøysundet. Siden skulle han være skolelærer. Kløgtig var han måske - og lavede ofte dokumenter - men økonomisk var han ikke. Ved Martas død skyldte han faderen 88 daler, og i 1855 blev jorden solgt på auktion. Siden boede de som husmandsfolk i den gamle gård. Han var da kurvemager og hun lavede husflid. De sidste år fik Ingeborg fattighjælp. 3 børn. Han døde på Solheim. Han blev (1) gift 22. april 1821 i Tysnes med **Marta Larsdatter Stora-Godøy**, (1798-1828). Han blev (2) gift 30. november 1845 i Onarheim med **Ingeborg Andersdatter Skartveit**, (1816-80) Han døde 80 år gl. 24. oktober 1873 som indsidder i Solheim og blev begravet 30. oktober 1873 i Onarheim.

Marta Håkonsdatter Solheim, født i Solheim og døbt 24. februar 1801 i Tysnes. Hun døde som vilkårskone 1. september 1877 i Drange, og blev begravet 8. september 1877 i Uggdal. Hun blev gift 29. oktober 1820 i Tysnes med **Nils Johannesson Nera-Drongje** (1796-1854). Han fik skøde på Nera Drongje 1817. De fortsatte gamle stridigheder med naboerne på br 3, men de blev efterhånden forliget. Han var i herredsstyret i 1840'erne. 9 børn.

Rasmus Håkonson Solheim, født i Solheim og døbt 7. november 1802 i Onarheim. Han døde 1878 i Minnesota, USA. Han fik skøde på Rolse af sin far 1840, men de havde da drevet jorden i flere år. Han var skolelærer i Uggdal sogn 1818-28, siden koppevaksinatør. Han var i kommunestyret og fattigforstander. Han var ofte skøns- og udskiftningsmand. Foråret 1857 rejste familien til USA. De sejlede med sejlskib til New York (7-8 uger), derfra med jernbane til Wisconsin og videre med okseforspand til Minnesota, hvor de slog sig ned i Freeborn ved grænsen til Iowa (ved Emmons). 2 børn (plus et uden for ægteskab). Han blev gift 1832 med **Kristianna Andersdatter Stora-Gjersvik** (1803-75).

Barbro Håkonsdatter Solheim, (ane 13) født i Solheim og døbt 25. august 1804 i Tysnes. Hun døde 15. marts 1852 i Haringevatn, Tysnes, og blev begravet 20. marts 1852 i Tysnes. Hun blev gift 26. juni 1825 i Tysnes med **Ole Madsson Gjersvik**.

Ola Håkonson Solheim, født 27. juni 1806 i Solheim og døbt 13. juli 1806 i Onarheim. Han døde 23. marts 1860 i Solheim og blev begravet 3. juni 1860 i Onarheim. Anna og Ola fik skøde på 1/3 af Solheim i 1831 (nyt br 4). Han havde også været færgemand i Gøysundet som ung. Anna frøs ihjel på en tur over fjeldet, hvor hun havde været på Andersland i gæstebud og gik vild i en snestorm. 4+7 børn. Han blev (1) gift 30. oktober 1831 i Uggdal med **Anna Gunnarsdatter Andersland** (1802-37). Han blev (2) gift 18. november 1838 i Onarheim med **Kari Pedersdatter Barmen**, (1808-1901).

Jens Håkonson Solheim, født 23. oktober 1808 i Solheim og døbt 30. oktober 1808 i Onarheim. Han blev gift 27. december 1838 i Tysnes med **Sygni Gunnarsdatter Heggland** (1819-1905). De fik skøde på Solheim br 1 (udskilt 1829) i 1847 af hans far, efter at have boet i St Gøyo i flere år. Han byggede nyt stuehus på "Longehaugen", men allerede året efter rejste han til Aure i Nordmøre. Fra 1850 boede de på Nera Bruntveit br 1. Omkring 1850 blev der holdt 3 auktioner på Solheimshaugen og gården gik til stor fortrydelse for faderen ud af familien. I Bruntveit byggede han et toetagers stuehus. Omkring 1850 havde han trolig en jakt. Han drev kreaturhandel og sejlede selv dyrene omkring. 7 børn. Han døde

som gift vilkårsmand 17 marts 1897 i Bruntveit, Reksteren, og blev begravet 25. marts 1897 i Tysnes.

Ingeborg Håkonsdatter Solheim, født 14. marts 1811 i Solheim og døbt 17. marts 1811 i Onarheim. Hun døde 1893 i Emmons, Minnesota, USA. Hun blev (1) gift 12. juli 1835 i Uggdal med **Ola Olson Dalen** (1799-1850). Ola og Ingeborg var i nær familie med hinanden. På trods af tilsagn om løsningsret fra 1810, havde han vanskeligheder med at få skøde på Dalen br 2. Først efter en højesteretsdom lykkedes det i 1835. Han var smed. 3 børn. Han blev kaldt "den ældre". Han døde 51 år gl. som gårdmand.

Hun blev (2) gift 23. november 1851 i Uggdal med **Ivar Olson Opdal**, (1825 – efter 1886). Efter sit ægteskab med Ingeborg drev han jorden i Dalen (br 2) til 1858, hvorefter de flyttede til Uggdal br 9. I 1864 rejste de til USA med sejlskibet "Mary". Det afgik fra Bergen. Efter 12 dages sejllads havarerede skibet, drev omkring i 8 dage, blev repareret i engelsk havn, fortsatte, stødte på et vrage, så alle måtte til pumperne. Senere kneb det med maden. Via Quebeck kom de til Emmons, Minnesota. Ivar forlod Ingeborg i 1886 og levede som vagabond i Nord Dakota. 2 børn.

Kari Håkonsdatter Solheim, født 4. januar 1814 i Solheim og døbt 9. januar 1814 i Onarheim. Hun døde 31. oktober 1867 i Hegland og blev begravet 7. november 1867 i Tysnes. Hun blev gift 22. november 1835 i Tysnes med **Villum Gunnarson Heggland** (1808-76). Han fik skøde på Heggland br 1 1832. De var i slægt med hinanden. Hun var jordemor i bygden. Han rejste på vintersildefiskeri. Han var en stærk personlighed og førte retssager, hvor han var sin egen sagfører. Han solgte Galanten til sønnen Villum. 11 børn.

Brita Håkonsdatter Solheim, født 18. december 1816 i Solheim og døbt 21. december 1816 i Tysnes. Hun døde af alderdom som vilkårskone 12. februar 1889 i Godøy og blev begravet 21. februar 1889 i Tysnes. Hun blev gift 21. november 1847 i Tysnes med **Johannes Larsson To** (1811-92). Johannes fik skøde på St Godøy br 2 af sin tilkomne svigerfar i 1846. De overtog det gamle stuehus på lensmandsjorden, men byggede nyt i 1860 (før udskiftningen). Han var velanskreven og en ledertype. Han havde jakt sammen med svogeren i 1840'erne. Han var en flittig gårdbruger. Han var i herredsstyret omk 1860. 4 børn (+ tvillinger u.f.æ.m. Sara Rasmusdatter Gøyo).

Ragnhild Håkonsdatter Solheim, født 30. juni 1820 i Solheim og døbt 6. juli 1820 i Tysnes. Hun døde 12. oktober 1905 i Godøy og blev begravet 20. oktober 1905 i Tysnes. Hun blev gift 19. april 1840 i Tysnes med **Mads Madsson Tegland** (1810-75). De boede nogle år i Gøyo, før de fik skøde på halvdelen af hendes fars jord i 1845 (br 2 skilt fra). De fik det første barn, mens de var forlovede. Han var skipper på en jakt. Senere levede de mest af gården og skoven. De satte en ny lade op øst for det gamle tun før udskiftningen i 1860. Siden flyttede de husene derhen. Han var i herredsstyret i 1850'erne og ofte skøns- og udskiftningsmand. Han døde af lungebetændelse. Hun drev gården videre i flere år. 8 børn.

Håkon Håkonson Solheim, født 11. december 1825 i Solheim og døbt 21. december 1825 i Onarheim. Han fik en dødfødt datter med tjenestepigen Guri Hansdatter Mjøvotna. Han døde 17 år gl. som gårdmandssøn 19. oktober 1842 i Godøy og blev begravet 27. oktober 1842 i Tysnes.

Anders Vermundson Stora-Gjersvik

28

Han var født i Gjersvik og døbt 8. marts 1763 i Tysnes. Marta var enearving og derfor et godt giftermål. Han var ofte ude på fiskeri, sommer og vinter. De var velhavende og lånte ofte

penge ud til andre. Deres ægteskab var dog ikke lykkeligt. Han var skønsmand. Han døde 70 år gl. som gårdmand 22. marts 1833 i Gjerstad og blev begravet 21. april 1833 i Tysnes. De overtog Nere Gjerstad br 1 ved skøde 1790. Han blev gift 27. juni 1790 i Tysnes med

Marta Nilsdatter Nera-Gjerstad

29

Hun var født i Gjerstad og døbt 5. marts 1766 i Tysnes. De blev forlovede 23. maj 1790. Hun døde 25. november 1843 i Gjerstad og blev begravet 2. december 1843 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Vermund Anderson Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 26. september 1790 i Tysnes. Han døde inden 1792 i Gjerstad.

Vermund Andersson Gjerstad (ane 14), født i Gjerstad og døbt 2. september 1792 i Tysnes. Han døde 23. juli 1847 i Gjerstad og blev begravet 27. juli 1847 i Tysnes. Han blev gift 19. november 1820 i Tysnes med **Kari Nilsdatter Nera-Gjerstad**.

Brita Andersdatter Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 22. juni 1794 i Tysnes. Hun boede livet igennem hjemme og fik vilkår, da moderen døde (1843). Hun døde som gårdmandsdatter 13. juli 1852 i Gjerstad og blev begravet 17. juli 1852 i Tysnes.

Nils Anderson Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 7. september 1796 i Tysnes. Han døde 25 år gl. som gårdmandssøn 4. oktober 1832 i Gjerstad og blev begravet 28. oktober 1832 i Tysnes.

Kristoffer Anderson Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 6. oktober 1798 i Tysnes. I 1823 var der en sag, hvor han sammen med en anden havde ødelagt en båd, som lå i Svevaagen. Han døde 13. oktober 1834 i Gjerstad og blev begravet 21. oktober 1834 i Tysnes. Han døde 36 år gl. Han var da "svag" og til sidst "syg og sænegeliggende".

Nils Mortenson Nera-Gjerstad

30

Han var født i Gjerstad og døbt 3. april 1741 i Uggdal. Han døde 84 år gl. 6. august 1824 i Gjerstad og blev begravet 10. august 1824 i Tysnes. Nils fik skøde på faderens jord 1761 (Nera Gjerstad br 4), men havde da allerede overtaget styringen. Han drev jorden sammen med forældrene. Han giftede sig sent. De var velstandsfolk. Han tjente formentligt godt på opfostring af kreaturer. Han blev gift 9. januar 1780 i Tysnes med

Anna Hansdatter Andersland

31

Hun var født i Andersland og døbt 30. juli 1758 i Tysnes. De blev forlovede 23. maj 1779. Hun døde 94 år gl. 27. marts 1845 i Gjerstad og blev begravet 9. april 1845 i Tysnes. sammen fik de børnene:

Morten Nilson Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 2. april 1784 i Tysnes. Han døde i Gjerstad og blev begravet 16. marts 1792 i Tysnes.

Kari Nilsdatter Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 28. maj 1787 i Uggdal. Hun døde 7 mdr. gl. i Gjerstad og blev begravet 10. december 1787 i Tysnes.

Ola Nilsson Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 8. februar 1789 i Tysnes. Ola fik skøde på Nera Gjerstad br 4 i 1810, men overtog først i 1821, da han giftede sig. Han blev gift 10. juni 1821 i Tysnes med **Agate Knutsdatter Tysnes** (1798-1873). Han solgte kreaturer og sejlede dem selv med båd til Os, hvorfra han drev dem til Bergen. Han var velhavende. De satte ladebygning op i 1839 og stuehuset (helt eller delvist). Sønnen arvede gården, mens døtrene fik pæne medgifter. 7

børn. Han døde 27. oktober 1872 i Gjerstad og blev begravet 2. november 1872 i Tysnes.

Kari Nilsdatter Nera-Gjerstad (ane 15), født i Gjerstad og døbt 19. januar 1793 i Tysnes. Hun døde 7. juli 1867 i Gjerstad og blev begravet 13. juli 1867 i Tysnes. Hun blev gift 19. november 1820 i Tysnes med **Vermund Andersson Gjerstad**.

6. generation

Johannes Kolbeinsson Søra-Grøtei

32

Han var født i Grøtei, Tysnes, og døbt 16. marts 1724 i Uggdal. De fæstede 1750-60 den del af Øvre Gjerstad, som Fitjar kirke ejede. Derefter overtog de fæstet på hans fars jord Søra Grøtei br 1. Han havde fiskegarn sammen med andre i Siglevik. I deres sidste år var de indsidere hos sønnen. Han døde 82 år gl. i Grøtei og blev begravet 24. september 1803 i Tysnes. Han blev gift 5. juni 1750 i Tysnes med

Brita Sjursdatter Belt

33

Hun var født i Belt, og døbt 9. april 1729 i Tysnes. Hun døde 82 år gl. 8. oktober 1810 i Grøtei og blev begravet 14. april 1811 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Anna Johannesdatter Søra-Grøtei, født i Grøtei og døbt 24. juni 1750 i Tysnes. Hun døde inden 1753. Præsten indførte ikke alle dødsfald i KB!

Sjur Johannesson Søra-Grøtei, født i Gjerstad og døbt 20. februar 1752 i Uggdal. Han døde inden 1754.

Anna Johannesdatter Søra-Grøtei, født i Gjerstad og døbt 9. juli 1753 i Uggdal. Hun døde inden 1765.

Sjur Johannesson Søra-Grøtei, født i Gjerstad og døbt 17. november 1754 i Onarheim. De overtog huse efter hendes forældre på pladsen Bekkjareie (Sæ), en af de ældste pladser på Tysnes. På pladsen stod 5 bygninger. Han fiskede en del og de klarede sig godt. Han døde omkring 1829. Han blev gift 15. november 1795 i Tysnes med **Marta Nilsdatter Eie** (1749-1827).

Kolbein Johannesson Søra-Grøtei, født i Gjerstad og døbt 4. december 1758 i Tysnes. De fæstede Økland Heie br 1 1789 efter hans forældre. Hun arvede en del efter sine forældre. 2 børn. Han døde 78 år gl. som vilkårsmand 13. april 1834 i Økland, og blev begravet 19. april s.å. i Uggdal. Han blev gift 17. juni 1787 i Tysnes med **Marta Ingebrigtsdatter Nera-Bruntveit** (1765-1836).

Marta Johannesdatter Søra-Grøtei, født i Grøtei og døbt 30. januar 1762 i Tysnes. Hun døde 8. februar 1811 i Landrøien, Tysnes, og blev begravet 5. maj s.å. i Uggdal. Ved begravelsen er hendes alder anført til 18 år! Må være en fejl. Hun blev gift 11. april 1784 i Tysnes med **Johannes Johanneson S. Engavikjo, Fitjar** (o. 1755 – 1833). De fæstede Landrøya br 3 i 1783. På trods af nabostridigheder ejede han fiskegarn med naboerne. 7 børn. Han døde 78 år gl. som vilkårsmand.

Anna Johannesdatter Søra-Grøtei, født i Grøtei og døbt 17. februar 1765 i Tysnes. I 1807 tjente hun hos broderen på Grøtei. Hun døde 76 år gl. i fattigdom (lægdslem) 9. oktober 1840 i Håviskeland, og blev begravet 17. oktober s.å. i Uggdal.

Lars Johannesson Søra-Grøtei, (ane 16) født i Grøtei og døbt 28. november 1767 i Tysnes. Han døde 11. februar 1833 i Grøtei og blev begravet 5. april s.å. i Tysnes. Han blev gift 1. juli 1792 i Tysnes med **Herborg Sjursdatter Tysnes**.

Brita Johannesdatter, født i Grøtei og døbt 23. juni 1770 i Tysnes. Hun døde 2 år gl. i Grøtei og blev begravet 16. juni 1772 i Tysnes.

Johannes Johannesson, født i Grøtei og døbt 25. marts 1774 i Tysnes. Johannes fik skøde på Håviskeland br 2 i 1797 af svigerfaderen, idet de samtidig overtog odelsretten fra hendes bror. Han fiskede om vinteren. 8 børn. Johannes delte gården mellem en søn og en datter. Han blev (1) gift 5. juni 1797 i Uggdal med **Guri Olsdatter Søreid** (1778-1832). Han blev (2) gift 3. november 1833 i Uggdal med **Kari Olsdatter Barmen** (1798-1859). Han døde 89 år gl. som vilkårsmand 29. november 1860 i Høviskeland, Tysnes, og blev begravet 21. april 1861 i Tysnes.

Sjur Knutson Hamre, Granvin

34

Han var født i Hamre, Granvin, og døbt 29. maj 1719 i Granvin. Han døde i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 18. maj 1773 i Tysnes. De fæstede Tysnes br 2 i 1759 af enkefru Christie. Bruget blev fraskilt præstegården i 1759. De købte ejendommen i 1763 af Edvard Christies sønner. Han havde smedie og bådbyggeri sammen med Halstein Johanneson (brorsøn til moderens 2. ægtemand). De var velhavende. Hun drev jorden som enke i mange år. Han blev gift 26. marts 1760 i Ullensvang med

Herborg Toresdatter Djønne, Ullensvang

35

Hun var født 1725 i Kinsarvik. Hun kom fra Djønne br 1 i Kinsarvik sogn. Hun døde 68 år gl. i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 26. april 1800 i Tysnes. Sammen havde de børnene:

Knut Sjurson Tysnes (ane 18), født i Tysnes, Tysnes, og døbt 30. november 1760 i Tysnes. Han døde 16. september 1834 i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 19. september s.å. i Tysnes. Han blev gift 2. juni 1794 i Tysnes med **Anna Nilsdatter Øvra-Gjerstad**.

Tore Sjurson Tysnes, født primo 1764, hvor KB har en lakune. De fæstede Store Heie br 3 i 1798. Tore havde smedje. De stod sig godt.

Ved FT 1801 boede familien på en gård i St. Heie:
Tore Siursen, mand, 36, bonde og gårdbeboer
Kari Christoffersdatter, konen, 20
Herborg Toresdatter, deres datter, 1, ugift
Kari Olsdatter, tjenestepige, 21, ugift

Han døde omkring 1816. Hun drev jorden som enke i mange år. 7 børn. Han blev gift 2. maj 1799 i Uggdal med **Kari Kristoffersdatter Heie** (1779-1872).

Herborg Sjursdatter Tysnes (ane 17), født i Tysnes, Tysnes, og døbt 23. marts 1767 i Tysnes. Hun døde 6. december 1837 i Grøtei og blev begravet 14. december s.å. i Tysnes. Hun blev gift 1. juli 1792 i Tysnes med **Lars Johannesson Søra-Grøtei**.

Ingeborg Sjursdatter Tysnes, født i Tysnes, Tysnes, og døbt 6. januar 1770 i Tysnes. Hun døde 21. marts 1841 i Hegland og blev begravet 30. december s.å. i Tysnes. Hun blev gift 1. januar 1801 i Tysnes med **Håkon Villumson Heggland** (1771-1823). De overtog Heggland br 4 i 1815, idet bruget da blev udskilt fra br 1. De havde da boet på Heggland i flere år. Han var soldat, men blev i 1811 efter 10 års tjeneste kasseret med en fodskade. Han var smed. De overtog nogle af de gamle huse. De stod sig godt. Hun fik vilkår i 1827. 6 børn.

Sjur Knutson Hamre, Granvin

36 = 34

gift med

Herborg Toresdatter Djøanne, Ullensvang

37 = 35

(Se samme personer ovenfor: anerne 34 og 35)

Nils Andersson Våge

38

Han var født i Våge og døbt 3. oktober 1728 i Uggdal. De passede klokkerens jord i nogle år, men fik så kongeskøde til Øvra Gjerstad br 3 i 1759. Natten til 3. september 1783 brød der brand ud i deres ildhus, og hele tunet nedbrændte. De var i fare for at indebrænde med to små børn. Deres løe og flor (stald/lade) blev reddet, men ellers mistede de stort set alt indbo. De fik skattefrihed for at komme til fode igen. De byggede nye huse 300 m fra det gamle tun. De måtte nøjes med en røgstue, da de ikke havde råd til at bygge et normalt hus med vinduer. Han døde 78 år gl. i Gjerstad og blev begravet 26. april 1804 i Tysnes. Han blev gift 13. januar 1754 i Tysnes med

Agate Villumsdatter Heggland

39

Hun var født i Elsåker, Tysnes, og døbt 16. januar 1729 i Onarheim. Hun døde 77 år gl. i Gjerstad og blev begravet 30. januar 1802 i Tysnes. sammen fik de børnene:

Anna Nilsdatter Gjerstad, født i Heggland og døbt 24. marts 1754 i Tysnes. Hun døde 1754-55. Præsten førte ikke børns begravelser i perioden.

Anna Nilsdatter Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 27. april 1755 i Uggdal. Hun døde inden 1758.

Anna Nilsdatter Øvra-Gjerstad (ane 19), født i Gjerstad og døbt 9. oktober 1758 i Tysnes. Hun døde 8. november 1834 i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 15. november 1834 i Tysnes. Hun blev gift 2. juni 1794 i Tysnes med **Knut Sjurson Tysnes**.

Brita Nilsdatter Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 5. september 1761 i Tysnes. Hun døde 72 år gl. som vilkårspige 16. november 1837 i Gjerstad og blev begravet 23. november 1837 i Tysnes. Hun var enlig og boede hos forældrene så længe de levede. Siden fik hun vilkår.

Villum Nilsson Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 16. november 1764 i Tysnes. Han fik skøde på 2/3 af faderens jord (Øvra Gjerstad br 3) i 1790 og overtog gården, da han blev gift i 1798. Resten fik han i skifte efter moderen og medarvinger i 1802. Han rejste på vintersildefiskeri. Villum havde epilepsi og "omkom ved han under et anfald av den faldende syge, styrtede i en brønd". Han var den ringest stillede på Gjerstad i begyndelsen af 1800-tallet, måske p.g.a. dårligt helbred. Han døde 75 år gl. 5. april 1837 i Gjerstad og blev begravet 14. april 1837 i Tysnes. Hans dødbø var fallit. 7 børn.

Ved FT 1801 var han 34 år gl. og boede med kone, en søn, forældrene og en søster på Gjerstad. Han blev gift 10. juni 1798 i Tysnes med **Synnøve Olsdatter Våge** (1775-1849).

Marta Nilsdatter Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 24. februar 1769 i Tysnes. Hun døde 3 år gl. i Gjerstad og blev begravet 5. januar 1772 i Tysnes.

Han var født omkring 1714 i Nordbost. De fæstede Økland (Heie) br 3 1740-43. Siden flyttede de på Andersland, hvor de var husmandsfolk 1748, før de 1750 overtog en del af br 1. Resten overtog de 1756. Hans overlod halvdelen af jorden til sønnen Peder i 1769, idet han selv drev resten. Ved FT 1801 boede han på Andersland hos sønnen 88 år gl. og i 2. ægteskab. Han døde 4. februar 1805 i Andersland og blev begravet 24. marts 1805 i Uggdal. Ved begravelsen anføres hans alder til 100 år. Han blev (1) gift 4. juli 1740 i Uggdal med

Anna Olsdatter Andersland

Hun var født omkring 1720 i Andersland. Hun døde i Andersland og blev begravet 10. maj 1768 i Uggdal. Ingen alderangivelse ved begravelsen. De fik børnene:

Anna Hansdatter Andersland, født i Økland, og døbt 7. maj 1741 i Uggdal. Hun døde 8 uger gl. 1741 i Økland og blev begravet i Uggdal.

Brita Hansdatter Andersland, født i Økland og døbt 17. marts 1743 i Uggdal. Hun døde inden 1746. Præsten indførte kun få børns begravelser i KB i perioden.

Peder Hansson Andersland (ane 20), født i Andersland og døbt 8. november 1744 i Tysnes. Han døde 31. august 1818 i Andersland og blev begravet 18. oktober s.å. i Uggdal. Han blev gift 6. januar 1769 i Tysnes med **Anna Mortensdatter Nera-Gjerstad** (1743-1806).

Ola Hansson Andersland, født i Andersland og døbt 27. maj 1755 i Tysnes. Han døde inden 1760. Tvilling med Lars.

Lars Hansson Andersland, født i Andersland og døbt 27. maj 1755 i Tysnes. Han døde inden 1768. Tvilling med Ola.

Anna Hansdatter Andersland (ane 31), født i Andersland og døbt 30. juli 1758 i Tysnes. Hun døde 27. marts 1845 i Gjerstad og blev begravet 9. april 1845 i Tysnes. Hun blev gift 9. januar 1780 i Tysnes med **Nils Mortenson Nera-Gjerstad**.

Ola Hansson Andersland, født 1760. Drange mener, at Ole er født omkring 1760, men da der ikke er registreret en sådan fødsel omkring dette tidspunkt, kan han også være identisk med den Ole, som blev født som tvilling 1755! Han fik skøde på Ersvær br 4 1787. 2+3 børn.

Ved FT 1801 boede han (58) som bonde og gårdbeboer i Ersvær sammen med konen Torbiør [!] Amundsdatter (49).

Han blev (1) gift 8. april 1787 i Uggdal med **Brita Amundsdatter Rogdo, Ulensvang** (1745-1806). Han blev (2) gift 30. marts 1807 i Uggdal med **Barbro Olsdatter Nera-Gjelland** (1769-1841). Ved vielsen med Ole er angivet, at hun havde tjent i Ersvær i 10 år. Han døde 54 år gl. som en gift mand 5. februar 1815 i Ersvær, Tysnes, og blev begravet 12. februar 1815 i Uggdal.

Hans Larsson Nordbost blev (2) gift 11. juni 1769 i Uggdal med **Anna Nielsdatter Ersvær** (o. 1722 – 1782).

Morten Nilsson Nera-Gjerstad

Han var født omkring 1703 i Gjerstad. De overtog en del af Nera Gjerstad br 4 i 1733 (halvdelen). Senere indløste de Simon Johannesons arvinger, så de ejede 1/3 af hele gården. I 1743

solgte han en del af jorden til nevøen på br 2 (arvepart efter moderen). I 1759 overlod han gården til sønnen, måske p.g.a. sygdom. 7 børn. Han døde 68 år gl. i Gjerstad og blev begravet 13. maj 1778 i Tysnes. Han blev gift 5. juli 1733 i Tysnes med

Kari Kristoffersdatter Håheim

43

Hun var født omkring 1707 i Håheim. Hun blev trolovet med Morten i pinsen 1733 (KB Uggdal). Hun døde 70 år gl. i Gjerstad og blev begravet 2. oktober 1777 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Synneva Mortensdatter Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 28. august 1735 i Tysnes. Hun døde i Gjerstad og blev begravet 10. maj 1736 i Tysnes.

Nils Mortenson Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 8. maj 1737 i Tysnes. Han døde inden 1741.

Synneva Mortensdatter Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 18. april 1739 i Tysnes. Hun døde inden 1745.

Nils Mortenson Nera-Gjerstad (ane 30), født i Gjerstad og døbt 3. april 1741 i Uggdal. Han døde 6. august 1824 i Gjerstad og blev begravet 10. august 1824 i Tysnes. Han blev gift 9. januar 1780 i Tysnes med **Anna Hansdatter Andersland**.

Anna Mortensdatter Nera-Gjerstad (ane 21), født i Gjerstad og døbt 8. april 1743 i Tysnes. Hun døde 16. november 1806 i Andersland og blev begravet 7. december 1806 i Uggdal. Hun blev gift 6. januar 1769 i Tysnes med **Peder Hansson Andersland**.

Synneva Mortensdatter Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 5. september 1745 i Tysnes. Hun døde 63 år gl. 27. marts 1810 i Humlevik og blev begravet 8. april 1810 i Tysnes. Hun blev gift 14. maj 1769 i Tysnes med **Ola Nilsson Humlevik** (1744-1816). Ola fik skøde på Øvra Humlevik br 3 1764. De var velhavende. Han havde del i en sildenot. Han rejste på vintersildefiskeri. 4 børn. Han døde 72 år gl. som vilkårsmand.

Kristoffer Mortenson Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 8. februar 1750 i Tysnes. Ukendt skæbne.

Bernt Jacobson Stora-Kongsvik

44

Han var født omkring 1709 i Kongsvik, Tysnes. Han døde 60 år gl. i Vernøy, og blev begravet 18. november 1771 i Tysnes. Familien boede i nogle år på Amland. Bernt fæstede Nora Grøtei 1742, mens hans første kone levede. Efter Marta Andordatters sygdom og død, gik det tilbage for Bernt, selv om han ellers blev brugt som vurderingsmand. De måtte flytte fra Grøtei 1770 på grund af dårlig økonomi. Han døde året efter på Verno, mens hun boede de sidste år hos en søn på Dalland. Han blev (1) gift 8. maj 1735 i Uggdal med **Marta Andorsdatter Vermedal**. Hun var født omkring 1705 i Vermedal. Hun døde 43 år gl. i Grøtei og blev begravet 11. november 1747 i Tysnes. Hun var spedalsk (spillsjuk). Sammen havde de børnene:

Brita Berntsdatter Nora-Grøtei, født i Amland og døbt 6. februar 1736 i Uggdal. Hun døde inden 1750.

Jacob Berntson Nora-Grøtei, født i Amland og døbt 12. maj 1737 i Uggdal. Han døde inden 1739.

Jacob Berntson Nora-Grøtei, født i Amland og døbt 27. august 1739 i Uggdal. De fæstede Nera Gjelland br 1 omkring 1769 efter hendes far. Jacob var soldat frem til

1773, da han blev kasseret. Han rejste på vintersildefiskeri. Han døde 38 år gl. i Gjelland og blev begravet 4. april 1780 i Tysnes. Konen blev begravet samme dag. Ved hans død var de fallit. 6 børn. Han blev gift 14. maj 1769 i Tysnes med **Anna Tomasdatter Nera-Gjelland** (1745-80).

Andor Berntson Nora-Grøtei, født i Grøtei og døbt 18. august 1743 i Onarheim. Han døde omkring 1764. Han blev spedalsk og indlagt på St. Jørgens Hospital i Bergen i 1762. Her døde han få år senere. De 3 daler, som han havde arvet efter moderen, gik i hospitalets kasse ved indlæggelsen.

Bernt Jacobson blev (2) gift 2. februar 1748 i Tysnes med

Marta Kolbeinsdatter Søra-Grøtei

45

Hun var født omkring 1724 i Grøtei og døde efter 1801. Ved FT 1801 boede hun hos sønnen Kolbein Berntsen på Dalland. Hun var da 77 år gl. og enke. Hun nød almisse. Sammen fik de børnene:

Marta Berntsdatter Nora-Grøtei, født i Grøtei og døbt 4. april 1749 i Tysnes. Hun døde inden 1756.

Ola Berntson Nora-Grøtei, født i Grøtei og døbt 22. august 1751 i Onarheim. De fæstede Hovdanes br 1 1785 og fik ejendomsret med skøde 1802. Han rejste på vintersildefiskeri. Han døde 68 år gl. som gårdmand 14. december 1817 i Hovdenes, Tysnes, og blev begravet 4. januar s.å. i Uggdal. 7 børn. Han blev gift 3. oktober 1784 i Uggdal med **Ragnhild Håkonsdatter Stora-Gjersvik** (1762-1848).

Synneva Berntsdatter Nora-Grøtei, født i Grøtei og døbt 6. februar 1754 i Uggdal. Hun døde 73 år gl. som fattiglem juli 1825 i Bruntveit, Reksteren, og blev begravet 31. juli 1825 i Tysnes. Hun blev gift 13. april 1789 i Uggdal med **Svein Isakson Stora-Gjersvik** (1761-1839). Svein tjente på Øvre Haukafær i 1786. Efter giftermålet boede de på Heie inden de bosatte sig som husmandsfolk i Nera Bruntveit (Sveinaholmen). Her var han opsynsmand ved Laksevågen, hvor ejerne satte garn til laksefangst. Ellers gik han på dagsarbejde. Begge døde som invalid. 3+0 børn. Han døde 78 år gl. som lægdslem.

Marta Berntsdatter Nora-Grøtei, født i Grøtei og døbt 31. oktober 1756 i Tysnes. Hun flyttede fra Tysnes og var måske bosat i Bergen 1801. Hun døde efter 1801.

Kolbein Berntson Nora-Grøtei (ane 22), født i Grøtei og døbt 1. oktober 1758 i Tysnes. Han døde 14. september 1806 i Dalland og blev begravet 19. oktober 1806 i Tysnes. Han blev gift 27. december 1795 i Tysnes med **Brita Halsteinsdatter Tysnes**.

Johannes Berntson Nora-Grøtei, født i Grøtei og døbt 15. august 1761 i Tysnes. Ukendt skæbne.

Andor Berntson Nora-Grøtei, født i Grøtei og døbt 6. oktober 1765 i Uggdal. Ved sit giftermål fik han skøde på halvdelen af Andersland br 1 af Ingeborgs svigerfar Peder Hansson Andersland. Han måtte forpligte sig til ikke at gøre odel gældende, idet odelsjenten efter 20 år skulle kunne indløse sin ret. Han fik vilkår (med sin 2. hustru) hos Jacob Dalland i 1821. Kone nr. 2 døde hos sin søsterdatter på Belt. 1+0 børn. Han blev gift med **Ingeborg Ingebrigtsdatter Reiso**, gift 29. december 1799 i Tysnes. Han blev (2) gift blev gift 15. juni 1806 i Tysnes med **Brita Jørgensdatter Håvik, Kvinherad** (1761-1840). Han døde 65 år gl. som vilkårsmand 22. november 1831 i Andersland og blev begravet 11. december 1831 i Uggdal.

Han var født 1730 i Kinsarvik. Han døde i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 25. september 1795 i Tysnes. De fæstede Midtbøden på Tysnes af provstinde Christie 1759 og fik skøde på gården 1763. De to haringer (=fra Hardanger), som kom til Tysnes 1759/60, var fra samme gård i Kinsarvik, men Halstein var noget yngre end Sjur. De delte lade og stald hele tiden med præsten, men satte ellers egne beboelseshuse (røgstuer) m.m. op. De havde bådehus, smedje og kværn sammen. De var driftige folk. Trolig var de bådebyggere. Halstein var desuden snedker. Han havde en af de første høvlebænke på Tysnes. Han havde 12 bøger i sit bibliotek. Han gift med

Ingeborg Jonsdatter Ystås, Granvin

47

Hun var født 1719 i Ystås, Granvin. Hun døde i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 31. juli 1791 i Tysnes. Ved begravelsen blev hendes alder anført til 60 år. [Ret ulæselig!]. Sammen fik de børnene:

Johannes Halsteinson Tysnes, født i Tysnes, Tysnes, og døbt 19. april 1761 i Tysnes.

Han døde 77 år gl som vilkårsmand 23. oktober 1836 i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 29. oktober 1836 i Tysnes. Han fik en del af jorden på Midtbøden, Tysnes af moderen i 1791 og resten løste han ud året efter. Kort efter byggede han lade og stald. De var velhavende. Han var tømrer/snedker. Han stod sammen med Johs. Gjerstad for opførelsen af kirkegårdsstalden i 1795/96. Han handlede med småkreaturer. Som ung var han stævningsmand, senere skøns- og udskiftningsmand. 1803-05 tillige forligskommissær. Han var mellem de fremmeste i pastoralet. Han ejede flere bøger. 13 børn. Han døde. Han blev gift 22. maj 1796 i Onarheim med **Stine Johannesdatter Øvra-Hamarhaug** (1776-1852).

Brita Halsteinsdatter Tysnes (ane 23), født i Tysnes, Tysnes, og døbt 29. september 1762 i Tysnes. Hun døde 17. februar 1830 i Dalland og blev begravet 14. marts 1830 i Tysnes. Hun blev (1) gift 27. december 1795 i Tysnes med **Kolbein Berntson Nora-Grøtei**. Hun blev (2) gift 8. november 1807 i Tysnes med **Torbjørn Jensson Vermedal**.

Jon Halsteinson Tysnes, født januar – marts 1764 i Tysnes, Tysnes. KB har i denne periode en lakune. Han døde 46 år gl. i Våge og blev begravet 24. maj 1800 i Tysnes. Først tjente han hos faderen. Da han giftede sig, flyttede de til Våge, hvor han var smed, drev lidt handel og fiskede. Han var stævningsmand i sine unge dage. Han ejede 1/3 af Fitjarkirkens jord - så ægteparret må have stået sig godt. Hun døde som inderst i Våge. 5 børn. Han blev gift 9. januar 1791 i Tysnes med **Anna Gunnarsdatter Våge** (1766 – efter 1801). Ved FT 1801 boede hun som enke og inderste hos faderen i Våge. Hun havde da 5 børn i alderen 2-10 år boende. Endvidere boede Jacob Johannesen 24 år gl. som tjener i husholdningen.

Synneva Halsteinsdatter Tysnes, født i Tysnes, Tysnes, og døbt 9. juni 1765 i Tysnes. Hun døde inden 1791.

Siri Halsteinsdatter Tysnes, født i Tysnes, Tysnes, og døbt 2. oktober 1766 i Tysnes. Hun døde 70 år gl. 8. september 1836 i Lønning, Ølve, og blev begravet 15. september 1836 i Kvinherad. Hun blev gift med 24. maj 1789 i Tysnes **Sebjørn Sebjørnsen Godøy** (o. 1763 – 1822). Han var gårdbruger i Lønning i Ølve (Kvinherad). Ved FT 1801 var han selvejer bonde i Lønning i Ølve sogn. Han boede med kone, 4 børn og en tjenestepige på gården. Han døde 70 år gl.

Kristoffer Halsteinson Tysnes, født i Tysnes, Tysnes, og døbt 24. december 1768 i Tysnes. Han døde inden 1791. Tvilling med Ingeborg.

Ingeborg Halsteinsdatter Tysnes, født i Tysnes, Tysnes, og døbt 24. december 1768 i Tysnes. Hun døde 1852 i Austevoll. Hun havde to børn før hun giftede sig. Oline født 1794, voksede op i Store Gjersvik (br 4) og *overtog siden der og Engel født 1797, siden bosat på plads Ramdalen under Nera Helland*.

Ved FT 1801 var hun 28 år gl tjenestepige hos Peder Andersen på Økland. Hun blev (1) gift 1801 med **Ola Larson Reiso** Han var født i Reiso, og døbt 25. maj 1766 i Tysnes. Han var gårdmand og fisker på Søreide, Austevoll. Han døde 1810 i Austevoll. Hun blev (2) gift 1810 med **Berge Olson Nera-Hope** Han var født i Hopsund, Reksteren, og døbt 29. juli 1792 i Uggdal. Han var gårdmand i Søreide, Austevoll. Han døde 1857 i Austevoll.

Kristoffer Madsson Stora-Godøy

48

Han var født i Godøy, Tysnes, og døbt 28. april 1743 i Tysnes. Han døde 87 år gl. som vilkårsmand 3. maj 1838 i Gjersvik og blev begravet 25. maj 1838 i Tysnes. Gyri Gjersvik fik en del af det oprindelige br 1 i Gjersvik efter sin far i 1769 og Kristoffer købte resten i forbindelse med deres ægteskab. I 1798 fik Kristoffer lavet en aftale med Mads og de andre børn, så gården blev fredeligt delt. Han var smed som forfædrene i Gøyo. Han var sikkert også bådebygger. Han rejste på vintersildefiskeri.

Ved FT 1801 boede følgende på gården i Gjersvik:

Christoffer Madsen, mand, 56, i 2. ægteskab

Guri Johannesdatter, kone, 51, i 1. ægteskab

Axel Christoffersen, deres børn, 24, ugift

Anne Helvig, deres børn, 22, ugift,

Guri Christoffersdatter, deres børn, 15, ugift

Guri Isachsdatter, 59, ugift

Mads Christoffersen, mand, 31, begge i 1. ægteskab, bonde og gaardbeboer

Anne Marie Olsdatter, konen, 28, do

Ole Madsen, hans søn, 2

Han blev (1) gift 10. juni 1770 i Tysnes med

Gyri Håkonsdatter Gjersvik

49

Hun var født i Gjersvik og døbt 30. marts 1750 i Uggdal. Hun døde 21 år gl. i Gjersvik og blev begravet 13. august 1771 i Tysnes. Hun døde efter fødslen af Mads, som havde odel på jorden. Ægteparret fik sønnen:

Mads Kristofferson Gjersvik (ane 24), født i Gjersvik og døbt 22. september 1770 i Tysnes. Han døde 2. marts 1855 i Gjersvik og blev begravet 10 marts s.å. i Tysnes. Han blev gift 26. juni 1796 i Tysnes med **Anna Maria Olsdatter Flatrækker**.

Han blev gift 1772 med (2) **Gyri Jansdatter Vindenæs, Strandvik**. Hun var født 1741-51 i Vindenæs, Strandvik. Hun døde 87 år gl. 21. juli 1828 i Gjersvik og blev begravet 10. august 1828 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Gyri Kristoffersdatter Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 6. marts 1773 i Tysnes. Død som lille.

Guri Kristoffersdatter Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 15. maj 1774 i Onarheim. Hun blev (1) gift 13. november 1796 i Tysnes med **Johannes Johannesson Øvra-Gjerstad** (1771-1806). De må have boet i Gjersvik umiddelbart efter at de blev gift. De købte først Hodlekje gl br 3 i 1800, men måtte flytte fra gården i 1803 efter en odelssag. Derefter købte de Nora Grøtei for 350 daler. Han omkom på sjøen 21. februar 1806 sammen med datteren Oline (9 år). 4 børn.

Hun blev (2) gift 9. november 1806 i Tysnes med **Aksel Nilsson Vetle-Godøy** (1764-1852). Han fik skøde på Nera Grøtei 1806 af Johannes's far Johannes Øvre Gjerstad mod at han skulle gifte sig med sønnens enke. Han var smed. 5 børn. Han døde 89 år gl. som vilkårsmand. Hun døde 63 år gl. som vilkårs-kone 7. oktober 1835 i Grøtei og blev begravet 15. oktober 1835 i Tysnes.

Kari Kristoffersdatter Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 11. juli 1775 i Tysnes. Hun døde 29 år gl. i Hegland og blev begravet 26. april 1804 i Tysnes. Hun blev gift 25. november 1798 i Tysnes med **Gunnar Villumson Heggland** (1776-1841). Gunnar og Kari var fætter/kusine. De fik skøde på halvdelen af Heggland br 1 i 1815. Han var meget aktiv i skoven, og de satte flere nye huse op på bruget. Han var smed, men han stod sig dårligere end de tidligere ejere. Ved skiftet efter 2. kone måtte sønnen indløse faderens forpligtelser - og da faderen døde var boet fallit. Sidste kone døde i fattigdom og havde ikke vilkår hos stedbørnene. 3+10+0 børn. Han døde 75 år gl. som vilkårsmand.

Aksel Kristofferson Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 25. januar 1777 i Tysnes. Han døde 84 år gl. som vilkårsmand 17. februar 1859 i Gjersvik og blev begravet 10. april s.å. i Tysnes. Han fik skøde på den genværende del af bruget i Gjersvik (br 1) i 1803. 6 børn. Han blev gift 8. januar 1804 i Tysnes med **Brita Olsdatter Øvra-Hope** (1779-1846). Hun var født i Gjersvik, men opvokset i Hopsundet på Reksteren. Hun døde 69 år gl. som vilkårs-kone.

Samson Kristofferson Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 21. november 1778 i Tysnes. Han døde 6 uger gl. 1779 i Gjersvik begravet januar 1779 i Tysnes. Han døde

Anna Helvig Kristoffersdatter Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 28. maj 1780 i Tysnes. Hun døde 26. januar 1815 i Gjøvåg, og blev begravet 31. januar 1815 i Tysnes. Hun blev gift 2. januar 1803 i Tysnes med **Ola Olson Heggland** (1776-1852). Ved vielsen med Anna var han soldat. De overtog Øvra Gjøvåg br 3 ved skøde 1803. Samme år købte de odelsretten for 30 daler. Ola havde i sine unge dage tjent hos Lars St Gøyo. Han fiskede ude og hjemme. 7 børn. Han døde 80 år gl. som vilkårsmand.

Anna Maria Kristoffersdatter Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 2. juni 1782 i Tysnes. Hun døde 18 år gl. i Gjersvik og blev begravet 19. august 1800 i Tysnes.

Jan Kristofferson Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 8. september 1784 i Tysnes. Han døde inden 1828. Trolig død som ung. Ingen livsarvinger.

Guri Kristoffersdatter Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 14. april 1786 i Tysnes. Hun døde efter 1837. Hun tjente på Præsthus i Ølve i 1830'erne. Levede 1837. Ellers ukendt.

Ola Madsson Stora-Godøy

50

Han var født i Godøy og døbt 18. juli 1745 i Onarheim. Han døde 11. august 1812 i Flatråker, og blev begravet 17. august 1812 i Uggdal. I sine unge år var han ofte stævningsmand for faderen. Han lærte trolig Guri at kende, fordi faderen ofte havde proces på Flatråker i 1760'erne. Han fik skøde på Flatråker br 5 af svigerfaderen 1772. I købet var der også del i sav og kværn. Han var smed. Han døde 72 år gl.

Ved FT 1801 boede disse i familien på Flatråker:
Ole Madsen, mand, 56, 2. ægteskab, bonde og gårdbeboer
Marithe Sjursdatter, konen, 32, 1. ægteskab
Brithe Olsdatter, deres børn, 26, ugift
Mads Olssen, deres børn, 18, ugifte
Kari Olsdatter, deres børn, 14
Siur Olsen, deres børn, 9
Stenn Olsen, deres børn, 2. Han blev (1) gift 15. juni 1770 i Tysnes med

Guri Steinsdatter Flatråker

51

Hun var født i Flatråker og døbt 6. januar 1751 i Tysnes. Hun døde 38 år gl. i Flatråker og blev begravet 5. januar 1789 i Uggdal. sammen fik de børnene:

Stein Olson Flatråker, født i Flatråker, døbt 3. februar 1771 i Uggdal, død i Flatråker, begravet 16. april 1772 i Uggdal. Han døde 1 år gl.

Anna Maria Olsdatter Flatråker (ane 25), født i Flatråker og døbt 28. februar 1773 i Tysnes. Hun døde 18. april 1820 i Gjersvik og blev begravet 22. april s.å. i Tysnes. Hun blev gift 26. juni 1796 i Tysnes med **Mads Kristofferson Gjersvik**.

Brita Olsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 8. oktober 1775 i Tysnes. Hun døde omkring 1845. Ved FT 1801 boede hun hjemme hos forældrene i Flatråker. Hun blev gift efter 1801 med **Stein Bergeson Hovland, Fitjar**, (født omkring 1775). Ved FT 1801 var han 26 år gl. bonde og gårdbruger på Hovland på Stord. Han var gift i 1. ægteskab med Elline Andersdatter (32) og de havde sammen en datter Elline på 2 år.

Mads Olson Flatråker, født i Flatråker og døbt 28. november 1778 i Tysnes. Han døde 1 år og 2 uger gl. i Flatråker og blev begravet 6. februar 1780 i Uggdal.

Mads Olson Flatråker, født i Flatråker og døbt 30. januar 1781 i Tysnes. Han døde 62 år gl. som gårdmand 1. september 1842 i Flatråker og blev begravet 6. september s.å. i Uggdal. Han fik skøde på Flatråker br 5 af sin far 1801. 6 børn. Han blev gift 18. juli 1813 i Uggdal med **Synneva Kristoffersdatter Myklestad** (1792-1875).

Kari Olsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 4. april 1784 i Tysnes. Hun døde 82 år gl. som vilkårs kone 8. november 1867 i Tveit, og blev begravet 26. november 1867 i Uggdal. Hun blev gift 2. november 1817 i Uggdal med **Gabriel Kristofferson Tveit** (1795-1875). Han fik skøde på Tveit Søndre br 3 i 1812. Han fiskede og drev skovdrift. 4 børn. Han døde som vilkårsmand på Tveit.

Synneva Olsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 19. oktober 1787 i Tysnes. Hun døde inden 1789.

Ola Madsson blev (2) gift 24. juni 1790 i Uggdal med **Marta Sjursdatter Økland_S**. Hun var født i Økland, og døbt 13. april 1766 i Tysnes. Hun døde 72 år gl. af "de naturlige kopper" som vilkårs kone 29. april 1834 i Flatråker og blev begravet 6. maj s.å. i Uggdal. Sammen med hende fik han børnene:

Sjur Olson Flatråker, født i Flatråker og døbt 2. februar 1791 i Tysnes. Han døde i Flatråker og blev begravet 22. januar 1792 i Uggdal.

Sjur Olson Flatråker, født i Flatråker og døbt 17. februar 1793 i Onarheim. Han døde 60 år gl. som gårdmand 12. november 1853 i Nese, Tysnes, og blev begravet 19. november 1853 i Uggdal. De fik skøde på Nese br 7 i 1822. Han havde hest sammen med naboen. Han var nok lidt åbenmundet. 6 børn. Han blev gift 14. juli 1822 i Uggdal med **Marta Taraldsdatter Nese** (1799 – efter 1863).

Guri Olsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 31. januar 1796 i Onarheim. Hun døde 11 uger gl. i Flatråker og blev begravet 16. maj 1796 i Uggdal.

Stein Olson Flatråker, født i Flatråker og døbt 7. maj 1797 i Uggdal. Han døde 12 dage gl. i Flatråker og blev begravet 25. juni 1797 i Uggdal.

Stein Olson Flatråker, født i Flatråker og døbt 1. januar 1799 i Onarheim. Han var husmand, da han blev gift med Kristi. De ryddede og opdyrkede pladsen Stølen (Flatråker br 20) i slutningen af 1820'erne (del af faderens jord). Han døde 47 år gl. som husmand 8. juli 1847 i Flatråker og blev begravet 13. juli 1847. Hun flyttede bort efter hans død. Han blev gift 26. maj 1828 i Uggdal med **Kristi Mortensdatter Nera-Helland** (1789 – efter 1847).

Ola Olsen Flatråker, født i Flatråker og døbt 26. december 1802 i Uggdal. Han døde inden 1812.

Jan Olson Flatråker, født i Flatråker og døbt 6. februar 1806 i Uggdal. Han giftede sig 14. maj 1833 i Møkster med enken **Eli Nilsdatter Stangeland, Austevoll** og bosatte sig som gårdbruger på Drivenes i Austevoll.

Ved FT 1865 boede han (59) med konen (73) og en søn (30) i Drivenæs. Han var da føderådsformand.

Ved FT 1875 boede han sst, men var nu enkemand. Stadig føderådsformand. Han døde efter 1875.

Salomon Håkonson Solheim

52

Han var født i Solheim, og døbt 4. marts 1736 i Onarheim. Han fik hele odelsjorden i Solheim i skiftet efter faderen 1776. Han var kreaturhandler som sin far og øgede formuen på Solheim væsentligt. Han fungerede - som forfædrene - som "bank" for området. Han døde i Solheim og blev begravet 7. juli 1783 i Onarheim. Han døde som 46-årig og hans bo var betragteligt: over 1250 daler, når alt var betalt. Det var faktisk mere end boet efter lensmand Johs. Madson i Gøyo 6 år senere. Han blev gift 31. marts 1777 i Uggdal med

Marta Larsdatter Dalen

53

Hun var født i Dalen, og døbt 3. maj 1744 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Håkon Salomonson Solheim (ane 26), født i Solheim og døbt 19. oktober 1778 i Tysnes. Han døde 26. marts 1855 i Godøy og blev begravet 3. april 1855 i Tysnes. Han blev gift 12. maj 1799 i Uggdal med **Ragnhild Rasmusdatter Rølse**.

Lars Salomonson Solheim, født i Solheim og døbt 17. juni 1781 i Onarheim. Han var hovedkreditor i boet efter Ola Hodlekje og fik dermed en andel i Hodlekje br 2. I 1803 giftede han sig med Olas enke Marta Maria og købte de andre kreditorer ud. Han var mellem de mere velstående i pastoratet. I 1819 solgte han halvdelen af jorden til en datter og flyttede fra det gl tun til Vestfjelle, hvor br 2 nu har tun. Han skrev godt. Han var ofte skøns- og udskiftningsmand. 4 børn. Han blev gift 10. juli 1803 i Uggdal med **Martha Marie Jonsdatter Se** (1776-1844). Han døde 73 år gl. som vilkårsmand 21. marts 1856 i Hollekje, og blev begravet 29. marts 1856 i Uggdal.

Marta Larsdatter giftede sig (2) 25. april 1784 i Uggdal med **Sjur Andersson Uggdal**. Han var født i Opdal, og døbt 15. juli 1760 i Tysnes. Ved Salomons død fik enken Marta udlagt halvdelen af jorden på Solheim i skifte. Resten fik sønnerne ved formynderen Ørjon Hodlekje. Sjur var kreaturhandler. Det var nok ikke af kærlighed han giftede sig med Marta. I 1787 fik han en søn med Kristi Kristoffersdatter Myklebust. I 1799 flyttede de til hans odelsjord i

Uggdal. 1 datter. Han døde 78 år gl. som vilkårsmand 10. oktober 1838 i Opdal og blev begravet 18. oktober s.å. i Uggdal.

Marta Larsdatter døde 67 år gl. 18. juli 1811 i Opdal, og blev begravet 18. august 1811 i Uggdal.

Rasmus Nilsson Rolse

54

Han var født i Rolse, og døbt 16. juli 1747 i Tysnes. Han fik skøde på faderens jord Rolse br 1 1768, men overtog vel ikke driften før 1775, hvor han giftede sig. Han rejste på vintersildefiskeri. I marts 1787 nedbrændte gården. Alle reddede sig ud og de fik en del indbo ud før stuehuset var omspændt af flammer. Han fik 2 års skattefrihed og han fik bygget nyt og kom ovenpå igen. De fik vilkår af svigersønnen i 1805. Han døde 68 år gl. som gårdmand 19. februar 1815 i Rolse og blev begravet 12. marts 1815 i Uggdal. Han blev gift 18. juni 1775 i Uggdal med

Barbro Ørjonsdatter Hodlekje

55

Hun var født i Hollekje, og døbt 1. januar 1749 i Uggdal. Hun døde 80 år gl. som vilkårs kone 18. maj 1833 i To, og blev begravet 26. maj 1833 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Ragnhild Rasmusdatter Rolse (ane 27), født i Rolse, og døbt 20. februar 1777 i Tysnes. Hun døde 6. maj 1855 i Godøy, Tysnes, og blev begravet 12. maj s.å. i Tysnes. Hun blev gift 12. maj 1799 i Uggdal med **Håkon Salomonson Solheim**.

Marta Rasmusdatter Rolse, født i Rolse og døbt 16. marts 1779 i Tysnes. Hun døde inden 1787.

Anna Rasmusdatter Rolse, født i Rolse og døbt 29. april 1780 i Tysnes. Hun døde 71 år gl. som vilkårs kone 25. april 1852 i Opdal og blev begravet 1. maj 1852 i Uggdal. Hun blev gift 14. november 1802 i Uggdal med **Nils Gjertson Uggdal** (1778-1848). Han fik skøde på den frie del af Uggdal br 4 (nyt br 6) i 1797/1801. Han flyttede ud fra det gl. tun og satte nye huse op. 10 børn. Han døde 70 år gl. som vilkårsmand.

Vermund Ingebrigtson Gjersvik

56

Han var født i Gjersvik og døbt 4. juli 1737 i Tysnes. Han døde 58 år gl. i Gjersvik og blev begravet 27. marts 1793 i Tysnes. De fæstede Gjersvik br 6 (Skarpatre) i 1757. Vermund var smed og måske hustømrer. Han rejste på vintersildefiskeri. Brita var vanfør de sidste år. Han blev gift 2. juli 1760 i Tysnes med

Brita Andersdatter Våge

57

Hun var født 1733 i Våge. Ved FT 1801 boede hun hos sønnen Haagen Vermundsen i Gjersvik. Hun var da 67 år og enke efter 1 ægteskab, samt vanfør.

Hun døde i Gjersvik og blev begravet 4. november 1805 i Tysnes. Formentlig den Brita Olsdatter [!], som døde 86 år gl. i Gjersvik og blev begravet 4. november 1805. Sammen fik de børnene:

Ingebrigt Vermundson Stora-Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 19. april 1761 i Tysnes. Han døde 75 år gl. som vilkårsmand 25. december 1835 i Våge og blev begravet 5. januar 1836 i Tysnes. Ved sit giftermål med enken Anna fæstede han Våge br 6 (1790). I sin ungdom havde han tjent på Vadla. Han havde lånt penge til Anders Søreid - og fik dem tilbage efter en sag. Så han havde måske visse midler. Han blev gift 23. maj 1790 i Tysnes med enken **Anna Sebjørnsdatter Stora-Godøy** (1750-1830).

Anders Vermundson Stora-Gjersvik (ane 28), født i Gjersvik og døbt 8. marts 1763 i Tysnes. Han døde 22. marts 1833 i Gjerstad og blev begravet 21. april 1833 i Tysnes. Han blev gift 27. juni 1790 i Tysnes med **Marta Nilsdatter Nera-Gjerstad** (1766-1843).

Håkon Vermundson Stora-Gjersvik, født januar-marts 1764. KB har en lakune på hans fødselstidspunkt! Han døde inden 1769.

Alis Vermundsdatter Stora-Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 9. september 1765 i Tysnes. Hun døde 74 år gl. som gårdmandskone 8. juni 1843 i Åse, Tysnes, og blev begravet 15. juni 1843 i Uggdal. Hun blev (1) gift 8. januar 1792 i Tysnes med **Henrik Petterson Tveit** (1765-1809). Efter nogle år i Gjersvik fæstede de Hagen på Åse, som de forbedrede meget. Han drev småfiske. 3 børn. Han døde 50 år gl.

Hun blev (2) gift 7. marts 1813 i Uggdal med **Jon Olson Li** (1784-1850). Han fæstede Hagen for 16 år i 1813, men fik lov til at fortsætte, fordi ingen af ejerens børn ønskede at bosætte sig der. Han fiskede. Han giftede sig igen efter Alis' død. Han døde 70 år gl. som lægdslem.

Håkon Vermundson Stora-Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 10. juni 1769 i Tysnes. De fæstede St Gjersvik br 6 1793 og købte ejendommen 1796 på auktion efter Johan Leganger og kone. I 1792 blev han stævnet for ulovlig handel. Da han kun havde købt et par får til faderen (til slagting), blev han frikendt. Han slap ikke så let fra ulovlig hugst i Tysnesskoven 1802! 4 børn. Han døde 78 år gl. som vilkårsmand 7. maj 1847 i Gjersvik og blev begravet 13. maj 1847 i Tysnes. Han blev gift 5. oktober 1794 i Tysnes med **Anna Kristoffersdatter Vetle-Gjersvik** (1765-1843).

Amund Vermundson Stora-Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 5. juni 1773 i Tysnes. Han døde 21. november 1814 i Humlevik og blev begravet 29. november 1814 i Tysnes. De bosatte sig på pladsen Leiro (br 4 Nes) i Øvre Humlevik omkring 1808 efter at have boet mange år på Os præstegård, hvor han arbejdede. Han havde tidligere tjent i Gjersvik og hos Tysnespræsten. I Leiro fiskede han, ligesom han lavede snedkerarbejde. Han ejede også delvist en smedje. Han blev gift 1. januar 1801 i Tysnes med **Brita Larsdatter Grimslund** (1783-1834).

Hans Vermundson Stora-Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 21. maj 1777 i Tysnes. Han giftede sig med enken Ingeborg Kristoffersdatter Haugland, Os, og var gårdbruger der fra 1812. Han var farver og velhavende. Ingen børn i ægteskabet, men han havde en datter Kristi Olsdatter Ljostveit, Kvinnherad, uden for ægteskab. Han bekostede hendes opfostring og hun arvede 250 daler efter ham. Han døde 80 år gl. som vilkårsmand 1. august 1849 på Indre Haugland, Os, og blev begravet 5. august 1849 i Os.

Anna Vermundsdatter Stora-Gjersvik, født i Gjersvik, og døbt 11. november 1780 i Tysnes. Hun døde 47 år gl. som gårdmandskone 13. juni 1828 i Ve og blev begravet 29. juni 1828 i Tysnes. Hun blev gift 7. juli 1811 i Tysnes med **Jacob Gutormson Ytra-Ve** (1792-1877). Han fik skøde på halvdelen af faderens jord i Ytre Ve (nyt br 3). Han havde odelen og overtog det gamle tun i Ve, mens broderen flyttede ud på Myro. Husene var forfaldne i 1828. Familien klarede sig dårligt. 4+2 børn. Han døde som vilkårsmand i Ve.

Nils Sjurson Sunda

58

Han var født i Sunda ved Bårdsund og døbt 18. februar 1726 i Tysnes. Han døde 69 år gl. i Gjerstad og blev begravet 3. marts 1795 i Tysnes. Han fik skøde på en del af Nera Gjerstad br 1 i 1759 og resten fra faderen på et senere tidspunkt. De må have haft penge nok, for de lånte ud til andre, men ved hendes død i 1784 hed det at husene var "saa aldeles nedraadnede at de ey kand bruges". Han blev gift 6. januar 1760 i Tysnes med

Brita Kristoffersdatter Håheim

59

Hun var født i Håheim og døbt 27. februar 1731 i Uggdal. Hun døde 53 år gl. i Gjerstad og blev begravet 3. februar 1784 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Agate Nilsdatter Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 15. november 1760 i Tysnes. Hun døde 11 år gl. i Gjerstad og blev begravet 2. februar 1772 i Tysnes.

Kristoffer Nilson Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 30. januar 1763 i Tysnes. Han døde inden 1773. Død som lille.

Marta Nilsdatter Nera-Gjerstad (ane 29), født i Gjerstad og døbt 5. marts 1766 i Tysnes. Hun døde 25. november 1843 i Gjerstad og blev begravet 2. december s.å. i Tysnes. Hun blev gift 27. juni 1790 i Tysnes med **Anders Vermundson Stora-Gjersvik** (1763-1833). De overtog Nera Gjerstad br 1 ved skøde 1790. Marta var enearving og derfor et godt giftermål. Han var ofte ude på fiskeri, sommer og vinter. De var velhavende og lånte ofte penge ud til andre. Deres ægteskab var dog ikke lykkeligt. Han var skønsmand. Han døde 70 år gl. som gårdmand i Nedre Gjerstad.

Kristoffer Nilson Nera-Gjerstad, født i Gjerstad og døbt 20. november 1773 i Tysnes. Han døde 8 uger gl. i Gjerstad og blev begravet december 1773 i Tysnes.

Morten Nilsson Nera-Gjerstad

60 = 42

Gift med

Kari Kristoffersdatter Håheim

61 = 43

(Se samme personer ovenfor: anerne 42 og 43)

Hans Larsson Nordbost

62 = 40

Gift med

Anna Olsdatter Andersland

63 = 41

(Se samme personer ovenfor: anerne 40 og 41)

7. generation

Kolbein Johannesson Meland

64

Han var født omkring 1682 i Meland. Han døde 80 år gl. i fattigdom som innsidder i Grøtei og blev begravet 22. april 1769 i Tysnes. Han havde tjent i Gjersvik før han fæstede Sørå Grøtei (br 1) i 1709 og giftede sig med enken på gården. I 1714/15 giftede han sig igen. Han rejste på vintersildefiskeri. Da konen døde i 1760 opsagde han fæstet mod at få hushold hos sin søn. Han blev (1) gift omkring 1710 med **Marta Nilsdatter Skartveit**. Hun døde omkring 1714 i Grøtei. De fik ingen børn sammen.

Han giftede sig (2) omkring 1714 med

Marta Nilsdatter Stora-Gjersvik

65

Hun var født omkring 1687 i Gjersvik. Hun døde 73 år gl. i Grøtei og blev begravet 6. maj 1760 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Brita Kolbeinsdatter Sørå-Grøtei, født omkring 1715 i Grøtei. Hun døde 9 år og 6 mdr. gl. i Grøtei og blev begravet 8. april 1725 i Tysnes.

Nils Kolbeinsson Sørå-Grøtei, født omkring 1718 i Grøtei. Ved vielsen med Marta var han soldat. Marta og Niels overtog en del af Øvre Humlevik br 3 i 1743 og resten i 1747. Niels drev fiskeri i fjorden og rejste om vinter på sildefiskeri. De havde 3 børn. Han døde 70 år gl. i Humlevik og blev begravet 11. september 1788 i Tysnes. Han blev (1) gift 15. januar 1742 i Tysnes med **Marta Olsdatter Grimslund** (o.1705 -1775). Han blev (2) gift 29. december 1776 i Tysnes med **Kari Sebjørnsdatter Hovland** (1728-1802).

Johannes Kolbeinsson Sørå-Grøtei (ane 32), født i Grøtei og døbt 16. marts 1724 i Uggdal. Han døde i Grøtei og blev begravet 24. september 1803 i Tysnes. Han blev gift 5. juni 1750 i Tysnes med **Brita Sjursdatter Belt**.

Marta Kolbeinsdatter Sørå-Grøtei (ane 45), født omkring 1724 i Grøtei og død efter 1801. Hun blev gift 2. februar 1748 i Tysnes med **Bernt Jacobson Stora-Kongsvik**.

Barbro Kolbeinsdatter Sørå-Grøtei, født i Grøtei og døbt 29. oktober 1726 i Tysnes. Hun døde 36 år gl. i Humlevik og blev begravet 20. december 1765 i Tysnes. Hun flyttede som enke ind hos broderen i Ø. Humlevik. Hun blev gift 22. maj 1752 i Uggdal med **Jørgen Jacobson Stora-Godøy** (1730-61). De fæstede Stora Amland br 2 i 1752. Jørgen drev vintersildefiskeri på havet. De havde 4 børn.

Ingebrigt Kolbeinsson Sørå-Grøtei, født omkring 1729. Han døde 56 år gl. i Bruntveit og blev begravet 3. januar 1787 i Tysnes. De fæstede gården Nera Bruntveit br 1 i 1754 og drev den frem til deres død i 1787. De havde 7 børn. Han blev gift 11. januar 1754 i Tysnes med **Torborg Tormodsdatter Bruntveit** (1726-87).

Ukendt Kolbeinsson Sørå-Grøtei, født 1731 i Grøtei og begravet 23. december 1731 i Tysnes. Ved begravelsen anførte præsten: [begravet] et barn på Grøteide.

Abel Kolbeinsson Sørå-Grøtei, født 1734 i Grøtei. Han døde 43 år gl. i Godøy og blev begravet januar 1779 i Tysnes. De drev halvdelen af St. Gjersvik br 4 fra 1765 til 1776, hvorefter de flyttede til Gøyo. Abel tjente her formentlig for lensmanden. Efter hans død flyttede Maddel til datteren på Heggland, hvor hun døde. Ingen børn. Han blev gift 23. juni 1765 i Tysnes med **Maddel Amundsdatter Heggland** (1726-1800).

Sjur Larson Skjepavikjo

66

Han var født omkring 1696 i Skjepavikjo, Tysnes. Han døde 44 år gl. i Belt og blev begravet november 1741 i Tysnes. De fæstede halvdelen af Belt br 3 i 1723. Sjur havde været soldat

ved slutningen af Den store nordiske Krig og afmønstrede flåden i 1719. Han omkom ved en drukneulykke i Kyrkjesusundet på vej hjem fra Gøysundet i beruset tilstand. Han havde været i Gøysundet og solgt årer til en skotsk skipper. Han faldt i søvn i båden, mens broderen Amund og Endre Humlevik roede. Så vågnede han op og begyndte at slå med de to andre. Under tumulten væltede båden og han druknede. 2 børn. Han blev gift med

Anna Håkonsdatter Øvra-Humlevik

67

Hun var født omkring 1690 i Humlevik. Sammen fik de børnene:

Lars Sjurson Belt, født i Belt og døbt 4. september 1726 i Tysnes. Lars havde odel til ejendommen Øvra Humlevik br 5 og overtog ejendommen 1754 efter morbroderen Lars Håkonson. Da Marta døde blev en del af jorden udlagt til arv efter hende. Han var smed i Humlevik og rejste på vinterfiskeri. Han dyrkede sin jord lige til han døde. Han døde 83 år gl. 14. marts 1809 i Humlevik og blev begravet 31. marts 1809 i Tysnes. Efter hans død blev et mindre jordstykke udlagt til enken Brita. Han havde 4+0+8 børn. Han blev (1) gift 28. juni 1752 i Tysnes med **Marta Jacobsdatter Stora-Godøy** (1728-58). Han blev (2) gift 29. november 1758 i Tysnes med **Ingeborg Johannesdatter Nordbost** (1736-68). Han blev (3) gift 6. januar 1769 i Tysnes med **Brita Sveinsdatter Gripne** (1748-1825).

Brita Sjursdatter Belt (ane33), født i Belt, døbt 9. april 1729 i Tysnes. Hun døde 8. oktober 1810 i Grøtei og blev begravet 14. april 1811 i Tysnes. Hun blev gift 5. juni 1750 i Tysnes med **Johannes Kolbeinsson Sørå-Grøtei**

Anna Håkonsdatter giftede sig (2) 6. januar 1743 i Tysnes med **Samson Jonson Myklestad**. Han var født omkring 1712 på Myklestad. Han fik fæstebrev på Belt br 3 af Hr. Christie på hele gården 1742. Som ung havde han tjent hos fogedenken på Hope. Han rejste på vintersildefiskeri og drev småfiskeri hjemme. Efter Annas død giftede han sig igen med Marta Larsdatter Kattaneset. Han døde 73 år gl. i Belt og blev begravet 1. december 1781 i Tysnes.

Anna Håkonsdatter døde 82 år gl. i Belt og blev begravet 30. juli 1772 i Tysnes.

Knut Endreson Hamre

68

Han var født 1676 i Hamre, Granvin og døde sst. 1725. Da hans far døde, blev Hamre delt i to brug, og Knut drev det ene 1702-25, mens moderen beholdt resten. Da han var tredie leds slægtning med konen Ingeborg, måtte de have kongebrev for at gifte sig. Han var lagrettemand. Han blev gift med

Ingeborg Sjursdatter Folkedal

69

Hun var født 1682 i Folkedal, Granvin og døde 1766 i Kinsarvik. Sammen fik de børnene:

Kristi Knutsdatter Hamre, født 1709 i Granvin og død inden 1744 i Kinsarvik. Hun blev gift med **Asbjørn Brynjulvson Tjoflot** (1716-92). Han boede i hus på Tjoflot br 1 (Kinsarvik).

Gunnbjørg Knutsdatter Hamre, født 1712 i Hamre, Granvin. Hun døde 1772 i Kinsarvik. Hun blev gift 1738 med **Tore Knutsen Djonno** (1702-93). Han fik skøde på Djonne br 1 i Kinsarvik sogn 1732. Gården var da på godt 1 laupar smør.

Endre Knutson Hamre, født 1714 i Hamre, Granvin. Han døde 1747 i Hamre. De fik skøde på en del af Hamre af Guri og Samson Hamre i 1744. 1747 pantsatte han en

del af ejendommen, men 6 dage efter døde han. Han blev gift 1740 i Granvin med **Jorunn Ellingsdatter Folkedal** (1716-98).

Sjur Knutson Hamre, Granvin (ane 34), født i Hamre, Granvin, og døbt 29. maj 1719 i Granvin. Han døde i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 18. maj 1773 i Tysnes. Han blev gift 26. marts 1760 i Ullensvang med **Herborg Toresdatter Djonne, Ullensvang**.

Guri Knutsdatter Hamre, født 1721 i Hamre, Granvin. Hun døde 17 uger gl. 1722 i Hamre.

Anna Knutsdatter Hamre, født 1723 i Hamre, Granvin. Hun blev gift 1745 i Granvin med **Rikoll Eirikson Eide, Granvin** (1713-92). De boede på Utitun i Eide 1745-76. I 1758 fik han og Ebbe Hansson kongeskøde på hver sin halvdel af Utetun for 37 rd. Han var lagrettemand 1750. 6 børn.

Ingeborg Sjursdatter giftede sig (2) 1725 med enkemanden **Brynjulv Johannessen Tjoflot**. Han var født 1676 i Tjoflot, Granvin, død sst. 1725. Han fik skøde på Tjoflot br 1 i Kinsarvik sogn 04/10 1725 og skifte 28/10 1727. De fik et barn sammen:

Gjøa Brynjulvsdatter Tjoflot, født 1726 i Tjoflot, Kinsarvik. Hun blev gift 1740 med **Jens Ellingsen Folkedal**.

Tore Knutsen Djonno

70

Han var født 1702 i Djonno, Kinsarvik og døde sst. 1793. Han fik skøde på Djonne br 1 i Kinsarvik sogn 08/12 1732. Gården var da på godt 1 laupar smør. Han blev (1) gift 1722 i Kinsarvik med

Herborg Hansdatter Årekol

71

Hun var født 1700 i Årekol, Kinsarvik og døde 1737 i Djonne, Kinsarvik. Sammen fik de børnene:

Herborg Toresdatter Djonne, Ullensvang (ane 35), født 1725 i Djonne, Kinsarvik. Hun døde i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 26. april 1800 i Tysnes. Hun blev gift 26 marts 1760 i Ullensvang med **Sjur Knutson Hamre, Granvin**.

Knut Toresen Djonno, født 1728 i Djonne, Kinsarvik. Han døde 1807 i Djonne. Han fik skøde på Djonne br 1 25/03 1759, men drev gården sammen med faderen frem til 1770. 4 børn. Han blev gift 1767 i Kinsarvik med **Sara Sjursdatter Ringøy** (1746-1824).

Guro Toresdatter Djonne, født 1736 i Djonne og død 1781 i Kinsarvik. Hun blev gift 1759 i Kinsarvik med **Asbjørn Endreson Tveisme**. Han kom fra Tveisme br 2 i Kinsarvik sogn.

Tore Knutsen giftede sig (2) med **Gunnbjørg Knutsdatter Hamre**, (1712-72). Sammen fik de børnene:

Herborg d.y. Toresdatter Djonne, født 1740 i Djonne og død 1798 i Kinsarvik. Hun blev (1) gift 1767 i Kinsarvik med **Ole Larsen Svarteid**, gift. Han kom fra Svartveit br 1 i Kinsarvik sogn.

Hun blev (2) gift 1781 med **Olver Torbjørnsen Hauso**. Han kom fra Hauso, men overtog Svartveit br 1.

Brynjulv Toresen Djonne, født 1744 i Djonne, død 1772 i Kinsarvik.

Ingebjørg Toresdatter Djonne, født 1746 i Djonne og død 1841 i Ullensvang. Hun blev gift 1777 i Kinsarvik med **Vigleik Person Nedre-Børve**. Han kom fra Nedre Børve br 3 i Ullensvang.

Brita Toresdatter Djonne, født 1750 i Djonne og død 1831 i Kinsarvik. Hun blev gift 1773 i Kinsarvik med **Jon Larsson Årekol**. Han kom fra Årekol br 1 i Kinsarvik sogn.

Anders Torbjørnsen Våge

76

Han var født omkring 1701 i Våge. De overtog Våge br 1 i 1724. Anders var militær lægdsmand som sin far. Jorden blev senere delt på hans to sønner. Han døde 67 år gl. i Våge og blev begravet 29. juni 1767 i Tysnes. Han blev gift 26. maj 1726 i Tysnes med

Brita Nilsdatter Nera-Gjerstad

77

Hun var født omkring 1704 i Gjerstad. Hun døde 75 år gl. i Våge og blev begravet 22. januar 1775 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Torbjørn Andersson Våge, født i Våge og døbt 30. marts 1727 i Uggdal. De fæstede halvdelen af Våge br 1 i 1767. Han var stævningsmand i 1780'erne, men ellers klarede de sig kun dårligt. Han døde 68 år gl. i Våge, og blev begravet 29. juni 1795 i Tysnes. Da Torbjørn døde måtte hun have fattighjælp. Hun døde i Tysnestre hos sønnen Anders. Han blev gift 1758 med **Brita Matiasdatter Revne, Strandvik** (1728-1804).

Nils Andersson Våge (ane 38), født i Våge og døbt 3. oktober 1728 i Uggdal. Han døde i Gjerstad og blev begravet 26. april 1804 i Tysnes. Han blev gift 13. januar 1754 i Tysnes med **Agate Villumsdatter Heggland**.

Hans Andersson Våge, født i Våge og døbt 6. april 1730 i Tysnes. De overtog Ytre Ve br 4 ved skøde 1766 af enken til krigskommissær Dahl, Marie Frimand, efter at have boet på Heggland nogle år. Han døde 38 år gl. i Ve og blev begravet 11. juli 1773 i Tysnes. Ved hans død 1773 måtte krigskommissærenken tage gården tilbage, og den blev solgt til en fremmed i 1776. Hun giftede sig igen i 1776 til Store Gjersvik. 1 datter. Han blev gift 29. juli 1764 i Tysnes med **Marta Ellingsdatter Kvitevoldsneset** (1728-87).

Anna Nilsdatter Våge, født i Våge og døbt 29. september 1731 i Tysnes. Hun blev gift 27. januar 1771 i Tysnes med **Lars Larsson Øvra-Helland** (født 1735). Lars og Anna boede kort tid på pladsen Hopsundet (Øvre Hope), inden de bosatte sig i Bergen, hvor han var "drager". 2 børn.

Brita Andersdatter Våge (ane 57), født 1733 i Våge. Hun døde i Gjersvik og blev begravet 4. november 1805 i Tysnes. Hun blev gift 2. juli 1760 i Tysnes med **Vermund Ingebrigtsen Gjersvik**.

Johannes Andersson Våge, født i Våge og døbt 14. august 1735 i Tysnes. Han døde i Våge og blev begravet 27. december 1736 i Tysnes. Tvilling med Karl. Ved begravelsen skrev præsten: [begravet] Anders Waage sine 2de drengebørn.

Karl Andersson Våge, født i Våge og døbt 14. august 1735 i Tysnes. Han døde i Våge, begravet 27. december 1736 i Tysnes. Tvilling med Johannes.

Johannes Andersson Våge, født i Våge og døbt 30. december 1736 i Tysnes. De var først gårdbrugere i Gripne (br 1b), men de måtte give op p.g.a. dårlig økonomi og flyttede i hus på Malkenes (Malkenesbødn). De måtte have fattighjælp. 6 børn. Han døde 84 år gl. 16. maj 1822 i Malkenes og blev begravet 19. maj 1822 i

Tysnes. Han blev gift 24. juli 1768 i Tysnes med **Kari Johannesdatter Gripne** (1738 – efter 1801).

Kari Andersdatter Våge, født omkring 1739 i Våge. Hun døde 65 år gl. i Singelstad og blev begravet 21. oktober 1804 i Onarheim. Hun blev gift 12. maj 1774 i Uggdal med **Ola Larsson Singelstad** (1737-1804). De overtog hans fars jord ved giftermålet 1774. De døde af en smitsom sygdom 1804. 3 børn. Ved FT 1801 boede han med konen (63) på Singelstad med børnene Lars (24) og Anne (21) samt en tjenestepige. Han døde 67 år gl.

Anna Andersdatter Våge, født i Våge og døbt 19. marts 1741 i Uggdal. Hun døde inden 1767.

Anders Andersson Våge, født i Våge og døbt 19. juni 1742 i Tysnes. Han døde inden 1767.

Hans Andersson Våge, født i Våge og døbt 13. februar 1746 i Uggdal. De overtog hans mors del af Våge i 1768 (som br 4). Han var en dygtig bonde og fisker. I 1797 begyndte han at lave træsko. 7 børn. Ved FT 1801 boede han (57) og konen (56) sammen med 4 børn i Våge. Han døde 77 år som vilkårsmand 18. januar 1818 i Våge og blev begravet 20. marts 1818 i Tysnes. Han blev gift 10. juli 1768 i Tysnes med **Marta Knutsdatter Nera-Bruntveit** (1745-1809).

Villum Janson Heggland

78

Han var født omkring 1690 i Heggland. Han døde omkring 1761 i Heggland. Ved sit giftermål med Anna fik Villum hjemmel til Elsåker br 1, sammen med dele af Li (Bremnes) og Nesse (i Matrefjorden, Skånevik). De drev gården til 1732, hvor de efter en odelssag måtte flytte. De kom herefter til Heggland, hvor de overtog br 1 efter hans far i 1733. Han løste sin bror ud, købte baronejendommen og halvdelen af Kjerafjorden. Villum var smed og han gik på jagt. De var særdeles velstående. I hans bo var der værdier for 350 rd, heraf forskellige sølvgenstande. Han blev gift omkring 1712 med enken

Anna Kristina Raseno Paulsdatter

79

Hun var født omkring 1690 i Handeland, Fjelberg. Hun døde 77 år gl. i Heggland og blev begravet 6. juni 1762 i Tysnes. Hun er fejlagtigt tillagt navnet Nolch! Hun blev (1) gift med **Aksel Nilsson Dalen**. Han var født omkring 1650 og døde omkring 1712. Ved sit ægteskab med den næsten 20 år ældre enke Rosmunda overtog han Elsåker. Hun var et godt giftermål. De udløste andre arvinger og ejede det meste af Elsåker ved hendes død (omk 1709). En tid drev de også jord på Langeland. I 1680'erne lod de en af hendes sønner overtage halvdelen af gården (nyt br 2). Han havde en jakt og fiskegarn. Efter Rosmundas død giftede han sig igen med Anna Paulsdatter - som også var velhavende. Foruden Elsåker ejede de jord i Li (Skånevik) og Nesse (Bremnes). Han var lagrettemand. 1+1 barn. Aksel og Anna fik sønnen:

Paul Akselsen Elsåker (o. 1711 – 1798). Han blev gift med Agate Villumsdatter Haukanes, Huglo. De bosatte sig på Haukanes på Huglo, hvor de boede i mange år. Efter Agates død giftede han sig igen med **Brita Ellingsdatter Skorpetveit** (1725-88). Ægteparret boede de sidste år som husmandsfolk på Nore Holma.

Villum og Anna fik disse børn:

Kari Villumsdatter Heggland, født omkring 1713 i Elsåker. Hun døde 1785. KB mangler desværre en side vedr. dødsfald 1785! Hun blev gift 8. november 1733 i Tysnes med **Håkon Salomonson Solheim** (o. 1703-1776). De overtog halvdelen

af Solheim ved skøde 1734. Ved faderens død i 1742 indløste han søskendeparterne, så han ejede 3/4 af ejendommen. I 1753 købte han den resterende del af stedmoderen Kari. I nogle år havde de også Nordbost br 1 og Kletta. De var særdeles velstående og lånte ofte penge ud til andre. Han tjente formentligt godt på kreaturhandel. Ved boopgørelsen efter hans død var der værdier for 810 daler (en svimlende rigdom blandt bønder!). Han omkom trolig ved drukning i et tjern, da han var på vej til en barnedåd i Dalen. Han blev 73 år gl.

Maddel Villumsdatter Heggland, født i Elsåker, Tysnes og død efter 1768. Hun boede som enke på Hegland 1762. I 1763 giftede hun sig 2. gang og flyttede til Berge, Strandvik. P.g.a. fattigdom måtte de forlade gården i 1768. Videre skæbne ukendt. Hun blev (1) gift 10. juli 1735 i Onarheim med **Ola Helgeson Hovland** (o. 1693 – inden 1762). Han var forpagter på setegården Hovland fra omkring 1735 til 1755. Efter hans død flyttede hun som enke til Heggland. 6 børn. Hun blev (2) gift 1. oktober 1763 i Tysnes med **Ola Pederson Berge, Strandvik**. Han fæstede en del af Berge i Strandvik, men sagde fæstet op i 1768. Ellers ukendt.

Marta Villumsdatter Heggland, født omkring 1717 i Elsåker. Hun døde 24 år gl. i Heggland og blev begravet 30. april 1741 i Tysnes.

Anna Kristina Villumsdatter Heggland, født omkring 1719 i Elsåker. Hun blev kaldt Anne. Hun døde 91 år gl. i Bruntveit og blev begravet 19. september 1802 i Tysnes. Hun blev gift 2. november 1741 i Tysnes med **Knut Samsonson Myklestad** (o. 1704-77). Knut overtog Nera Bruntveit br 3 da han i 1730 giftede sig med enken til den forrige ejer, Marta Olsdatter. Han rejste på vintersildefiske-ri. Efter Knuts død drev Anna gården videre sammen med sønnen. 5+6 børn. Han døde 70 år gl.

Aksel Villumson Heggland, født omkring 1722 i Elsåker. Han døde 18 år gl. i Heggland og blev begravet 30. april 1741 i Tysnes.

Rosmunda Villumsdatter Heggland, født i Elsåker og døbt 10. juni 1725 i Onarheim. Hun døde 28. april 1808 i Drange og blev begravet 8. maj 1808 i Uggdal. Ved hendes begravelse er anført, at hun var 20 år gl! Hun blev gift 24. juni 1750 i Tysnes med **Kristoffer Olson Frøkedal** (1725-1803). De fæstede Øvre Drange br 1 1753 efter at han havde tjent hos Amund på Heggland i nogle år. Kristoffer var også bygningsmand. 1801 boede han (78) sammen med konen (77) hos svigersøn og datter på Drange. Han var blind og skrøbelig og nød almisse. 7 børn.

Agate Villumsdatter Heggland (ane 39), født i Elsåker og døbt 16. januar 1729 i Onarheim. Hun døde i Gjerstad og blev begravet 30. januar 1802 i Tysnes. Hun blev gift 13. januar 1754 i Tysnes med **Nils Andersson Våge**.

Katrina Villumsdatter Heggland, født 1730 i Elsåker. Hun døde inden 1759.

Lars Madsson Tveit

80

Han var født omkring 1689 i Sørå Tveit og døde omkring 1718. Lars overtog ved sit giftermål med enken Anna, Nordbost gl. br 2. Han blev udskrevet som soldat i Den store nordiske krig og omkom trolig østpå under denne krig. Der blev holdt skifte i 1718 og Anna flyttede til slægt på Hodlekje eller Uggdal, hvor hun døde 1732. Han blev omkring 1711 gift med

Anna Jacobsdatter Uggdal

81

Hun var født i Opdal. Hun døde sst. og blev begravet 12. oktober 1732 i Uggdal. Sammen fik de sønnen:

Hans Larsson Nordbost (ane 40), født omkring 1714 i Nordbost. Han døde 4. februar 1805 i Andersland og blev begravet 24. marts 1805 i Uggdal. Han blev (1) gift 4. juli 1740 i Uggdal med **Anna Olsdatter Andersland** (o. 1720-68). Han blev (2) gift med **Anna Nielsdatter Ersvær** (o. 1722-82).

Ola Pederson Lande

82

Han var født omkring 1697 i Lande. Han døde 73 år gl. i Andersland og blev begravet 23. maj 1770 i Uggdal. Ola overtog Andersland gl br 1 ved sit giftermål med enken Kristi Andersland. Han flyttede hjemmefra som 7 årig og tjente ude omkring indtil han som 24 årig giftede sig. Han købte tidligere arvinger ud og købte også gl br 2 (1734). Han stod sig godt og lånte ofte penge ud. Han var militær lægdsmand. I 1742 overtog stedsønnen Jacob en del af gården (nyt br 3). Svigersønnen Hans overtog resten 1750 (nyt br 1). De fik den første tinglyste vilkårs-kontrakt på Tysnes, og boede herefter i en røgstue. I 1768 solgte han jord i Røssland, Kvinherad. Han blev omkring 1720 gift med

Kristi Kolbeinsdatter Andersland

83

Hun var født omkring 1687 i Andersland. Hun døde i Andersland og blev begravet 1. januar 1773 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Anna Olsdatter Andersland (ane 41), født omkring 1720 i Andersland. Hun døde i Andersland og blev begravet 10. maj 1768 i Uggdal. Hun blev gift 4. juli 1740 i Uggdal med **Hans Larsson Nordbost**.

Peder Olson Andersland, født i Andersland og døbt 5. august 1724 i Onarheim. Han døde 6 uger gl. i Andersland og blev begravet 15. oktober 1724 i Uggdal.

Lusia Olsdatter Andersland, født i Hollekje og døbt 29. september 1726 i Uggdal. Hun døde efter 1801. Ved FT 1801 var hun 69 år gl. og nød almisse. Hun boede hos Axel Knudsen på Heie. Det vides ikke, hvor hun døde. Hun blev gift 4. august 1748 i Tysnes med **Salomon Johansson Heie** (o. 1704-74). Salomon overtog halvdelen af faderens jord (br 3) omkring 1740. De klarede sig dårligt og ved hans død i 1774 var der underskud i boet. Hun boede som enke hos Aksel Heie br 5 til sin død 1801 i fattigdom. 3+9 børn. Han døde 70 år gl.

Nils Andersson Sunda

84

Han var født omkring 1671 i Sunda (Lukksund). Han døde i Gjerstad og blev begravet 6. februar 1724 i Tysnes. Nils købte en del af Nera Gjerstad i 1695. Hans stedfar Haldor Sundavikjo ejede en del af gården. Han var af velstående familie og gjorde et godt parti med enken Anna, hvor han overtog rettigheder i gården Nese. De overtog halvdelen af Gjerstad 1698. Han var lagrettemand 1709-24. Anna drev gården videre efter hans død. Han blev 1696 gift med

Anna Mortensdatter Nera-Helland

85

Hun var født omkring 1670 i Helland. Hun døde 70 år gl. i Gjerstad og blev begravet 2. september 1742 i Uggdal. Hun blev (1) gift med **Sjur Nilsson Uggdal**. Han var født omkring 1658 i Opdal og døde sst. omkring 1695. Han blev gift 1. gang meget ung (2 børn). Han var gift med en anden kvinde, før han giftede sig 3. gang med Anna (3 børn). Han boede på Ugg-

dal br 7 og Nese br 2, før han overtog Uggdal br 1 1692. Han var selvejer på denne gård. Han var lagrettemand. Sjur og Anna havde børnene:

Nils Sjursen Uggdal, født 1688 i Opdal og død inden 1692 i Opdal.

Nils Sjursen Uggdal, født omkring 1692 og død 1718. Han døde som soldat i kongens tjeneste. Han ejede lidt jord i Opdal.

Marta Sjursdatter Uggdal, født omkring 1694 i Opdal. Hun døde 42 år gl. i Gjerstad og blev begravet 28. maj 1741 i Tysnes. Hun tjente sandsynligvis moderen livet igennem.

Niels og Anna fik børnene:

Anders Nilsson Nera-Gjerstad, født omkring 1697 i Gjerstad. De overtog halvdelen af hans fars jord i 1724 og indløste efterhånden resten, så de sad på hele Nera Gjerstad br 1. Anders deltog i afslutningen af Den store nordiske krig og kom hjem i 1719. Han var militær lægdsmand. Han rejste på vintersildefiskeri. Ægteparret og hans mor døde alle i 1742, måske p.g.a. en smitsom sygdom. 6 børn. Han døde 46 år gl. i Gjerstad og blev begravet 2. september 1742 i Uggdal. Han blev gift 3. oktober 1723 i Onarheim med **Judit Torbjørnsdatter Våge** (o. 1696-1742).

Sjur Nilsson Nera-Gjerstad, født omkring 1699 i Gjerstad og død efter 1761. Han fæstede Sunda af Rosendal Baroni i 1717, 18 år gl. Måske var han vokset op hos sin bedstemor i Sunda, Ragnhild Arents datter. Han byggede formentlig nye huse oppe i Sunda. I 1752 købte han gården. Han var militær lægdsmand. Han fiskede og havde del i en seksårsers båd. Da hans død ikke er indført i kirkebøgerne, er han måske omkommet på fjorden. De var velstående. Der var 6 børn - og de 5 drenge lod søsteren arve ligeligt med dem! Han blev gift 1722 i Strandvik med **Kari Larsdatter Legland, Strandvik** (1699-1761).

Morten Nilsson Nera-Gjerstad (ane 42), født omkring 1703 i Gjerstad. Han døde i Gjerstad og blev begravet 13. maj 1778 i Tysnes. Han blev gift 5. juli 1733 i Tysnes med **Kari Kristoffersdatter Håheim**.

Brita Nilsdatter Nera-Gjerstad (ane 77), født omkring 1704 i Gjerstad. Hun døde i Våge og blev begravet 22. januar 1775 i Tysnes. Hun blev gift 26. maj 1726 i Tysnes med **Anders Torbjørnsen Våge**.

Ragnhild Nilsdatter Nera-Gjerstad, født omkring 1709. Hun døde 33 år gl. i Håviskeland og blev begravet 2. september 1742 i Tysnes. Hun blev gift 6. juli 1732 i Tysnes med **Nils Tomasson Håviskeland** (o. 1709- o. 1742). De fik skøde på Håviskeland br 4 i 1734 efter hans bror. De døde tidligt. 6 børn.

Kristoffer Nilsson Håheim

86

Han var født omkring 1675 i Håheim. Han døde i Håheim og blev begravet 28. juni 1733 i Uggdal. Synneve og Kristoffer fæstede hans fars jord Håheim br 1 1705 af Else Hofmand. Kristoffer var blind på det ene øje. Men han klarede sig godt og var velstående. Omkring 1720 forpagtede de formentlig også br 2. I 1724 fik de skøde på hele Håheim. Han var lagrettemand og militær lægdsmand. 5 børn. Han blev (1) gift med

Synneve Torbjørnsdatter Våge

87

Hun var født omkring 1685 i Våge og døde omkring 1720 i Håheim. Sammen fik de børnene:

Kari Kristoffersdatter Håheim (ane 43), født omkring 1707 i Håheim. Hun døde i Gjerstad og blev begravet 2. oktober 1777 i Tysnes. Hun blev gift 5. juli 1733 i Tysnes med **Morten Nilsson Nera-Gjerstad**.

Anna Kristoffersdatter Håheim, født omkring 1714 i Håheim og død 1786. Hun blev gift 4. juli 1734 i Uggdal med enkemanden **Mons Nilsson Eie, Fjelberg** (o. 1702-86). Han overtog Myklestad br 6 ved sit giftermål med Brita Knutsdatter Myklestad. Han fik skøde på jorden 1739. Han fiskede meget - også sild om vinteren. Han kom af Tysnesslægt. 8 børn med Anna. Han døde 84 år gl.

Nils Kristofferson Håheim, født omkring 1716 i Håheim. Han døde i Håheim og blev begravet 17. maj 1733 i Uggdal. Trolig død af samme sygdom som faderen.

Kristoffer giftede sig (2) med **Marta Kolbeinsdatter Andersland**. Hun var født omkring 1693 i Andersland. Hun døde 80 år gl. i Håheim og blev begravet 7. december 1771 i Uggdal. De fik børnene:

Synneva Kristoffersdatter Håheim, født omkring 1721 i Håheim. Hun døde 53 år gl. i Søra Tveit og blev begravet 29. april 1774 i Uggdal. Hun blev gift 2. juli 1743 i Uggdal med enkemanden **Gabriel Madsson Tveit** (o. 1702-49). Samtidig med at Gabriel giftede sig med Lisbet fik de skøde på halvdelen af Tveit br 3 og i 1738 betalte de andre arvinger ud. Han overtog da også odelsretten. Han fiskede sild om vinteren og de stod sig godt. 2+6 børn. Han døde 47 år og 4 mdr. gl.

Anna Kristoffersdatter Håheim, født i Håheim og døbt 22 marts 1724 i Onarheim. Efter hans død i 1772 drev hun det halve brug videre, ihvertfald til 1794, hvor hun fik vilkår. Ved FT 1801 boede hun på Gjerstad. Hun var da 74 år gl. og enke efter 1 ægteskab. Hun døde 80 år gl. i Gjerstad og blev begravet 24. oktober 1801 i Uggdal. Hun blev gift 6. januar 1745 i Tysnes med **Lars Sjurson Sunda** (o. 1722-72). Han fik skøde på en del af Nera Gjerstad br 2 af sin far og farbroderen 1743. I 1752 fik han skøde på resten. De var velstandsfolk. I hans bo (1772) var der sølv for 15½ daler. Han ejede en seksæring og tog på vintersildefiskeri. Fra 1772 drev Anna det halve brug videre, ihvertfald til 1794, hvor hun fik vilkår. 8 børn. Han døde 49 år gl.

Marta Kristoffersdatter Håheim, født i Håheim og døbt 8. maj 1726 i Uggdal. Hun døde 51 år gl. i Kåste og blev begravet 6. februar 1783 i Uggdal. Hun blev gift 1750 med **Ola Olson Kåste** (o. 1723-83). De fik skøde på Kåste 1750. De ejede også Håheim br 2 1755-69. I 1758 fik Ola et barn (dødfødt) med tjenestepigen Kristi Samuelsdatter Amland og måtte skrifte offentligt herfor. De klarede sig pænt. På trods af, at Kåstetunet nedbrændte 1763 var boet ved deres død på 233 daler. 7 børn med Marta. Han døde 60 år gl.

Guri Kristoffersdatter Håheim, født i Håheim og døbt 4. april 1728 i Uggdal. Hun døde 58 år gl. i Helland og blev begravet 27. september 1789 i Uggdal. Hun blev (1) gift 2. juli 1757 i Uggdal med **Hans Mortenson Nera-Helland** (1730-71). Han overtog Nera Helland i 1760'erne. Han drev vintersildefiskeri. De var som tidligere ejere af Nera Helland velstående. 5 børn.

Hun blev (2) gift 9. januar 1774 i Uggdal med **Jens Johanneson Håheim** (1740-1805). Ved sit giftermål med enken Guri fæstede han 1/3 af Nera Helland (nyt br 2) af hendes søn. De fik sat en vilkårskontrakt op med hendes børn 1783. De satte et mindre hus op vest for det gamle tun. Han døde 60 år gl.

Brita Kristoffersdatter Håheim (ane 59), født i Håheim og døbt 27. februar 1731 i Uggdal. Hun døde i Gjerstad og blev begravet 3. februar 1784 i Tysnes. Hun blev gift 6. januar 1760 i Tysnes med **Nils Sjurson Sunda**.

Jacob Ibbeson Verno

88

Han var født omk 1660 i Vernøy. Han boede hjemme i Verno 1701, men har måske været gift og bosat i To i 1690'erne, før han fæstede Store Kongsvik br 2 1705. Han rejste på vintersildefiskeri. Han døde omkring 1722 i Kongsvik. Han blev omkring 1704 gift med

Synneva Larsdatter Søra-Gjøvåg

89

Hun var født omkring 1674 i Gjøvåg. Hun døde 76 år gl. i Kongsvik og blev begravet 12. april 1750 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Bernt Jacobson Stora-Kongsvik (ane 44), født omkring 1709 i Kongsvik. Han døde i Vernøy og blev begravet 18. november 1771 i Tysnes. Han blev (1) gift 8. maj 1735 i Uggdal med **Marta Andorsdatter Vermedal** (o. 1705-47). Han blev (2) gift 2. februar 1748 i Tysnes med **Marta Kolbeinsdatter Søra-Grøtei** (o. 1724 – efter 1801).

Anders Jacobson Stora-Kongsvik, født omkring 1715 i Kongsvik. Han fæstede Nora Holma 1752 efter onkelen Anders. De flyttede fra gården i 1768 og bosatte sig som husmand i Årvikjo under Økland S. Efter Ingeleivs død i 1773, flyttede han i 1774 til Jupevikjo ved Tornes. Han var bl.a. fisker og klarede sig pænt. 7 børn. Han døde 1785. Han blev (1) gift 14. juli 1748 i Uggdal med **Ingeleiv Kristofersdatter Setre-H** (o. 1727-73). Han blev (2) gift 1774 med **Kristi Halvorsdatter Førland, Stord** (f.o. 1728).

Synneva Larsdatter blev (2) gift 20. juni 1723 i Tysnes med **Nils Henrikson Skjolda**. Han var født omkring 1695 i Skjolda. Han rejste på vintersildefiskeri. Han var militær lægdsmand i Kongsvik. Han giftede sig igen efter Synnevas død. De opgav gården br. 2 i 1760, hvor de satte et hus op på Nessebø. Der blev afholdt skifte efter ægteparret, som begge døde 1762. De stod sig godt. Han døde i Kongsvik og blev begravet 25. april 1762 i Uggdal.

Kolbein Johannesson Meland

90 = 64

Gift med

Marta Nilsdatter Stora-Gjersvik

91 = 65

(Se samme personer ovenfor: anerne 64 og 65).

Johannes Johannesson Tjoflot

92

Han var født 1699 i Tjoflot, Kinsarvik. Han døde 1740 i Tjoflot, Kinsarvik. Han overtog Tjoflot br 2 i Kinsarvik sogn efter faderen med skiftebreve af 6/11 1725 og 2/1 1728 og fik endeligt skøde 24/5 1734. 1+6 børn. Han blev (1) gift 1721 med **Gurid Mikkelsdatter Tokheim**. Hun var født 1690 i Tokheim, Odda og døde 1725 i Tjoflot. Sammen fik de datteren:

Sigrid Johannesdatter Tjoflot, født 1723 i Kinsarvik. Hun blev gift 1741 med **Kristoffer Person Kjerland**. Han kom fra Granvin sogn.

Han blev (2) gift 1726 med

Hun var født 1705 i Hovland, Ullensvang. Hun døde 1793 i Tjoflot. Johannes og Sigrid fik børnene:

Niels Johannesen Tjoflot, født 1728 i Tjoflot. Han døde 1789. Han overtog halvdelen af Tjoflot br 2 i Kinsarvik sogn 6/2 1753 og resten 26/5 1770. 8 børn. Han blev gift 1752 med **Herborg Ellingsdatter Folkedal** (1726-1811).

Halstein Johannesson Tjoflot, Kinsarvik (ane 46), født 1730 i Tjoflot. Han døde i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 25. september 1795 i Tysnes. Han blev gift med **Ingeborg Jonsdatter Ystås, Granvin**.

Gurid Johannesdatter Tjoflot, født 1731 i Kinsarvik. Hun døde 1826. Hun blev gift 1751 med **Sjur Person**. Han kom fra Bu br 4.

Jacob Johannessen Tjoflot, født 1733 i Tjoflot og død 1817 i Tjoflot. Han var ugift og boede på Tjoflot.

Johannes Johannessen Tjoflot, født 1736 i Tjoflot og død 1757 i Kinsarvik. Han druknede i Langenuen.

Margreta Johannesdatter Tjoflot, født 1739 i Kinsarvik og død 1784. Hun blev gift 1758 med **Ole Simonsen**. Han kom fra Ringøy br 5.

Jon Larson Ystås

Han var født 1671 i Ystås, Granvin. Han var bruger på Ystås br 2 1703-14 og 1718-50. Han var soldat 1701. 1714-18 overlod han bruget til Jon Endreson. Han døde 1751 i Ystås. Han blev gift med

Brita Knutsdatter Havås

Hun var født 1696 i Havås, Granvin og døde 1769 i Ystås, Granvin. Sammen fik de børnene:

Sjur Jonson Ystås, født 1715 i Ystås. Han døde 1743 i Granvin. De boede på Ystås i Granvin sogn. I 1743 købte han en del af gården Nestås (Ystås) af Nils Nilsen Folkedal for 64 rd. Samme år døde Anna, og et par måneder efter Sjur. Hans far arvede og solgte ejendommen på Nestås til Jens Olavson for 78 rd. Ingen børn. Han blev gift med **Anna Anvedsdatter Ulvik** (1725-1743).

Marita Jonsdatter Ystås, født 1718 i Ystås og død 1786 i Granvin. Hun blev gift 1747 med **Oddmund Jonson Folkedal** (1716-86). Han boede på Århus i Nedre Folkedal i Granvin sogn. Han fik skøde 1763. 1787 solgte de gården til datteren Marita og hendes mand Endre for 105 rd. De købte også Eskefloten. Oddmund var lagrettemand 1756. 6 børn.

Ingeborg Jonsdatter Ystås, Granvin (ane 47), født 1719 i Ystås. Hun døde i Tysnes, Tysnes, og blev begravet 31. juli 1791 i Tysnes. Hun blev gift med **Halstein Johannesson Tjoflåt, Kinsarvik**.

Lars Jonson Ystås, født 1720 i Ystås.

Knut Jonson Ystås, født 1722 i Ystås.

Sigrid Jonsdatter Ystås, født 1724 i Ystås, død 1743 i Granvin.

Kristoffer Jonsen Ystås, født 1729 i Ystås, død 1817 i Granvin. Han fik skøde på Ystås br 2 af faderen i 1750. Sønnen Jon overtog i 1779. 6 børn. Han blev gift 1751 i Granvin med **Ingeborg Jonsdatter Folkedal** (1719-79).

Kristi Jonsdatter Ystås, født 1732 i Ystås, død 1743 i Granvin.

Han var født omkring 1722 i Godøy. Han fik skøde på halvdelen af St Gøyo i 1738 og overtog, da han giftede sig 1742. Resten fik han skøde på af moderen i 1747. Købesum 110 daler. De måtte i 1759 betale kongen 130 daler for hans ret til gården. Han var assisterende lensmand i Uggdal skibsrederi fra slutningen af 1740'erne, før han fik embedet 1752-88. De var det mest velstillede ægtepar på Tysnes i 1700-tallet. De agerede bank for andre. Ved hans boopgørelse var der værdier for 1500 daler. De boede formentligt i et rigtigt hus og havde fine ovne! Han var smed. Han døde 68 år gl. i Godøy og blev begravet 3. juni 1789 i Tysnes. Han blev gift 4. juli 1742 i Tysnes med

Anna Maria Akselsdatter Indra-Ve

Hun var født omkring 1720 i Ve. Hun døde 78 år gl. i Godøy og blev begravet 26. april 1795 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Kristoffer Madsson Stora-Godøy (ane 48), født i Godøy og døbt 28. april 1743 i Tysnes. Han døde 3. maj 1838 i Gjersvik og blev begravet 25. maj 1838 i Tysnes. Han blev (1) gift 10. juni 1770 i Tysnes med **Gyri Håkonsdatter Gjersvik** (1750-71). Han blev (2) gift 1772 med **Gyri Jansdatter Vindenes, Strandvik** (1741-1828).

Aksel Madsson Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 12. april 1744 i Tysnes. Borghilds far Ola Humlevik skrev skøde på Myrdal til datteren 1769 forud for ægteskabet, hvor hun skulle "ægte Lænsmanden for Opdahls skipreda velfornemme Mads Godøens Søn af navn Axel Madsen". Købesummen var 125 daler, samt odelsfrigørelse på 30 daler. De overtog gården i 1770. Han havde været stævningsmand for faderen i 1760'erne. Han var dygtig på Myrdal. De var velhavende. Han døde 48 år gl. i Myrdal og blev begravet 21. oktober 1792 i Tysnes. Ved hans død blev boet opgjort til omk 500 daler. 2 børn. Han blev gift 1. januar 1770 i Tysnes med **Borghild Olsdatter Øvra-Humlevik** (1744-1828). Hun giftede sig igen efter hans død.

Ola Madsson Stora-Godøy (ane 50), født i Godøy og døbt 18. juli 1745 i Onarheim. Han døde 11. august 1812 i Flatråker og blev begravet 17. august 1812 i Uggdal. Han blev (1) gift 15. juni 1770 i Tysnes med **Guri Steinsdatter Flatråker** (1751-1789). Han blev (2) gift 24. juni 1790 i Uggdal med **Marta Sjursdatter Økland_S** (1766-1834).

Jan Madsson Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 11. februar 1747 i Tysnes. Han døde inden 1748 i Godøy.

Jan Madsson Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 2. juni 1748 i Tysnes. Han døde 32 år gl. i Gjersvik og blev begravet 1. december 1779 i Tysnes. De fæstede St Gjersvik br 4 (Torgjersjorden) af provst Leganger 1775, men han døde allerede 4 år efter. Han rejste på vintersildefiskeri. 1 søn. Han blev gift 1776 med **Guri Knutsdatter Vindenes, Strandvik**.

Kari Madsdatter Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 6. januar 1750 i Uggdal. Hun døde 1 år gl. i Gjersvik og blev begravet 4. april 1751 i Tysnes.

Kari Madsdatter Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 29. september 1751 i Tysnes. Hun døde 1783 i Strandvik. Hun blev gift med **Vincent Knutson Vindenes, Strandvik**. De var bosat i Strandvik.

Johannes Madsson Godøy, født i Godøy og døbt 21. oktober 1753 i Tysnes. Ved et skifte i 1789 fik han udlagt en mindre del af St Godøy. Senere købte han de andre

ud. Kristoffer i Gjersvik fik som odelsgut 450 daler for sin ret mod købesummen på 216 daler! Han var lensmand 1789-1816. Han var ungarl livet igennem og i bygden blev han omtalt som storsnudet, brovtende og naragtig. Hvis man ville ham noget havde man at komme til Gøyo - ellers blev man let afvist. Håkon Solheim blev indsat som hans arving - men ved ikke helt hvorfor, men han havde nok en klemme på Johs. Der var 2.000 daler i hans bo. Han omkom "på sjøen" 1816.

Dordi Madsdatter Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 5. november 1755 i Tysnes. Hun døde 83 år gl. som vilkårsdatter 5. december 1838 i Flatråker og blev begravet 13. december 1838 i Uggdal. Hun blev gift 2. juli 1785 i Tysnes med **Knut Steinsson Flatråker** (1756-1828). Han fik skøde på forældrenes jord Flatråker br 3 1777/90. De var velhavende og lånte ofte penge ud til naboerne. 5 børn. Han døde 73 år gl. som vilkårsmand.

Anna Helvig Madsdatter Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 27. december 1756 i Uggdal. Hun døde 20 år gl. St. Godøy og blev begravet november 1775 i Tysnes.

Ola d.y. Madsson Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 8. november 1759 i Tysnes. Han bød 602 daler på auktion for Verno i 1792 - men fik den ikke. I 1796 fik han gården for 450 daler, dog uden det store stuehus, som måske blev flyttet til Grasdalen. Han havde ofte været stævningsmand for faderen. Før de flyttede til Verno boede de nogle år i Gjersvik hos broderen Kristoffer. Han var smed og fiskede. Efter ham blev Verno delt. 7 børn (+ 1 uden for ægteskab, død som spæd). Han døde 50 år gl. 17. maj 1809 i Vernøy og blev begravet 25. juni 1809 i Tysnes. Han blev gift 1. august 1790 i Uggdal med **Sygni Torbjørnsdatter Nera-Dalland** (1760-1847).

Samson Madsson Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 17. maj 1761 i Tysnes. Han døde inden 1789. Ingen livsarvinger.

Anna Madsdatter Stora-Godøy, født omkring 1764 i Godøy. Hun døde 79 år gl. 14. april 1837 i Humlevik og blev begravet 22. april 1837. Hendes brødre Aksel og Niels var forlovere for hende i 1784. Ved FT 1801 boede hun 36 år gl. med mand og 6 børn i Humlevik. Hun blev gift 18. november 1784 i Tysnes med **Lorents Kristian Lorentson Myrdal** (1759-1836). Han fæstede Nera Humlevik br 1 1779, men overtog nok først efter giftermålet i 1784. De var velstående. Han rejste på vintersildefiskeri. Han var i 1790'erne stævningsmand for svogeren, lensmanden i Gøyo. Efter svogerenes død var han indblandet i odelsagen omkring lendmandsjorden i Gøyo. I deres bo var der værdier for 450 daler. 10 børn. Han døde 80 år gl. som vilkårsmand i Nedre Humlevik.

Håkon Hansson Tegland

98

Han var født omkring 1710 i Tegland. De overtog St Gjersvik br 1 1734 og blev selvejere ved skøde i 1751 fra Drude Marie, enke efter Johan Koren. Håkon var militær lægdsmand. De var mellem de mere velhavende i pastoratet og betalte formueskat (1744). Han var aktiv fisker og havde smedje. Sygni var vanfør, da han døde. Han døde i Gjersvik og blev begravet 3. maj 1769 i Tysnes. I hans bo, hvor der var en del sølv, var der foruden bibelen, flere bøger, bl.a. "Peeder Dasses siunge Bog". Han blev gift 26. april 1734 i Tysnes med

Sygni Gunnarsdatter Gjersvik

99

Hun var født omkring 1715 i Gjersvik. Hun døde 80 år gl. hos datteren på Hovdenes og blev begravet 26. februar 1797 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

- Søn Håkonsson Stora-Gjersvik**, født 1735 i Gjersvik. Han døde i Gjersvik og blev begravet 27. december 1735 i Tysnes. Ved begravelsen er anført: Begravet Haagen Giervigs drengbarn.
- Gunnar Håkonsson Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 25. december 1736 i Tysnes. Han døde i Gjersvik og blev begravet 7. april 1737 i Tysnes.
- Alis Håkonsdatter Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 26. februar 1741 i Uggdal. Hun døde 74 år gl. som gårdmandskone 24. april 1815 i Heggland og blev begravet 28. maj 1815 i Tysnes. Hun blev gift 17. juni 1764 i Tysnes med **Villum Håkonson Solheim** (1747-1815). Villum fik skøde på Heggland i 1762 af arvingerne efter hans bedstefar Villum Heggland. Året før havde de frigjort odelsretten til arvingerne efter baronesse Rosenkrantz. 1765 fik han skøde på halvdelen af Kjerafjorden. Han var meget ung, da de blev gift. De var begge af velhavende familier - men økonomien fik et knæk, da stuehus m.m. nedbrændte natten til 12. dec. 1770. De fik 2 års skattefrihed - og var snart på fode igen. Den nye røgstue og stabbur stod til 1950'erne. Allis, Villum og sønnen Håkon (død 7/5 36 år gl.) blev alle begr. 28/5 1815. Han døde 69 år gl.
- Anna Håkonsdatter Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 16. februar 1744 i Onarheim. Hun døde 63 år gl. 17. oktober 1809 i Gripne og blev begravet 5. november 1809 i Tysnes. Hun blev gift 10. juli 1768 i Tysnes med **Halvor Sveinson Gripne** (1742-1813). Han fik del af Gripne br 3 efter sin far 1751 og løste resten af arvingerne ud 1767. Men deres økonomi var dårlig og i 1786 solgte han til lensmand Johannes Sundvor og blev fæster. 3 børn. Han døde 70 år gl.
- Hans Håkonsson Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 27. februar 1747 i Tysnes. Han døde inden 1755.
- Gyri Håkonsdatter Gjersvik** (ane 49), født i Gjersvik og døbt 30. marts 1750 i Uggdal. Hun døde i Gjersvik og blev begravet 13. august 1771 i Tysnes. Hun blev gift 10. juni 1770 i Tysnes med **Kristoffer Madsson Stora-Godøy**.
- Kari Håkonsdatter Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 24. marts 1754 i Tysnes. Hun døde inden 1759.
- Hans Håkonsson Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 6. juli 1755 i Tysnes. Han døde 8 år og 3 mdr. gl. i Gjersvik og blev begravet 23. oktober 1763 i Tysnes.
- Kari Håkonsdatter Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 20. januar 1759 i Tysnes. Hun døde efter 1801. Ved FT 1801 boede de i Bergen i 5te rode hus 92:
Svend Pedersen, hufader, 49, begge i 1. ægteskab, bordarbejder [tømrer]
Karen Haakensdatter, hans kone, 43, -,
Karen Svendsdatter, Fælles datter, 13
Haagen Svendsen, fælles søn, 8
Peder Svendsen, fælles søn, 4.
Hun blev gift 24. juni 1781 i Tysnes med **Svein Pederson Øvra-Flygansvær**. Han fæstede Økland (Heie) br 1 1780-89. Herefter flyttede de til Myklestad br 4, som de fæstede 1790. I slutningen af 1790'erne flyttede de til Bergen, hvor han arbejdede som bygningstømrer. 4 børn.
- Ragnhild Håkonsdatter Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 24. februar 1762 i Tysnes. Hun døde 6. januar 1848 i Brekke og blev begravet 11. januar 1848 i Onarheim. Hun døde som husmandskone hos datteren på Brekke. Hun blev gift 3. oktober 1784 i Uggdal med **Ola Berntson Nora-Grøtei** (1751-1817). De fæstede Hovdanes br 1 1785 og fik ejendomsret med skøde 1802. Han rejste på vintersildefiskeri. Han døde 68 år gl. som gårdmand. 7 børn.

(Se samme personer ovenfor: anerne 96 og 97).

Stein Olson Eikeland, Fusa**102**

Han var født 1706 i Eikeland, Fusa. De fik skøde på 1/3 af Nordgården i Flatråker 1735 (nyt br 5). Han var dattersøn af "Brattebø-kongen". Begge forældrepar var velhavende, og de var selv velhavende. Han var en forsigtig mand, men de lånte ofte penge ud. De ejede periodevis Setre H, Nordbost, Nera Holma, Hovland (Fitjar) og muligvis Bortveit (Stord). De drev gården til omkring 1770. Efterhånden fik de samlet alle lodder i gården, så de til sidst havde hele Nordgården (gl. br 3). Han døde 80 år gl. i Flatråker og blev begravet 9. april 1784 i Uggdal. Han blev gift 19. juni 1735 i Uggdal med

Brita Knutsdatter Flatråker**103**

Hun var født omkring 1716 i Flatråker. Hun døde 86 år gl. i Flatråker og blev begravet 7. juni 1802 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Ola Steinson Flatråker, født i Flatråker og døbt 29. september 1736 i Uggdal. Han døde i Flatråker og blev begravet 16. december 1736 i Uggdal.

Malena Steinsdatter Flatråker, født 1738. Hun døde 67 år gl. i Bortveit, Stord, og blevegravet 18. maj 1806 i Stord. Hun blev gift 6. juli 1760 i Uggdal med **Berge Olson Brattehus, Hålandsdalen** (o. 1732 – efter 1801). De bosatte sig på Bortveit, Stord.

Ved FT 1801 boede de i Bertveit på Stord:

Berge Olsen, Huusbonde, 69, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbeboer, M
Malene Steensdtr, Hans kone, 61, Begge i 1ste ægteskab, K
Malene Bergesdtr, Deres datter, 25, Ugift, K

På samme sted boede også sønnen Ole Bergesen med familie.

Guri Steinsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 1. november 1741 i Tysnes. Hun døde 3 dage gl. i Flatråker og blev begravet 30. november 1741 i Uggdal.

Ola Steinson Flatråker, født i Flatråker og døbt 11. april 1743 i Uggdal. Han døde 7 år gl. i Flatråker og blev begravet 22. marts 1750 i Uggdal.

Guri Steinsdatter Flatråker, født 1748. Hun døde 10 måneder og 2 dage gl. i Flatråker og blev begravet 24. september 1749 i Uggdal. [Gravfæstningen må være foregået noget sent i forhold til dødstidspunktet!].

Synneva Steinsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 8. april 1749 i Onarheim. Hun døde 5 måneder og 5 dage gl. i Flatråker og blev begravet 24. september 1749 i Uggdal.

Guri Steinsdatter Flatråker (ane 51), født i Flatråker og døbt 6. januar 1751 i Tysnes. Hun døde i Flatråker og blev begravet 5. januar 1789 i Uggdal. Hun blev gift 15. juni 1770 i Tysnes med **Ola Madsson Stora-Godøy**.

Knut Steinson Flatråker, født i Flatråker og døbt 19. juli 1753 i Tysnes. Han døde inden 1756.

Synneva Steinsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 18. maj 1755 i Tysnes. Hun døde inden 1770.

Knut Steinson Flatråker, født i Flatråker og døbt 12. september 1756 i Onarheim. Han fik skøde på forældrenes jord Flatråker br 3 1777/90. De var velhavende og lånte

ofte penge ud til naboerne. 5 børn. Han døde 73 år gl. som vilkårsmand 14. december 1828 i Flatråker og blev begravet 4. januar 1829 i Uggdal. Han blev gift 2. juli 1785 i Tysnes med **Dordi Madsdatter Stora-Godøy**.

Karen Steinsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 20. september 1761 i Uggdal. Hun døde 2 år gl. i Flatråker og blev begravet 9. august 1763 i Uggdal.

Håkon Salomonson Solheim

104

Han var født omkring 1703 i Solheim. Han døde 73 år gl. i Solheim og blev begravet 19. januar 1776 i Onarheim. De overtog halvdelen af Solheim ved skøde 1734. Ved faderens død i 1742 indløste han søskendeparterne, så han ejede 3/4 af ejendommen. I 1753 købte han den resterende del af stedmoderen Kari. I nogle år havde de også Nordbost br 1 og Kletta. De var særdeles velstående og lånte ofte penge ud til andre. Han tjente formentligt godt på kreaturhandel. Ved boopgørelsen efter hans død var der værdier for 810 daler (en svimlende rigdom blandt bønder!). Han omkom trolig ved drukning i et tjern, da han var på vej til en barnedåd i Dalen. Han blev gift 8. november 1733 i Tysnes med

Kari Villumsdatter Heggland

105

Hun var født omkring 1713 i Elsåker og døde 1785. [KB har en lakune 1785]. Sammen fik de børnene:

Salomon Håkonson Solheim, født i Solheim og døbt 4. marts 1736 i Onarheim. Han fik hele odelsjorden i Solheim i skiftet efter faderen 1776. Han var kreaturhandler som sin far og øgede formuen på Solheim væsentligt. Han fungerede - som forfædrene - som "bank" for området. Han døde som 46-årig og hans bo var betragteligt: over 1250 daler, når alt var betalt. Det var faktisk mere end boet efter lensmand Johs. Madson i Gøyo 6 år senere. Han døde i Solheim og blev begravet 7. juli 1783 i Onarheim. Han blev gift 31. marts 1777 i Uggdal med **Marta Larsdatter Dalen** (1744-1811).

Johan Håkonson Solheim, født i Solheim og døbt 18. august 1737 i Onarheim. Også kaldet Jan. Han døde 3 år gl. i Solheim og blev begravet 10. september 1740 i Uggdal.

Villum Håkonson Solheim, født i Solheim og døbt 20. marts 1740 i Uggdal. Han døde 16 uger og 5 dage gl. i Solheim og blev begravet 31. juli 1740 i Onarheim.

Kari Håkonsdatter Solheim, født i Solheim og døbt 28. maj 1741 i Tysnes. Hun døde i Solheim og blev begravet 12. marts 1752 i Onarheim. I KB skrev præsten, at hun var 4 dage gl!

Magdel Håkonsdatter Solheim, født i Solheim og døbt 9. november 1742 i Onarheim. Hun blev kaldt Maddel. Hun døde 5. september 1814 i Heie og blev begravet 30. oktober 1814 i Uggdal. Hun blev gift 28. oktober 1770 i Onarheim med **Kristoffer Olson Ånuglo** (1737-1810). De fæstede St Heie br 1 1770 og i 1775 br 3. Sviigersønnen overtog br 3 i 1798. De stod sig godt og havde penge til udlån. 2 børn. Han døde 73 år gl.

Johannes Håkonson Solheim, født i Solheim og døbt 12. september 1745 i Onarheim. Han døde inden 1776.

Villum Håkonson Solheim, født i Solheim og døbt 29. januar 1747 i Uggdal. Han døde 69 år gl. 29. april 1815 i Heggland og blev begravet 28. maj 1815 i Tysnes. Villum fik skøde på Heggland i 1762 af arvingerne efter hans bedstefar Villum Heggland. Året før havde de frigjort odelsretten til arvingerne efter baronesse Rosenkrantz. 1765 fik han skøde på halvdelen af Kjerafjorden. Han var meget ung,

da de blev gift. De var begge af velhavende familier - men økonomien fik et knæk, da stuehus m.m. nedbrændte natten til 12. dec. 1770. De fik 2 års skattefrihed - og var snart på fode igen. Den nye røgstue og stabbur stod til 1950'erne. Allis, Villum og sønnen Håkon (død 7/5 36 år gl.) blev alle begr. 28/05 1815. Han blev gift 17. juni 1764 i Tysnes med **Alis Håkonsdatter Stora-Gjersvik** (1741-1815).

Kari Håkonsdatter Solheim, født i Solheim og døbt 9. september 1753 i Onarheim. Hun døde 68 år gl. som gårdmandskone 19. januar 1822 i Brottetveit og blev begravet 8. april 1822 i Uggdal. Niels fik skøde på Brottetveit i 1797 mod at ægte enken på stedet (Kari). De oprettede testamente i 1806.

Hun blev (1) gift 10. november 1776 i Onarheim med **Ola Larsson Brekke** (1752-96). De overtog St Brottetveit br 1 ved skøde 1777. Året efter købte de også br 2 og drev vel hele Brottetveit til de solgte 1788. Han fiskede en del og havde strandgarn med naboer. De havde 6 børn, men ingen blev voksne. 3 døde i en epidemi 1792. Han døde 46 år gl.

Hun blev (2) gift 16. juli 1797 i Uggdal med **Niels Ellingsen Søra-Gjøvåg** (1769-1830). Han var velstående og gav 12 spd. i sølvskat 1816. Fiskeriet gav ham nok den største indtægt. Han havde not og rejste på vinterfiskeri sydpå, da silden kom tilbage omkring 1810.

Lars Jenson Dalen

106

Han var født omkring 1701 i Dalen. Han døde i Dalen og blev begravet 31. januar 1787 i Uggdal. De fæstede Dalen br 2 1733 efter hans morbror. 14 år gl. tjente han hos Jacob Uggdal, senere på Tysnes og Gjerstad. I 1736 blev de sammen med andre naboer hårdt ramt ved en ildebrand, som lagde hele bruget øde. De flyttede midlertidigt til Elsåkerneset (1742-45). På trods af skattefrihed havde de svært ved at klare sig - men alt gik godt og faktisk blev de velstående og købte jorden fri i 1751. 7 børn. Ved begravelsen skrev præste i KB: [begravet] Lars Johansen Dalen 76 år. Han blev gift 6. april 1732 i Uggda med

Brita Madsdatter Tveit

107

Hun var født 1702-09 i Tveit og døde efter 1748. Sammen fik de børnene:

Jens Larson Dalen, født i Dalen og døbt 29. juni 1732 i Uggdal. Han døde trolig som soldat 1755.

Ingeborg Larsdatter Dalen, født i Dalen og døbt 5. februar 1735 i Uggdal. Hun døde 65 år gl. i Hollekje og blev begravet 21. august 1800 i Uggdal. Hun blev gift 1761 med **Ørjon Olson Hodlekje** (1725-1810). Ørjon fik en del af Hodlekje br 1 1745, købte senere søsterens del og fik resten i 1762 ved skiftet efter faderen. I 1778 måtte han betale 1 daler til fattigkassen for at have malet mel 1. pinsedag. De var velstående, og han lånte ofte penge ud til andre. Han rejste på vintersildefiskeri. I 1800 døde hustruen Ingeborg og 4 sønner på samme tidspunkt; af en pest hed det sig. Nettoformuen i hendes bo var på 377 daler. På det tidspunkt havde de overladt jorden til sønnen Jens og levede på vilkår, han sidst i Dalen. 7+7 børn. Han døde 91 år gl.

Mads Larson Dalen, født i Dalen og døbt 11. august 1737 i Uggdal. Trolig død som lille.

Anna Larsdatter Dalen, født i Dalen og døbt 31. oktober 1739 i Uggdal. Hun døde 60 år gl. i Opdal og blev begravet 2. juli 1798 i Uggdal. Hun blev (1) gift 11. juli 1762 i Tysnes med enkemanden **Ørjon Nilsson Tegland** (1727-91). Gjertrud og Ørjon fik skøde på Tegland br 1 1751 ved skiftet efter hans far. Han rejste på forårssildefiskeri. Ved Gjertruds død blev ejendomsretten på gården splittet op på mange arvinger, men det lykkedes Ørjon i årene efter at samle hele gården igen, sidst løste han sønnen Nils' part i 1790. Samme år solgte han 2/3 til sønnen Mads. Resten overtog odelsgutten Nils (nyt br 2). 3+7 børn. Han døde 66 år gl.

Hun blev (2) gift 1793 med **Anders Sjurson Uggdal** (1728-94). Han fik skøde på halvdelen af faderens jord Uggdal br 1 1754. Resten købte han 1769. De var ud af velstående familier og selv virksomme, så de blev mellem de mest velstående i sognet. 1781 fik han skøde på gården Leite. Her fik han landskyld af fæsteren. Han tjente godt på kraturhandel - i 1783 måtte han leje "en hauge" til dem ½ mil nord for Bergen. Han drev også fiskeri og havde et stort naust med både og fiske-redskaber på Eie. Han lånte penge ud i bygden, og det var på den måde han fik hånd om Leite. Han døde ret pludseligt - måske efter at have været i et håndgemæng. Han døde 67 år gl.

Nils Larson Dalen, født i Dalen og døbt 30. december 1742 i Onarheim. Trolig død som lille.

Marta Larsdatter Dalen (ane 53), født i Dalen og døbt 3. maj 1744 i Tysnes. Hun døde 18. juli 1811 i Opdal og blev begravet 18. august 1811 i Uggdal. Hun blev (1) gift 31. marts 1777 i Uggdal med **Salomon Håkonson Solheim** (1736-83). Hun blev (2) gift 25. april 1784 i Uggdal med **Sjur Andersson Uggdal** (1760-1838).

Agate Larsdatter Dalen, født i Dalen og døbt 15. september 1748 i Tysnes. Trolig død som lille.

Nils Rasmusson Rolse

108

Han var født omkring 1717 i Rolse. Han fik en del af Rolse (br 1) i skifte efter moderen 1734 og løste de andre arvinger ud 1738. De stod sig rimeligt godt. Han døde 70 år gl. i Rolse og blev begravet 8. juni 1783 i Tysnes. Han blev gift 16. november 1741 i Tysnes med

Marta Ingebrigtsdatter Borgjo

109

Hun var født omkring 1715 i Borgjo. Hun døde 79 år gl. i Rolse og blev begravet 16. maj 1790 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Ingebrigt Nilson Rolse, født i Rolse og døbt 30. august 1744 i Tysnes. Han døde 6 år gl. i Rolse og blev begravet 1. marts 1750 i Uggdal.

Rasmus Nilsson Rolse (ane 54), født i Rolse og døbt 16. juli 1747 i Tysnes. Han døde 19. februar 1815 i Rolse og blev begravet 12 marts 1815 i Uggdal. Han blev gift 18. juni 1775 i Uggdal med **Barbro Ørjonsdatter Hodlekje**.

Ingebrigt Nilson Rolse, født i Rolse og døbt 2. august 1750 i Tysnes. De fæstede Svinadalen (Lille Heie) 1774/75. Han fiskede sommer og vinter og havde smedje. De stod sig godt og lånte ofte penge ud. Omkring 1800 omfattede gården 12 huse! Hun skal have været bomstærk. 8 børn. Han døde 42 år gl. i Heie og blev begravet 23. oktober 1792 i Uggdal. Han blev gift 5. juni 1775 i Uggdal med **Inger Torgeirsdatter Uggdal**. (1754-1836). Hun giftede sig igen efter hans død.

Jon Nilson Rolse, født i Rolse og døbt 24. december 1753 i Tysnes. Han døde i Rolse og blev begravet 25. juni 1758 i Uggdal.

Nils Nilson Rolse, født i Rolse og døbt 9. januar 1757 i Uggdal Han døde inden 1783.

Ørjon Olson Hodlekje

110

Han var født i Hollekje og døbt 16. september 1725 i Uggdal. Han døde 91 år gl. 10. september 1810 i Hollekje, begravet 30. september 1810 i Uggdal. Ørjon fik en del af Hodlekje br 1 1745, købte senere søsterens del og fik resten i 1762 ved skiftet efter faderen. I 1778 måtte han betale 1 daler til fattigkassen for at have malet mel 1. pinsedag. De var velstående, og han lånte ofte penge ud til andre. Han rejste på vintersildefiskeri. I 1800 døde hustruen Ingeborg og 4 sønner på samme tidspunkt; af en pest hed det sig. Nettoformuen i hendes bo var på 377 daler. På det tidspunkt havde de overladt jorden til sønnen Jens og levede på vilkår, han sidst i Dalen. 7+7 børn. Han blev (1) gift 5. juli 1746 i Uggdal med

Ragnhild Kristensdatter Myklestad

111

Hun var født i Myklestad og døbt 27. juli 1727 i Uggdal. Hun døde 33 år gl. i Hollekje og blev begravet 1. marts 1761 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Brita Ørjonsdatter Hodlekje, født i Hollekje og døbt 27. august 1747 i Onarheim. Efter Anders' død flyttede hun fra Flatråker og 1804/05 boede hun på Hollekje. Hun døde 21. april 1828 i Dalen og blev begravet 18. maj 1828 i Uggdal. Hun døde 73 år gl. som inderste hos slægt i Dalen. Hun blev gift 18. marts 1770 i Tysnes med **Anders Ingebrigtsen Malkenes** (1743-87). Han havde i sine unge dage tjent hos klokkeren på Vadla. Efter giftermålet boede de en tid på Malkenes, Bakka 1771-72, plads Krekjen under L. Kongsvik og Årvikjo. 1784 kom de til Luren ved Flatråker. Særlig Brita var af velstående slægt, og man kan synes det er underligt, at de aldrig etablerede sig som gårdbrugere. Måske havde han et håndværk. 5 børn.

Barbro Ørjonsdatter Hodlekje (ane 55), født i Hollekje og døbt 1. januar 1749 i Uggdal. Hun døde 18. maj 1833 i To og blev begravet 26. maj 1833 i Uggdal. Hun blev gift 18. juni 1775 i Uggdal med **Rasmus Nilsson Rolse**.

Synneva Ørjonsdatter Hodlekje, født i Hollekje og døbt 18. juli 1751 i Onarheim. Hun døde inden 1771.

Anna Ørjonsdatter Hodlekje, født i Hollekje og døbt 20. september 1753 i Uggdal. Hun døde inden 1789.

Jacob Ørjonson Hodlekje, født i Hollekje og døbt 16. april 1756 i Tysnes. Han døde inden 1776.

Kristen Ørjonsson Hodlekje, født i Hollekje og døbt 3. september 1758 i Uggdal. Han døde 10 mdr. gl. i Hollekje og blev begravet 2. juli 1759 i Uggdal.

Else Ørjonsdatter Hodlekje, født i Hollekje og døbt 14. august 1760 i Tysnes. Hun døde 4 uger gl. i Hollekje og blev begravet 16. november 1760 i Uggdal.

Han blev (2) gift 1761 med **Ingeborg Larsdatter Dalen**. Hun var, født i Dalen og døbt 5. februar 1735 i Uggdal. Hun døde i Hollekje og blev begravet 21. august 1800 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Ragnhild Ørjonsdatter Hodlekje, født i Hollekje og døbt 30. juli 1763 i Tysnes. Hun døde 8 mdr. gl. i Hollekje og blev begravet 13. maj 1764 i Uggdal.

Ola Ørjonsson Hodlekje, født i Hollekje og døbt 23. januar 1765 i Tysnes. Han døde 8 år gl. i Hollekje og blev begravet 23. maj 1772 i Uggdal.

Jens Ørjonsson Hodlekje, født i Hollekje og døbt 9. juni 1768 i Tysnes. Han fik skøde på Hodlekje br 1 1789 af faderen. I 1791 var de ved at få en sag p.g.a. for tidligt

samliv - men sagen blev ophævet. Traditionen fortæller, at han var en slubbert, når det gjalt gårdsdriften. Han ville meget hellere tage til fjelds og gå på jagt. Af 8 børn døde de 7 første, inden de var ½ år gamle. Den sidste, som blev født kort før Ørjon døde, levede dog (1800-41). Han døde 32 år gl. i Hollekje og blev begravet 17. august 1800 i Uggdal. Han blev gift 27. juni 1790 i Tysnes med **Kari Olsdatter Bakka** (1767-1826).

Synneva Ørjonsdatter Hodlekje, født i Hollekje og døbt 21. juli 1771 i Tysnes. Hun døde 78 år gl. som inderste 12. marts 1849 i Helland og blev begravet 20. marts 1849 i Uggdal. Hun blev gift 1793 med **Jacob Erikson Kletta** (1767-1842). De drev Dalen br 2 ved skøde 1802, efter at de havde drevet gård på Kletta i 9 år. I 1810 indgik han en aftale vedr frafald af odelsretten, og han flyttede kort efter husene ud på et nyt tun. Han var en ivrig jæger og handlede med kreaturer. Som ung fik han en dom for ulovlig handel med kreaturer, ialt 34 daler - et anseligt beløb. I 1830 fik han alligevel en odelssag på halsen, og efter en højesteretsdom måtte han fraflytte gården (1835). De flyttede til datteren på Helland, hvor de begge døde. 7 børn. Han døde 75 år gl. som indsidder på Helland.

Ola Ørjonsson Hodlekje, født i Hollekje og døbt 9. december 1773 i Tysnes. Han døde 30 år gl. i Dalen og blev begravet 28. maj 1800 i Uggdal. Han fik skøde på Dalen br 2 af morfaderen 1785. I 1795 giftede han sig med den tidligere fæsters enke, Kari. Hun var 16 år ældre end ham. Han var nok lidt enerådig. Han lå ofte i strid med naboerne om gårdens grænser. Han blev smittet af sygdom, da han havde været på besøg på Hodlekje, og han døde kort efter (som moderen og 3 brødre). Kari fik vilkår på gården - og Ørjon Hodlekje som var hovedkreditor i boet, indsatte vel datteren Synneva på bruget. 2 børn. Han blev gift 6. april 1795 i Uggdal med **Kari Samsonsdatter Øvra-Beltestad** (o. 1757-1817).

Jacob Ørjonson Hodlekje, født i Hollekje og døbt 27. maj 1776 i Uggdal. Han døde 28 år gl. af pest i Hollekje og blev begravet 2. juli 1800 i Uggdal.

Lars Ørjonson Hodlekje, født i Hollekje og døbt 13. april 1779 i Tysnes. Han døde 21 år gl. i Hollekje og blev begravet 26. juli 1800 i Uggdal. Også han døde af pesten. Han havde været til søs.

Ingebrigt Hansson Tegland

112

Han var født omkring 1702 i Tegland og døde i Gjersvik. Han tjente hos fogeden på Hope i begyndelsen af 1720'erne. De fæstede St Gjersvik br 6 (Skarpatre) i 1725 af provst Finde. Han blev begravet 9. november 1769 i Tysnes. Han blev gift 30. maj 1723 i Tysnes med

Anna d.y. Vermundsdatter Nera-Gjerstad

113

Hun var født omkring 1697 i Gjerstad og døde efter 1743. Sammen fik de børnene:

Brita Ingebrigtsdatter Stora-Gjersvik, født i Gjersvik og døbt 20. juli 1727 i Tysnes. Hun døde 14 år gl. i Gjersvik og blev begravet 18. juni 1741 i Tysnes.

Kari Ingebrigtsdatter Stora-Gjersvik, født 1727. Hun døde i Gjersvik og blev begravet 17. juni 1736 i Tysnes. I KB skrev præsten ved begravelsen: Gravfæstet Ingebrigt Gjersviks 2de pigebørn.

Marta Ingebrigtsdatter Stora-Gjersvik, født omkring 1730. Trolig datter af Ingebrigt og Anna. Ikke indført som døbt i kirkebogen på Tysnes. Ved FT 1801 boede hun hos Rasmus Andersen på gl. br. 3 i Gjersvik. Hun var da 63 år gl. og nød almisse. Hun døde 80 år gl. 4. februar 1810 i Våge og blev begravet 20. april 1810 i Tysnes.

- Alis Ingebrigtsdatter Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 3. marts 1731 i Tysnes. Hun døde i Gjersvik og blev begravet 17. juni 1736 i Tysnes. I KB skrev præsten ved begravelsen: Gravfæstet Ingebrigt Gjersviks 2de pigebørn.
- Vermund Ingebrigtson Gjersvik** (ane56), født i Gjersvik og døbt 4. juli 1737 i Tysnes. Han døde i Gjersvik og blev begravet 27. marts 1793 i Tysnes. Han blev gift 2. juli 1760 i Tysnes med **Brita Andersdatter Våge**.
- Amund Ingebrigtson Stora-Gjersvik**, født i Gjersvik og døbt 24. december 1740 i Tysnes. Ukendt skæbne.
- Hans Ingebrigtson Stora-Gjersvik**, født omkring 1743. Han døde 30 år gl. i Gjersvik og blev begravet 12. april 1773 i Tysnes. Han var "krøbling" og husmand (lejeboer) 1767.

Anders Torbjørnsen Våge **114 = 76**

Gift med

Brita Nilsdatter Nera-Gjerstad **115 = 77**

(Se samme personer ovenfor: anerne 76 og 77).

Sjur Nilsson Nera-Gjerstad **116**

Han var, født omkring 1699 i Gjerstad. Han fæstede Sunda af Rosendal Baroni i 1717, 18 år gl. Måske var han vokset op hos sin bedstemor i Sunda, Ragnhild Arentsdatter. Han byggede formentlig nye huse oppe i Sunda. I 1752 købte han gården. Han var militær lægdsmand. Han fiskede og havde del i en seksårers båd. De var velstående. Han døde efter 1761. Da hans død ikke er indført i kirkebøgerne, er han måske omkommet på fjorden. Der var 6 børn - og de 5 drenge lod søsteren arve ligeligt med dem! Han blev gift 1722 i Strandvik med

Kari Larsdatter Legland, Strandvik **117**

Hun var født 1699 i Legland, Strandvik og døde 1761. [KB har en lakune vedr. dødsfald november/december 1761]. Sammen fik de børnene:

Lars Sjurson Sunda, født omkring 1723 i Sunda (Lukksund). Han fik skøde på en del af Nera Gjerstad br 2 af sin far og farbroderen 1743. I 1752 fik han skøde på resten. De var velstandsfolk. I hans bo (1772) var der sølv for 15½ daler. Han ejede en seksæring og tog på vintersildefiskeri. Fra 1772 drev Anna det halve brug videre, ihvertfald til 1794, hvor hun fik vilkår. 8 børn. Han døde 49 år gl. i Gjerstad og blev begravet 5. maj 1772 i Tysnes. Han blev gift med **Anna Kristoffersdatter Håheim**, gift 6. januar 1745 i Tysnes.

Nils Sjurson Sunda (ane 58), født i Sunda (Lukksund) og døbt 18. februar 1726 i Tysnes. Han døde i Gjerstad og blev begravet 3. marts 1795 i Tysnes. Han blev gift 6. januar 1760 i Tysnes med **Brita Kristoffersdatter Håheim**.

Haldor Sjurson Sunda, født i Sunda (Lukksund) og døbt 13. marts 1728 i Tysnes. Bosat på Legland i Strandvik. Han døde 1788 i Strandvik. Han blev gift 1751 med **Kristi Hansdatter Nerhovda, Strandvik**.

Jon Sjurson Sunda, født 1729-30 i Sunda (Lukksund). De fik kongebrev til deres vielse og var måske i slægt med hverandre. Han fik en del af Sundas br 1 udlagt i arv efter moderen. Resten løste han af medarvingerne 1764. I ægteskabsgave til ko-

nen, gav han hende 1 pund, 17 mrk smør - en ellers ukendt transaktionstype på Tysnes. Dette udgjorde ca. halvdelen af gården i Sunda. Inden ægteskabet var han soldat ved Opdalske kompagni og var bl.a. i København en tid. Han var meget optaget af søbrug og fiskeri. Endvidere havde han smedie. 8 børn, hvoraf 2 var funktionshæmmede. Han døde 79 år gl. 3. april 1809 i Sunda (Lukksund) og blev begravet 16. april 1809 i Tysnes. Han blev gift 1765 med **Anna Hansdatter Norhovda, Hålandsdal** (1743-1804).

Ragnhild Sjurdsdatter Sunda, født 1733. Hun døde 35 år gl. i Sunda (Lukksund) og blev begravet 18. december 1768 i Tysnes.

Anders Sjurson Sunda, født i Sunda (Lukksund) og døbt 27. marts 1736 i Tysnes. Han døde 23. april 1810 i Krogen, Tysnes, og blev begravet 29. april 1810 i Tysnes. Malena og Anders boede som gårdbrugere i Nesbjora i Strandvik. Da hun døde i 1800, vendte han hjem til Sunda og overtog pladsen Sunda (under br 2) efter svingermøderen. Han havde "skade på Tærne" og blev derfor kasseret som soldat. Han fiskede og efterlod sig flere bøger. Helga giftede sig igen. Han blev (1) gift 17. november 1771 i Tysnes med **Malena Jonsdatter Sunda** (o. 1743-1800) Han blev (2) gift 21. november 1801 i Tysnes med **Helga Johannesdtr. Sunnfjord, Strandvik**

Kristoffer Nilsson Håheim

118 = 86

Han var født omkring 1675 i Håheim. Han døde i Håheim og blev begravet 28. juni 1733 i Uggdal. Synneve og Kristoffer fæstede hans fars jord Håheim br 1 1705 af Else Hofmand. Kristoffer var blind på det ene øje. Men han klarede sig godt og var velstående. Omkring 1720 forpagtede de formentlig også br 2. I 1724 fik de skøde på hele Håheim. Han var lagrettemand og militær lægdsmand.

Han blev (1) gift med **Synneve Torbjørnsdatter Våge**. Hun var født omkring 1685 i Våge og døde omkring 1720 i Håheim. Sammen fik de børnene:

Kari Kristoffersdatter Håheim (ane 43), født omkring 1707 i Håheim. Hun døde i Gjerstad og blev begravet 2. oktober 1777 i Tysnes. Hun blev gift 5. juli 1733 i Tysnes med **Morten Nilsson Nera-Gjerstad**.

Anna Kristoffersdatter Håheim, født omkring 1714 i Håheim og død 1786. Hun blev gift 4. juli 1734 i Uggdal med enkemanden **Mons Nilsson Eie, Fjelberg** (o. 1702-86). Han overtog Myklestad br 6 ved sit giftermål med Brita Knutsdatter Myklestad. Han fik skøde på jorden 1739. Han fiskede meget - også sild om vinteren. Han kom af Tysnesslægt. 8 børn med Anna. Han døde 84 år gl.

Nils Kristofferson Håheim, født omkring 1716 i Håheim. Han døde i Håheim og blev begravet 17. maj 1733 i Uggdal. Trolig død af samme sygdom som faderen.

Kristoffer giftede sig (2) med

Marta Kolbeinsdatter Andersland

119

Hun var født omkring 1693 i Andersland. Hun døde 80 år gl. i Håheim og blev begravet 7. december 1771 i Uggdal. De fik børnene:

Synneva Kristoffersdatter Håheim, født omkring 1721 i Håheim. Hun døde 53 år gl. i Sørå Tveit og blev begravet 29. april 1774 i Uggdal. Hun blev gift 2. juli 1743 i Uggdal med enkemanden **Gabriel Madsson Tveit** (o. 1702-49). Samtidig med at

Gabriel giftede sig med Lisbet fik de skøde på halvdelen af Tveit br 3 og i 1738 betalte de andre arvinger ud. Han overtog da også odelsretten. Han fiskede sild om vinteren og de stod sig godt. 2+6 børn. Han døde 47 år og 4 mdr. gl.

Anna Kristoffersdatter Håheim, født i Håheim og døbt 22 marts 1724 i Onarheim. Efter hans død i 1772 drev hun det halve brug videre, ihvertfald til 1794, hvor hun fik vilkår. Ved FT 1801 boede hun på Gjerstad. Hun var da 74 år gl. og enke efter 1 ægteskab. Hun døde 80 år gl. i Gjerstad og blev begravet 24. oktober 1801 i Uggdal. Hun blev gift 6. januar 1745 i Tysnes med **Lars Sjurson Sunda** (o. 1722-72). Han fik skøde på en del af Nera Gjerstad br 2 af sin far og farbroderen 1743. I 1752 fik han skøde på resten. De var velstandsfolk. I hans bo (1772) var der sølv for 15½ daler. Han ejede en seksæring og tog på vintersildefiskeri. Fra 1772 drev Anna det halve brug videre, ihvertfald til 1794, hvor hun fik vilkår. 8 børn. Han døde 49 år gl.

Marta Kristoffersdatter Håheim, født i Håheim og døbt 8. maj 1726 i Uggdal. Hun døde 51 år gl. i Kåste og blev begravet 6. februar 1783 i Uggdal. Hun blev gift 1750 med **Ola Olson Kåste** (o. 1723-83). De fik skøde på Kåste 1750. De ejede også Håheim br 2 1755-69. I 1758 fik Ola et barn (dødfødt) med tjenestepigen Kristi Samuelsdatter Amland og måtte skrifte offentligt herfor. De klarede sig pænt. På trods af, at Kåstetunet nedbrændte 1763 var boet ved deres død på 233 daler. 7 børn med Marta. Han døde 60 år gl.

Guri Kristoffersdatter Håheim, født i Håheim og døbt 4. april 1728 i Uggdal. Hun døde 58 år gl. i Helland og blev begravet 27. september 1789 i Uggdal. Hun blev (1) gift 2. juli 1757 i Uggdal med **Hans Mortenson Nera-Helland** (1730-71). Han overtog Nera Helland i 1760'erne. Han drev vintersildefiskeri. De var som tidligere ejere af Nera Helland velstående. 5 børn.

Hun blev (2) gift 9. januar 1774 i Uggdal med **Jens Johanneson Håheim** (1740-1805). Ved sit giftermål med enken Guri fæstede han 1/3 af Nera Helland (nyt br 2) af hendes søn. De fik sat en vilkårskontrakt op med hendes børn 1783. De satte et mindre hus op vest for det gamle tun. Han døde 60 år gl.

Brita Kristoffersdatter Håheim (ane 59), født i Håheim og døbt 27. februar 1731 i Uggdal. Hun døde i Gjerstad og blev begravet 3. februar 1784 i Tysnes. Hun blev gift 6. januar 1760 i Tysnes med **Nils Sjurson Sunda**.

8. generation

Johannes Olson Meland

128

Han var født omkring 1633 i Meland og døde omkring 1690. Han overtog hovedparten af gården på Meland i 1666. Resten havde moderen og senere broderen. Han var lagrettemand op til 1690. Han var ellers stridbar og blev ved flere lejligheder pålagt bøder. Han måtte sælge ud af arvet jord og da han skulle indfri et gl. pant i ejendommen fra før 1625, måtte han og broderen forlade gården uden særlige midler. Han blev gift med

Dordi Olsdatter

129

Hun var født omkring 1647. Hun døde i Grøtei og blev begravet 26. marts 1742 i Uggdal. Hun døde 95 år gl. hos sønnen på Grøtei. Sammen havde de børnene:

Ola Johanneson Meland, født omkring 1670. Husmand på Øvre Gjerstad 1724 (Ole Meland). Han døde i Gjersvik og blev begravet 10. december 1730 i Tysnes. For-

mentlig død 68 år gl. som husmand i Vetle Gjersvik 1730. Han blev gift med **Anna Samuelsdatter**.

Kolbein Johannesson Meland (ane 64) født omkring 1682 i Meland. Han døde i Grøtei og blev begravet 22. april 1769 i Tysnes. Han blev (1) gift omkring 1710 med **Marta Nilsdatter Skartveit**, død omkring 1714 i Grøtei. Han blev (2) gift omkring 1714 med **Marta Nilsdatter Stora-Gjersvik**. Hun var født omkring 1687. Hun døde i Grøtei og blev begravet 6. maj 1760 i Tysnes.

Johannes Johannesson Meland, født omkring 1689. Brottetveit var på trods af dårlige forhold beboet i hele senmiddelalderen. Der var to gårde i 1519 (Store og Litle Brottetveit). Begge blev delt i slutningen af 1600 tallet. Johannes overtog Litle Brottetveit omkring 1718. Hele gården brændte i 1733 og Johannes fik skattefrihed nogle år for at komme til fode igen. Alligevel gik det ned ad bakke, og familien måtte flytte fra gården omk. 1747, trolig til Bergen. Han døde efter 1747. 4 børn.

Malene Johannesdatter Meland. Hun kom sandsynligvis fra Meland og var søster til Kolbein Grøtei. Hun blev gift omkring 1703 med **Samson Abelson Tegland** (o. 1675-1733). De overtog fæste af en del af Tegland br. 6 i 1703, og resten i 1709 (efter hans far). Samson deltog som soldat i ti-årskrigen. Hun måtte betale bøde for at komme for tidligt med barn (!) - han slap, fordi han var soldat! Han fik også bøde for ulovlig skovhugst i Tysnesskogen. 2 kendte sønner.

NN Johannesdatter Meland. Hun var trolig gift med Amund, som overtog hele Meland over en periode. 2 børn. Hun blev gift med **Amund Johannesson Furhovda** (o. 1660-1729). Han fæstede klosterdelen af Meland br 1 i 1691. I 1707 fik han skøde på den frie del af gården. I 1710 blev en del af klosterdelen skilt fra som br 4. Han var lagrettemand og kirkevæрге sammen med Tomas Onarheim 1711-13. De stod sig godt. Hans farfar var Anders Hansson Våge (Varaldsøy), som var lensmand i Strandebarm og født på Onarheim. 2+6 børn. Han døde 70 år gl.

Niels Johannesson Tegland

130

Han var født omkring 1641 i Tegland. De drev bruget St. Gjersvik gl. br 3 fra de blev gift. Efter hans død fortsatte hun indtil sønnen Johannes overtog (før 1710). Niels var kreditor i boet i Gøysundet 1693. Han døde omkring 1695 i Gjersvik. Han blev gift omkring 1671 med

Alis Torsteinsdatter Reiso

131

Hun var født omkring 1645 i Reiso. Hun døde i Lande og blev begravet 6. juni 1729 i Tysnes. Sandsynligvis datter af Torstein Monson og hans anden kone Marta. Alis var gift 3 gange og døde på Lande. Hun havde 1 + 5 børn i de første ægteskaber. Ved hendes begravelse skrev præsten i KB: Gravfæstet ved Tysnes Haagen Andersens enke navnlig Abel Torstens Datter, var 84 Aar gammel.

Hun blev (1) gift med **Ola Gjersvik**. Store Gjersvik gl. br 3 udgjorde ca 1/3 af den oprindelige gård. Gården blev opdelt i 1660'erne. Senere blev gl. br 3 igen opsplittet og delt ud på andre brug i Gjersvik og dermed nedlagt. Ola overtog gl. br 3 i 1660'erne, men døde allerede efter få år. Han døde omkring 1671. Ola og Alis havde sønnen:

Torstein Olson Stora-Gjersvik, født omkring 1671 i Gjersvik. Han døde omkring 1709 i Grøtei. Han fæstede Søra Grøtei oktober 1699-1709. Han blev gift omkring 1699 med **Marta Nilsdatter Skartveit** (død o. 1714).

Alis blev (2) gift med Niels Johannesson Tegland. Sammen fik de børnene:

Peder Nilsson Stora-Gjersvik, født omkring 1671 og død efter 1709. De overtog St Gjersvik br 4 i begyndelsen af 1690'erne, men klarede sig dårligt. Efter hendes død gav han op og i 1701 var han husmand under gården, men flyttede senere til Lande, hvor han boede hos moderen og sidst var inderst. 1 søn. Han blev gift med **Helga Isaksdatter Vetle-Gjersvik** (død 1696).

Kristi Nilsdatter Stora-Gjersvik, født omkring 1675 i Gjersvik. Hun døde 78 år gl. i Lande og blev begravet 20. maj 1753 i Tysnes. Hun blev gift med **Johannes Hanssen Øvra-Gjøvåg** (o. 1688 - o. 1754). De overtog Lande br 2 omkring 1720. De fik skøde af Svanenhielm 1726. Han blev soldat 1709 og var østpå under Den store nordiske Krig til han blev afmønstret flåden i august 1719. 1 datter.

Johannes Nielsson Stora-Gjersvik, født omkring 1682 i Gjersvik. Han døde i Gjersvik og blev begravet 19. september 1723 i Tysnes. Han overtog Store Gjersvik gl. br 3 efter moderen noget før 1710. Efter hans død, drev Anna gården videre i nogle år. Sandsynligvis døde hun som vilkårskone i Gjersvik. 2 børn. Han blev gift med **Anna Sebjørnsdatter Øvra-Gjerstad** (død 1733).

Marta Nilsdatter Stora-Gjersvik (ane 65), født omkring 1687. Hun døde i Grøtei og blev begravet 6. maj 1760 i Tysnes. Hun blev gift omkring 1714 med **Kolbein Johannesson Meland**.

Lars Nilsson Stora-Gjersvik, født omkring 1685 i Gjersvik. Han døde 1750 i Vadla. Lars overtog Vadla omkring 1705 efter sit første giftermål med fæstebrev fra baroniet. Han rejste endvidere på vintersildefiskeri. Inden ægteskabet med Marta Nordbost var han lidt tidligt ude med samlivet og måtte betale "ægtebøder". I 1728 var han kommet 19 år bagud med klokkeafgiften og fik en tillægsdom på 1 dlr. Han købte Vadla af baron Rosenkrantz' enke Anna Kristina i 1749 for 60 dlr. 50 af disse daler lånte han af Berge Femanger mod pant i jorden. Han stod sig ikke helt godt og der blev snakket meget om familien i bygden. Bl.a. var et par af børnene arresteret p.g.a. blodskam, ligesom en datter havde født et barn i dølgsmål. Dette medførte, at datteren efter en retssag blev henrettet. Selv sad han i fængsel på Vardøhus et år omkring 1740. 1750 blev hele gården ramt af en brand og Lars og en søn med familie brændte inde. Da der var tvivl om, hvem der døde først og sidst, blev der en del bryderier med arvefordelingen. 4 børn i første ægteskab. Han blev (1) gift omkring 1705 med **NN Danielsdatter Vadla** (inden 1685-1724). Han blev (2) gift 12. november 1724 med **Marta Klements datter Øvra Humlevik** (o. 1684-1725). Han blev (3) gift 28. juli 1726 i Tysnes med **Marta Hansdatter Nordbost** (o. 1687-1727). Han blev (4) gift 8. juni 1730 i Tysnes med **Ragna Olsdatter**.

Alis Torsteinsdatter blev (3) gift med Hun blev gift med (3) **Håkon Andersson Lande**. Han var født omkring 1648 i Lande og døde omkring 1717 i Lande. Ingen børn med Alis.

Lars Sjurson Skjepavikjo

132

Han var født omkring 1652 i Skjepavikjo, Tysnes. Han overtog fæstebrev på Skjepavikjo omkring 1683. Han var militær lægdsmand. Han fik en bøde på 2 daler for at have skovet i Tysnesmarkjo (præstegårdsjord). Han døde 72 år gl. i Skjepavikjo og blev begravet 24. december 1724 i Tysnes. Han blev gift med

Anna Amunds datter Heggland

133

Hun var født omkring 1666 i Heggland. Hun døde 75 år gl. i Skjepavikjo og blev begravet 30. april 1741 i Tysnes. sammen fik de børnene:

Brita Larsdatter Skjepavikjo. Hun døde omkring 1753 i Reiso. Hun blev (1) gift omkring 1737 med **Anders Larsson Brottetveit** (o. 1691-1741). Han fik fæstebrev på halvdelen af faderens jord på Brottetveit i 1712 og på resten ved farens død i 1717. Han var militær lægdsmand. Hans første kone er ukendt (4 børn), mens den anden kone trolig var Brita Larsdatter fra Skjepavikjo. 1 barn. Han døde 50 år gl.

Hun blev (2) gift 18. maj 1744 i Uggdal med **Jens Olson Vetle-Gjersvik** (o. 1692-1782). Han havde overtaget Reiso br 5 sammen med sin første hustru (fra Reiso). Efter hendes død giftede han sig med enken Brita Larsdatter. Efter Britas død giftede Lars sig igen (3. gang). På det tidspunkt synes han at være uden synlige midler. Han døde 80 år gl.

Kari Larsdatter Skjepavikjo, født i Skjepavikjo. Hun døde i Bakka og blev begravet 20. april 1732 i Tysnes. Ved hendes begravelse skrev præsten i KB: gravfæstet Jacob Bachis kone. Hun blev gift 2. juli 1725 i Tysnes med **Jacob Ivarson Tegland** (o. 1699-1764). Kari og Jacob (4 børn) overtog fæste af Bakka br 3 i 1725. De var lidt tidlige ude med samlivet, og hun måtte betale en bøde, mens han som soldat slap! Han var tambour i Opdalske kompani i mange år op til 1730. Han havde også gjort tjeneste på et flådefartøj i den store nordiske krig. Han giftede sig anden gang med Karis søster Anna (trolig)(3 børn). De klarede sig godt, men efter en gårdsbrand i 1754 blev økonomien ødelagt. Han blev selv meget forbrændt. De flyttede til en plads ved Lundeelven 1759/60. Han døde 65 år gl.

Sjur Larson Skjepavikjo (ane 66), født omkring 1696 i Skjepavikjo. Han døde i Belt og blev begravet november 1741 i Tysnes. Han blev gift med **Anna Håkonsdatter Øvra-Humlevik.**

Johannes Larsson Skjepavikjo, født omkring 1701 og død efter 1722. Han tjente i 1722 hos Joakim Meyer i Bergen. Ellers ukendt skæbne.

Jacob Larsson Skjepavikjo, født omkring 1702 i Skjepavikjo. Hans kone Astri havde overtaget halvdelen af Øvra Støle og efter giftermålet med Jacob tilkøbte de yderligere jord, så de kom til at eje al selvejerjord på Ø Støle. De flyttede i 1746 til L Amland, hvor de købte br 1, men efter en odelssag måtte de flytte. De købte så S Amland br 2 i 1765. De var velstående - han havde bl.a. smedje. De kom på vilkår i 1783. 3 børn. Han døde 85 år gl. i Amland og blev begravet 20. januar 1787 i Uggdal. Han blev gift 8. januar 1730 i Uggdal med **Astri Johannesdatter Østra-Støle** (o. 1714-84).

Anna Larsdatter Skjepavikjo, født omkring 1706 i Skjepavikjo. Hun døde i Bakka og blev begravet 17. juni 1761 i Tysnes. Hun blev gift 28. december 1732 i Tysnes med **Jacob Ivarson Tegland.** (Han var gift (1) med søsteren Kari – se ovenfor).

Amund Larsson Skjepavikjo, født omkring 1710. Amund og Anna Johannesdatter (7 børn) boede et par år på Østra Støle. I 1737 fæstede de Skjepavikjo. Hun og en datter døde af spillsjuka. Han var tambour i Opdalske kompani 1731-40. Siden var han færgemand i Godøysund. Han havde smedje og måske også bådebyggeri og deltog i vinterfiskeri. Han døde 47 år gl. i Skjepavikjo og blev begravet 12. april 1766 i Tysnes. Han blev (1) gift 26. juni 1735 i Tysnes med **Anna Johannesdatter Øvra-Støle** (død omkring 1747). Han blev (2) gift 16. november 1747 i Tysnes med **Anna Rasmusdatter Malkenes** (født omkring 1725).

Anna Amundsdatter blev (2) gift 13. januar 1729 i Tysnes med **Johannes Johannesson Kjerfjorden.** Han var født omkring 1702. Ved vielsen med Anna var han soldat. Ved ægteskabet med Anna overtog han fæstet af Skjepavikjo, og han drev gården til 1737, hvor de fik vilkår af hendes søn Amund. Efter Annas død giftede han sig igen med enken Randvei Johan-

nesdatter Kubbervik (Vigen) i Uggdal sogn og flyttede dertil. Han døde i Kubbervik, Tysnes, og blev begravet 20. december 1772 i Uggdal. Han døde 70 år gl. og blev begravet samme dag som Randvei (86 år gl).

Håkon Håkonson Hildesvikjo

134

Han var født omk 1657 i Hillesvik og døde omkring 1700/01. De overtog Øvre Humlevik (br 5) ved skøde omkring 1693. Brita giftede sig igen og i 1725 overlod hun og manden halvdelen af jorden til hendes søn Lars, idet han fik resten ved hendes død 1732. Han blev (1) gift med **NN Størksdatter Landrøyo**. Han blev (2) gift med

Brita Andersdatter Øvra-Humlevik

135

Hun var født omkring 1665 i Humlevik. Hun døde i Humlevik og blev begravet 12. juni 1732 i Tysnes. Håkon og Brita fik børnene:

Nils Håkonson Øvra-Humlevik, født omkring 1689 i Humlevik. Han døde 1701-14.

Anna Håkonsdatter Øvra-Humlevik (ane 67), født omkring 1690 i Humlevik. Hun døde i Belt og blev begravet 30. juli 1772 i Tysnes. Hun blev (1) gift med **Sjur Larson Skjepavikjo** (o. 1696-1741). Hun blev (2) gift 6. januar 1743 i Tysnes med **Samson Jonson Myklestad** (o. 1712-1781).

Lars Håkonson Øvra-Humlevik, født omkring 1693 i Humlevik. Han døde omkring 1756. Lars og Brita overtog halvdelen af Øvre Humlevik br 5 omkring 1725 og resten i 1732. De arvede en del af ejendommen og købte resten i 1734. Da de ikke kunne få børn sammen, gav de hinanden gavebrev på den andens part i bruget. I 1742 overlod de halvdelen af jorden til hans plejesøn Lars Håkonson Vetle Tuftaland, Fitjar. Lars var militær lægdsmand og tog på vintersildefiskeri. Ingen børn. Han blev (1) gift 4. juli 1724 i Tysnes med **Brita Rasmusdatter Belt** (o. 1687-1747). Han blev (2) gift 23. maj 1748 i Tysnes med **Anna Johannesdatter Søreid** (o. 1700-1760).

Johannes Håkonson Øvra-Humlevik, født omkring 1695. Ved giftermålet med enken Eli Andersdatter overtog han Rolse br 2, og fik endeligt skøde 1729. Ved sit giftermål med Kristi kom Buldo til Rolse. Hun ejede også jord i Ersvær, som blev solgt 1774. De ejede også Store Brottetveit en tid. Da de ikke kunne få børn sammen, havde de skiftebrev, så den længstlevende kunne bo på den samlede jord. Efter Johannes' død giftede Kirsti sig med Hans Reiso, som overtog gården efter hende. Han døde 88 år gl. i Rolse og blev begravet 2. februar 1772 i Tysnes. Han blev (1) gift omkring 1720 med **Eli Andersdatter** (o. 1672-1748). Han blev (2) gift 11. maj 1749 i Uggdal med **Kristi Andersdatter Tegland** (o. 1722-1779).

Endre Knutson Vambheim, Ulvik

136

Han var født 1634 og døde 1702 i Granvin. Endres herkomst kendes ikke, men nogen hr. hvem som helst var han næppe. Han overtog fæstet af hele Vambheim med fæstebrev udstedt af Lisbeth Orning på Torsnes af 16/2 1666. Allerede i 1670 var han kirkeværge. 1682 afstod han halvdelen af Vambheim til præstesønnen Lars Andersen Riber og i 1689 afstod han resten. Familien flyttede herefter til Hamre, hvor Endre inden 1695 overtog hendes fars gård (hele Hamre bortset fra kirkegodset). Han var lagrettemand her 1701-02. 4+6 børn. Han blev (1) gift omkring 1665 med **Kristi Hansdatter**. Hun var født 1642 og døde 1673 i Ulvik. Sammen fik de børnene:

Hans Endreson Vambheim, født 1666 i Vambheim og død efter 1701 i Granvin. Han var blind og boede hjemme på Hamre i 1701.

Kristi Endresdatter Vambheim, født 1668 i Vambheim og død inden 1682 i Ulvik.

Knut Endreson Vambheim, født 1671 i Vambheim og død 1676 i Ulvik.

Ingegjerd Endreson Vambheim, født 1672 i Vambheim. Hun giftede sig og blev bosat på Øvre Folkedal. Hun døde 1748 i Folkedal. Hun blev gift med **Lars Håvardson Folkedal** (1671- inden 1743). Efter faderens død i 1714 delte brødrene Ivar og Lars gården Folkedal (129) br 4, således at Ivar fik Oppistova og Lars Storstova. Han stod her som ejer 1714-42. Han var lagrettemand 1725.

Endre Knutson blev (2) gift omkring 1675 med

Guri Sjursdatter Hamre

137

Hun var født 1653 i Hamre og døde 1743 i Granvin. Sammen fik de børnene:

Knut Endreson Hamre (ane 68), født 1676 i Vambheim. Han døde 1725 i Granvin. Han blev gift med **Ingeborg Sjursdatter Folkedal**.

Oddmund Endreson Hamre, født 1678 i Vambheim. De boede en tid på Hjeltnes. Senere flyttede de til Brekke i Folkedal, begge steder i Granvin sogn. Han blev gift 1711 i Granvin med **Anna Håvardsdatter Folkedal**.

Kristi Endresdatter Hamre, født 1682 i Vambheim. Hun var ugift.

Sygni Endresdatter Hamre, født 1684 i Vambheim.

Nils Endreson Hamre, født 1689 i Vambheim. Han var i København 1744.

Eli Endresdatter Hamre.

Guri Sjursdatter giftede sig (2) 1708 med **Johannes Brynjulvsen Vik**. Han var født 1642 i Jondal og døde 1726 i Kinsarvik. Han kom fra Herand [Bb Jondal s 502] og overtog Tjoflot ved ægteskabet med enken Hildegunna. Han var lensmand i Kinsarvik 1699-1705 og i Ulensvang 1706-07. I 1712 blev der afholdt markstensforretning mellem br 1 og br 2. Han var 2. gang gift med Gurid Sjursdatter Hamre fra Folkedal. 3 børn med Hildegunna.

Guri Sjursdatter giftede sig (3) efter 1726 med **Samson Nilsson Medhus Folkedal**. Han var født 1695 i Granvin og døde 1761 i Granvin. Først boede han på Hamre, senere på Kinni. Han deltog i Den store Nordiske krig 1700-20. 1745 solgte han sin arvepart i Medhus for 51 rd. Ingen børn.

Sjur Jonsen Folkedal

138

Han var født 1652 i Folkedal og døde 1737 i Folkedal. Han fik skøde på Århus i Folkedal i Granvin sogn af faderen 1685 og resten 1692. Han var lagrettemand fra 1701 og en del år frem. 6 børn. Han blev gift med

Randi Olavsdatter Røynstrand

139

Hun var født 16xx i Røynstrand og døde efter 1697 i Folkedal. Sammen fik de børnene:

Ingeborg Sjursdatter Folkedal (ane 69), født 1682 i Folkedal. Hun døde 1766 i Tjoflot, Kinsarvik. Hun blev (1) gift med **Knut Endreson Hamre** (1676-1725). Hun blev (2) gift 1725 med **Brynjulv Johannessen Tjoflot** (1679-1760).

Jon Sjurson Folkedal, født 1691 i Folkedal og død 1780 i Granvin. Han fik arveskøde på Århus i Folkedal i Granvin sogn 1738. Hans søn overtog bruget i 1738. Det hed sig da, at Jon også ejede Eskefloten. 2 + 9 børn. Han blev gift (1) med **Anna Larsdatter Folkedal**. Han blev (2) gift 1714 i Granvin med **Marita Larsdatter Øvre Seim**. Hun var født 1692 i Granvin og blev begravet 1765 i Granvin.

Oddmund Sjurson Folkedal, født 1695 i Folkedal. Hans videre skæbne kendes ikke.

Samson Sjurson Folkedal, født 1696 i Folkedal og død 1746 i Kvam. Han bosatte sig i Valland i Kvam. Han deltog i 11-årskrigen. Han blev gift 1731 med **Marita Kristiansdatter Kollanes, Kvam**.

Kristi Sjursdatter Folkedal, født 1696 i Folkedal, død 1740 i Granvin. Hun blev gift 1718 i Granvin med **Lars Nilsson Kvanndal** (1694-1782). Han overtog Kvanndal br 1 efter sin far og fæstede nogle småstykker af præsten og kirken. I 1750 blev gården delt mellem sønnerne. Der blev afholdt jordskifte 5/5 1752. 6 børn.

Sjur Sjurson Folkedal, født 1697 i Folkedal og død 1762 i Granvin. Han kom til Nesheim i Granvin sogn i 1725, og solgte gården i 1761 til sønnen for 84 rd. Han var lagrettemand 1741. 6 børn. Han blev gift 1725 i Granvin med **Sigrid Jonsdatter Såkvitne** (1703-75).

Knut Toresen Djonno

140

Han var født 1672 i Djonno, Kinsarvik og døde 1754 i Djonno. Han fik Djonne br 1 i Kinsarvik sogn udlagt som arv efter sin far ved skiftet efter faderen 24/09 1695 for 90 rd. Han blev (1) gift 1697 med **Marita Eilivsdatter**. Ingen børn.

Han blev (2) gift 1700 i Kinsarvik med

Brita Gulleiksdatter Vindal, Granvin

141

Hun var født 1656 i Vindal, Granvin og døde 1752 i Djonno. Sammen fik de sønnen:

Tore Knutsen Djonno (ane 70), født 1702 i Djonno og død 1793 i Kinsarvik. Han blev (1) gift 1722 i Kinsarvik med **Herborg Hansdatter Årekol** (1700-1737). Han blev (2) gift 1738 med **Gunnbjørg Knutsdatter Hamre** (1712-72).

Hans Ørjanson Årekol

142

Han var født 1659 i Årekol, Kinsarvik og døde sst. 1706. Ved faderens død blev gården delt, og han overtog br 4 ved skiftet efter faderen 14/7 1689. Gården var da på 3½ skp smør. Han blev gift 1692 med

Herborg Håkonsdatter Sandven, Kvam

143

Hun var født 1675 i Sandven, Kvam og døde 1733 i Årekol. [Se Æb Kvam I, s 305]. Sammen fik de børnene:

Hildegunna Hansdatter Årekol, født 1694 i Årekol og død 1741 i Kinsarvik. Hun blev gift 1715 i Kinsarvik med **Ole Jonson Utne** (1686-1754). Han kom fra Utne br 20 i Utne sogn. Ved sit giftermål med Hildegunna overtog han Årekol br 4 i Kinsarvik sogn i 1715 (22 mrk smør) og 6 mrk smør i ødegården Råe. I 1739 prøvede han at tage br 1 på konens odel, men det lykkedes ikke.

Guro Hansdatter Årekol, født 1696 i Årekol. Hun blev gift 1728 i Kinsarvik med **Sjur Endreson Hauso**. Han kom fra Hauso br 7 i Kinsarvik.

Herborg Hansdatter Årekol (ane 71), født 1700 i Årekol og død 1737 i Kinsarvik. Hun blev gift 1722 i Kinsarvik med **Tore Knutsen Djonno**.

Jorond Hansdatter Årekol, født 1701 i Årekol og død 1737 i Kinsarvik. Hun blev gift 1726 i Kinsarvik med **Nils Ingebrigtsen Reiseter**. Han kom fra Reiseter br 2 i Kinsarvik.

Anna Hansdatter Årekol, født 1704 i Årekol. Hun blev gift med **Aslak Ivarson Vindal**. Han kom fra Vindal i Granvin sogn (se Bb Granvin s 420).

Torbjørn Johanneson Våge

152

Han var født omkring 1660 i Våge. De overtog Våge br 1 omkring 1680. Torbjørn var postbonde og militær lægdsmand. 1717-19 var han kirkevæрге for Tysneskirken sammen med Jacob Stora Gøyo. Han døde i Våge og blev begravet 12. marts 1724 i Tysnes. Han blev gift med

Anna Jonsdatter Lande

153

Hun var født omkring 1660 i Lande. Hun døde 79 år gl. i Våge og blev begravet 3. februar 1726 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Johannes Torbjørnson Våge, født omkring 1683 i Våge. Vetle Gjersvik blev delt i to brug i 1709, og Johannes og Kari fæstede da gl. br 1b af Knut Pålson Havnarås. Johannes blev udskrevet som soldat 1703 og deltog østpå i Den store nordiske krig i flere år, mens Kari måtte passe landbruget. 2 børn. Han døde omkring 1720 i Gjersvik. Han blev gift med **Kari Amundsdatter Heggland** (død 1733).

Synneve Torbjørnsdatter Våge (ane 87), født omkring 1685 i Våge og død omkring 1720 i Håheim. Hun blev gift med **Kristoffer Nilsson Håheim**.

Brita Torbjørnsdatter Våge, død omkring 1736. Hun blev gift med **Tarald Tomasson Lille-Kongsvik** (o. 1680-1765). Tarald havde tjent hos sorenskriveren før han overtog Lille Kongsvik i 1711. Han var militær lægdsmand. Kaptajn Arneberg købte 1758 gården på auktion i Bergen over Halsnøy klostets jorder. Tarald nægtede at sætte huset i stand og han tabte en sag mod kaptajnen og måtte forlade Kongsvik. De flyttede herefter til Nera Kleppa, hvor han overtog gl br 2 (odelsjord - selveje). 4 børn.

Hans Torbjørnson Våge, født omkring 1690 i Våge. De fæstede Nera Dalland br. 1 omk 1715. Hun var da ganske ung. Hun var trolig søster til Anna Nilsdatter på br. 3 (gift med Hans' bror Jon). Hans var østpå i den sidste del af tiårskrigen til han afmønstrede flåden august 1719. Han rejste på vintersildefiskeri. I 1759 overtog sønnen halvdelen af jorden (br 2). 10 børn. Han døde 55 år gl. i Dalland og blev begravet 12. september 1745 i Tysnes. Han blev gift med **Agate Nilsdatter** (o. 1699-1774).

Jon Torbjørnson Våge, født omkring 1691 i Tysnes. De overtog Nera Dalland br. 3 lige før 1720, således at han og broderen Hans delte Nera Dalland. Efter Jon blev bruget delt på hans to sønner. 7 børn. Han døde 66 år gl. i Dalland og blev begravet 11. december 1757 i Tysnes. Han blev gift med **Anna Nilsdatter** (o. 1695-1765).

Judit Torbjørnsdatter Våge, født omkring 1696 i Våge. Hun døde 46 år gl. i Gjerstad og blev begravet 2. september 1742 i Uggdal. Hun blev gift 3. oktober 1723 i Onarheim med **Anders Nilsson Nera-Gjerstad** (o. 1697-1742). De overtog halv-

delen af hans fars jord i 1724 og indløste efterhånden resten, så de sad på hele Nera Gjerstad br 1. Anders deltog i afslutningen af Den store nordiske krig og kom hjem i 1719. Han var militær lægdsmand. Han rejste på vintersildefiskeri. Ægteparret og hans mor døde alle i 1742, måske p.g.a. en smitsom sygdom. 6 børn. Han blev 46 år gl.

Anders Torbjørnsen Våge (ane 76), født omkring 1701 i Våge. Han døde i Våge og blev begravet 29. juni 1767 i Tysnes. Han blev gift 26. maj 1726 i Tysnes med **Brita Nilsdatter Nera-Gjerstad**.

Nils Andersson Sunda

154 = 84

Gift med

Anna Mortensdatter Nera-Helland

155 = 85

(Se samme personer ovenfor: anerne 84 og 85).

Jan Amundsen Heggland

156

Han var født omkring 1664. Også kaldt Johan. De overtog halvdelen af Heggland omk 1690 (br 1), delvist som selveje og delvist i fæste til baroniet. Han var smed. Han var lagrettemand for Rosendal baroni og lensmand på Tysnes for baroniet efter sin far. 1702-13 var han kirkeværge for Tysnes kirke sammen med Nils Gjersvik. I 1698 købte de et sølvbæger til en værdi sv.t. en ko. Det gik senere i arv til sønnen. Han døde i Heggland og blev begravet 10. maj 1733 i Tysnes. Han blev gift 1688 med

Maddel Villumsdatter Nordtveit, Strandvik

157

Hun var født omkring 1664 i Nortveit, Strandvik. Hun døde 78 år gl. i Heggland og blev begravet 18. november 1742 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Amund Janson Heggland, født omkring 1694 i Heggland. De overtog Heggland br 5 efter hans bedsteforældre omkring 1722. Amund fik i 1749 skøde på det halve Heggland og halvdelen af Kjerafjorden. Også odelsretten indløste han. Han var smed, rejste på vintersildefiskeri og var lagrettemand for Rosendal baronibirk, samt militær lægdsmand. I 1742 var han med til at lave en skolelov for Tysnes. De var velstående. Sygni fik vilkår på Heggland, men døde hos datteren i Ve. 9 børn. Han døde 69 år gl. i Heggland og blev begravet 8. januar 1763 i Uggdal. Han blev gift med **Sygni Kristoffersdatter Stora-Godøy** (o. 1697-1771).

Villum Janson Heggland (ane 78), født omkring 1690 i Heggland. Han døde omkring 1761 i Heggland. Han blev gift omkring 1712 med **Anna Kristina Raseno Paulsdatter**.

Paul Andersson Agdestein

158

Han var født 1628 i Stavanger. Han var en farverig person, og hans annaler fylder godt i arkiverne. I 1663 slog han en 80-årig nabo ned. Samme år huggede han tømmer i fredlyst skov, som var ejet af Halsnøy kloster. Han havde arvet jord rundt omkring i Hardanger og kunne både læse og skrive. En periode havde han også forpagter på gården, men det gik ned ad bak-

ke for ham. I 1667 var han blevet bagud med odelskatten. Flere gange mødte han fuld op i retten, og ind imellem gik det ud over sagesløse. I 1675 blev gården udlagt til officersgård, og Paul blev fæster. Han døde 1694 i Handeland, Fjelberg. Han blev (1) gift med **Anne Samsonsdatter Slee**. Hun døde 1681.

Han blev (2) gift med

Marta Persdatter Storhaug

159

Hun døde efter 1694. De fik sammen datteren:

Anna Kristina Raseno Paulsdatter (ane 79), født omkring 1690 i Handeland, Fjelberg. Hun døde i Heggland og blev begravet 6. juni 1762 i Tysnes. Hun blev (1) gift med **Aksel Nilsson Dalen** (o. 1650- o. 1712). Hun blev (2) gift omkring 1712 med **Villum Janson Heggland** (o. 1690 – o. 1761).

Mads Gabrielson Tveit

160

Han var født omkring 1662 i Tveit (S). De overtog hans fars jord Tveit i slutningen af 1680'erne og blev selvejere 1699. Hans var lagrettemand og militær lægdsmand. Han døde i Tveit og blev begravet 1. september 1737 i Uggdal. Han blev gift med

Ingeborg Ivarsdatter Flakka

161

Hun døde i Tveit og blev begravet 7. juni 1733 i Uggdal. sammen fik de børnene:

Lars Madsson Tveit (ane 80), født omkring 1689 i Sørå Tveit og død omkring 1718. Han blev gift omkring 1711 med **Anna Jacobsdatter Uggdal**.

Brita Madsdatter Tveit, født i Tveit og død omkring 1759. Der blev skiftet efter hende 1759. Hun ejede da en røgstue og et bådnaust. I boet var der også to haglgeværer. Hun blev gift 25. juni 1730 i Tysnes med **Ola Endreson Myrdal** (født o. 1685). Han overtog Myrdal, da faderen døde 1722 og løste senere resten af arvingerne ud. Han blev soldat 1709 og var østpå i flere år. Han blev afmønstret flåden 1719. De solgte jorden 1752 og flyttede til en plads Leiro i Øvre Humlevik. Der var ingen børn i ægteskabet, men i 1722 blev der skiftet efter en tjenestepige Marta Olsdatter, som givetvis var hans datter. De stod sig godt og hun blev kaldt "dannekvinne".

Ivar Madsson Tveit, født omkring 1700 og død 1718-57. Ingen livsarvinger.

Gabriel Madsson Tveit, født omkring 1702 i Sørå Tveit. Han døde 47 år og 4 mdr. gl. i Sørå Tveit og blev begravet 8. juni 1749 i Uggdal. Samtidig med at Gabriel giftede sig med Lisbet fik de skøde på halvdelen af Tveit br 3 og i 1738 betalte de andre arvinger ud. Han overtog da også odelsretten. Han fiskede sild om vinteren og de stod sig godt. 2+6 børn. Han blev (1) gift 2. juli 1734 i Uggdal med **Lisbet Hansdatter Nera-Helland** (o.1704-1742). Han blev (2) gift 2. juli 1743 i Uggdal med **Synneva Kristoffersdatter Håheim** (o. 1721-1774).

Brita Madsdatter Tveit (ane 107), født 1702-09 i Tveit. Hun døde efter 1748. Hun blev gift 6. april 1732 i Uggdal. med **Lars Jensson Dalen** (o. 1701-87). De fæstede Dalen br 2 1733 efter hans morbror. 14 år gl tjente han hos Jacob Uggdal, senere på Tysnes og Gjerstad. I 1736 blev de sammen med andre naboer hårdt ramt ved en ildebrand, som lagde hele bruget øde. De flyttede midlertidigt til Elsåker-neset (1742-45). På trods af skattefrihed havde de svært ved at klare sig - men alt

gik godt og faktisk blev de velstående og købte jorden fri i 1751. 7 børn. Ved begravelsen skrev præste i KB: [begravet] Lars Johansen Dalen 76 år.

Ingeborg Madsdatter Tveit, født omkring 1710 i Tveit og død 1785. Hun blev gift 15. januar 1742 i Uggdal med **Aksel Johanneson Dalen** (o. 1716-87). De overtog halvdelen af Dalen br 1 i slutningen af 1740'erne og købte denne del 1751. Han var også bygningsmand. Gården blev taget fra dem på odel 1767, men de fortsatte som fæstere. P.g.a. skatterestance måtte de forlade gården 1771 - og de boede derefter hos en datter på Heie. 6 børn. Han døde 80 år gl.

Jacob Nilsson Uggdal

162

Han var født omkring 1640 i Opdal og døde omkring 1690. I begyndelsen af deres ægteskab boede de til leje hos hans far på Nera Støle. 1676-86 boede de på Hoddlekje br 1 før de så overtog gården i Framiger (br 7) efter hans yngre bror. Han var selvejer ved arv. Efter hans død overlod hun det meste af jorden til sønnen Ola. Resten overtog den yngste søn Salomon i 1708 formentlig efter hendes død. Han blev gift omkring 1668 med

Brita Hansdatter Håland

163

Hun var født i Håland og døde efter 1704. Sammen fik de børnene:

Ola Jacobson Uggdal, født omkring 1667 i Opdal og død omkring 1712 i Opdal. De overtog det meste af forældrenes gård som selveje i slutningen af 1690'erne (Opdal nyt br 8). 2 børn. Han blev gift med **Ragna Jacobsdatter Vindenes, Austevoll**.

Randvei Jacobsdatter Uggdal, født i Opdal og død omkring 1717 i Landrøyo, Tysnes. Hun blev gift med **Jørgen Olson Landrøyo** (o. 1664 – o.1738). Randvei og Jørgen overtog halvdelen af Landrøyo (nyt br 3) efter hans stedfar i 1694. 3+4 børn.

Anna Jacobsdatter Uggdal (ane 81), født i Opdal. Hun døde i Opdal og blev begravet 12. oktober 1732 i Uggdal. Hun blev gift omkring 1711 med **Lars Madsson Tveit** (o. 1689 – o. 1718). Lars overtog ved sit giftermål med enken Anna, Nordbost gl br 2. Han blev udskrevet som soldat i Den store nordiske krig og omkom trolig østpå under denne krig. Der blev holdt skifte i 1718 og Anna flyttede til slægt på Hodlekje eller Uggdal, hvor hun døde 1732.

Hans Jacobson Uggdal, født omkring 1677 og død inden 1710. Han overtog Uggdal br 9 i slutningen af 1690'erne. Han var soldat ved Bergenshus 1701 og opsigte aftale om gården kort efter. Han døde inden 1710. Ingen livsarvinger.

Salomon Jacobson Uggdal, født omkring 1680 i Opdal. Han overtog en del af forældrenes gård br 7 omkring 1708. I 1710 solgte hans søstre den øvrige del af jorden til Mikkel Sjurson (br 1) og han lejede fremover. I 1734 fik han skøde på hele jorden - kort før han døde. Han var militær lægdsmand og stod sig godt, selv om han havde den mindste jord på Uggdal. Han døde i Opdal og blev begravet 2. november 1734 i Uggdal. Efter hans død drev Kari jorden videre sammen med en søn. 4 børn. Han blev gift omkring 1708 med **Kari Olsdatter** (død efter 1758).

Synneva Jacobsdatter Uggdal, født omkring 1685 i Opdal. Hun døde 78 år gl. i Hollekje og blev begravet 23. maj 1762 i Uggdal. Hun blev gift med **Ola Ørjonson Hodlekje** (o. 1694-1762). Han overtog Hoddlekje br 1 da moderen døde 1717. I 1730'erne løste han andre arvinger ud. De stod sig godt. Han var med til at skrive skolefundatsen for Tysnes 1742. Han var militær lægdsmand. Som ung var han forlovet med naboens datter - men de ophævede forlovelsen, hvilket gav anledning til meget snak. Sønnen Ørjon overtog en del af jorden 1745. 3 børn.

Peder Abelson Tegland

164

Han var født omkring 1663 i Tegland. Peder giftede sig med Lusia og overtog Lande br 5 i 1690'erne. Han var soldat, men slap for tjeneste østpå i den Store nordiske Krig. I 1701 blev de betegnet "Fattige Bønder" - og de måtte snart efter forlade gården. De blev herefter husmandsfolk på Nera Dalland. Han døde 64 år gl. i Dalland og blev begravet 29. juni 1727 i Tysnes. Han blev gift omkring 1696 med

Lusia Johannesdatter Våge

165

Hun var født omkring 1660 i Våge. Hun døde 85 år gl. i Våge og blev begravet 29. juli 1742 i Uggdal. Hun blev (1) gift med **Ola Jonson Lande**. Han var født omkring 1662 i Lande og døde sst. omkring 1695. De overtog Lande br 5 i begyndelsen af 1680'erne efter hans forældre. Sammen havde de børnene:

Anna Olsdatter Lande død 1717. Hun blev (1) gift omk 1698 med **Johannes**.

Hun blev (2) gift omkring 1701 med **Ola Kristoffersen Brekke** #3864, gift, født omk 1681, død 1702 - 1703. Han fik skøde på Skartveit 1701 og overtog da i en ung alder. 1 datter med Anna.

Hun blev (3) gift omkring 1703 med **Nils Olsen Berge** (født o. 1678). Anna ejede halvdelen af Skartveit efter skiftet med Ola. Datteren ejede den anden halvdel. Nils og Anna drev imidlertid hele gården. Efter Annas død giftede han sig igen.

Jon Olsen Lande født omkring 1687 og død 1767. Han fæstede Ytre Ve br 1b omkring 1722. Han var kommet hjem fra krigen 4 år før. Han stod sig dårligt. I 1753 hedder det om Jon Ytra-Ve, at han kort forinden "formedelst armod har efterladt sit brug øde". Formentlig døde han 1767 hos sin søn på Lande. 1 søn. Han blev gift med NN.

Johannes Olson Lande født omkring 1685. Han døde 80 år gl. i Håheim og blev begravet 21. november 1766 i Uggdal. De fæstede Håheim br 2 1722. Han var militær lægdsmand. Hans bo var fallit - og enken "meget fattig". 5 børn. Han blev gift med **Brita Jensdatter Dalen** (o. 1696-1776).

Peder og Lusia fik sammen sønnen:

Ola Pederson Lande (ane 82), født omkring 1697 i Lande. Han døde i Andersland og blev begravet 23. maj 1770 i Uggdal. Han blev gift omkring 1720 med **Kristi Kolbeinsdatter Andersland**.

Kolbein Olson Andersland

166

Han var født omkring 1641 i Andersland og døde sst. omkring 1714. De fæstede en del af Andersland omkring 1693 (gl br 1). I 1695 overtog han en del af jorden som ejendom. Det var betaling for penge, som han havde lånt Johannes Andersland (Britas stedfar) i 1679. Siden købte de mere af jorden på Andersland af andre medarvinger. Han blev gift omkring 1685 med

Hun var født i Borgjo og døde omkring 1717 i Andersland. Sammen fik de børnene:

Brita Kolbeinsdatter Andersland, død omkring 1748. Hun blev (1) gift med **Jacob Jørgensson Øvra-Hope** (o. 1658 – o. 1722). Han drev Eldholm br 3 ca. 1680-90. Hans første hustru døde her. Så overtog han Kaldafoss br 1 ved sit ægteskab med enken Kari omkring 1696. Han mistede sin anden hustru Kari ved en brand, som lagde gårdens bygninger øde i august 1712. Det var et hårdt slag for ham, og på trods af skattefrihed et par år, havde han svært ved at klare sig. Han giftede sig igen 1714 med Brita. 2 børn med Brita.

Hun blev (2) gift med **Ola Larsson Stora-Brottetveit** (o.1701 – efter 1760). Ola overtog Kaldafoss br 1 ved sit ægteskab med Brita. Han var soldat 1721-25. Han rejste på vintersildefiskeri. Han drev bruget videre med sin 2. hustru - indtil de i 1760 formentlig flyttede til Bergen. 2 børn med Brita.

Kristi Kolbeinsdatter Andersland (ane 83), født omkring 1687 i Andersland. Hun døde i Andersland og blev begravet 1. januar 1773 i Uggdal. Hun blev gift omkring 1720 med **Ola Pederson Lande**.

Marta Kolbeinsdatter Andersland (ane 119), født omkring 1693 i Andersland. Hun døde i Håheim og blev begravet 7. december 1771 i Uggdal. Hun blev gift med **Kristoffer Nilsson Håheim**.

Bottel Kolbeinson Andersland, født omkring 1699 i Andersland. Han var soldat i Den store nordiske krig 1709-19, hvor han opholdt sig østpå. Han var såkaldt frirøver i krigen, d.v.s. at han drog omkring inde på fjendens område og spredte død og ødelæggelse. I 1718 var han med til stormen på Marstrand. Da slaget begyndte gemte hans chef kaptajn Møller sig bag en stabel brædder, og Bottel overtog kommandoen. Kaptajnen blev senere frikendt ved en krigsret. Bottel fik tilbudt job som løjtnant, men afslog. Møller dukkede forøvrigt op på Uggdal - nu major - og de genopfriskede gamle minder.

Han fik skøde på Opdal br. 8 (Brattevodlen) 1721 og 1736 af konens medarbejdere i tillæg til den jord, som han selv havde arvet af farsjorden. 7+0 børn. Han 83 år gl. døde i Opdal og blev begravet 6. december 1770 i Uggdal. Han blev (1) gift omkring 1720 med **Inger Olsdatter Uggdal** (o. 1699-1733). Han blev (2) gift med **Brita Olsdatter**(o. 1688-1768).

Anders Nilsson

168

Sunda i Lukksund må have ligget øde i senmiddelalderen. Nævnt første gang 1567. Med den centrale beliggenhed lå her gæstgiveri og handelssted. Anders kom til Sunda som gæstgiver (kræmmer) i midten af 1660'erne. Omkring 1670 overtog de driften af gården oppe i Sunda - men boede fortsat i Sundavikjo. Omkring 1675 fik han borgerskab i Bergen. De gjorde det godt - og kunne bl.a. låne penge ud til baron Rosenkrantz. De ejede jord i Røo, Lund, Verno og Heggland. Han døde omkring 1684. Han blev muligvis begravet inde i Tysnes K. I hans dødsbo var der hele 522 daler! Han blev gift med

Ragnhild Arentsdatter Nagel

169

Hun var født omkring 1635 i Bergen. Hun døde 22. juni 1730 i Sunda L og blev begravet 4. juli 1730 i Tysnes. Ved hendes begravelse er anført: "D 4. Juli gravfæstet ved Tysnes Haldor i

Sundevigen hans Hustru navnlig Ragnild Aarens datter. Død d 22. Juni 1730; var 98 Aar gammel".

Anders og Ragnild fik sammen børnene:

Nils Andersson Sunda (ane 84), født omkring 1671 i Sunda (Lukksund). Han døde i Gjerstad og blev begravet 6. februar 1724 i Tysnes. Han blev gift 1696 med **Anna Mortensdatter Nera-Helland**.

Riborg Andersdatter Sunda, født 1674 i Sunda L. Hun døde 53 år og 4 mdr. gl. i Økland og blev begravet 25. marts 1728 i Tysnes. Hun blev gift med **Ola Madsson Vevatna** (o. 1663-1735). De overtog Økland br 1 omkring 1698. Fra 1710 drev de også det andet brug på Økland i nogle år. Med økonomisk velstående forældre stod de sig særdeles godt Han var ombudsmand for Tysneskirken 1714-16, lagrettemand for baroniet og militær lægdsmand. Ved hans død blev boet opgjort til 200 daler. 5 børn.

Anna Nilsdatter Sunda. Hun blev gift med **Ola Olson Haugland, Kvinnherad**.

Karl Nilsson Sunda, født omkring 1688 i Sunda L. Han døde omkring 1714 i Sunda L. Han blev spedalsk og døde af denne sygdom. Han ejede jord i Bakka, og den blev fordelt på moderen og de to søstre. Broderen fik i stedet eftergivet penge, som han skyldte Karl.

Ragnild Arentsdatter giftede sig (2) omkring 1689 med **Haldor Alvsen Skår, Strandvik** (o.1667-1743). Han drev gæstgiveriet i Sunda i mange år. Omkring 1690 opgav de dette og flyttede til Sundavikjo, men boede stadig ved sjøen. Fiskeri var nok den vigtigste næring for ham. 1720 fik hendes sønnesøn halvdelen af jorden og 1730 resten. Haldor var kirkeværge 1693-95 og lagrettemand for baroniet. Efter Ragnilds død giftede han sig igen og flyttede til Skår i Strandvik.

Morten Amundson Nera-Helland

170

Han var født omkring 1610 i Helland. Morten var muligvis først gift med broderens enke. Han overtog Nera Helland 1635. De var velhavende, blandt andet må det formodes, at skovdriften kastede godt af sig. Han var lagrettemand 1648-76 og militær lægdsmand 1675. Han måtte årligt levere arbejde på Hovland. Han blev gift med

Anna Olsdatter

171

Sammen fik de børnene:

Elsa Mortensdatter Nera-Helland, død omkring 1715. Hun blev gift med **Anders Hansson Mjøvotna** (o. 1626-1719). Han fik odel på Nordbost br 1 1657, og han drev gården til sin død 1719 (- hvor man fejlagtigt angav hans alder til 104 år). Han kom åbenbart let i klammeri med andre. I 1662 måtte han bøde 12 daler for at have "besouffet" en omrejsende kvinde. De var velstående.

Amund Mortenson Nera-Helland, født omkring 1655 i Helland og død omkring 1681. Han havde trolig gården en kort tid inden han døde. 3 børn.

Erik Mortenson Nera-Helland, født omkring 1656 i Helland og død inden 1753. Ingen livsarvinger.

Knut Mortenson Nera-Helland, født omkring 1657, død ind 1753. Ingen livsarvinger.

Hans Mortenson Nera-Helland, født omkring 1659 i Helland og død omkring 1722.

Hans og Anna overtog Nera Helland omkring 1681. Han fik skøde i 1688 og løste

odelsretten fra Rosenkrantz i 1711. Han ejede Espevikjo 1709-11. Han stod sig godt. De tjente godt på skovdrift. Han havde smedje, var lagrettemand og ombudsmand for Uggdalkirken 1714-16. Ved hans død 1722 blev formuen opgjort til 204 daler. Hans enke drev gården videre nogle år. 1+7 børn. Han blev (1) gift med **Anna Hansdatter Mjøvotna**. Hun var født i Mjøvotna og døde inden 1693. Han blev (2) gift med **Brita Johannesdatter Skjeljavikjo**, født 1676.

Ola Mortenson Nera-Helland, født omkring 1660 og død inden 1753. Ingen livsarvinger.

Anna Mortensdatter Nera-Helland (ane 85), født omkring 1670 i Helland. Hun døde i Gjerstad og blev begravet 2. september 1742 i Uggdal. Hun blev (1) gift med **Sjur Nilsson Uggdal**. Hun blev (2) gift 1696 med **Nils Andersson Sunda**.

Nils Olson Håheim

172

Han var født omkring 1650 i Håheim. Han må have været søn af Ola og Guri. Han overtog Håheim br 1 efter Tomas. Marta var muligvis fra Onarheim. De klarede sig ikke særligt godt - men betalte dog skatterne årligt. Han blev gift med

Marta Kristoffersdatter

173

Hun døde omkring 1722. Sammen fik de børnene:

Kristoffer Nilsson Håheim (ane 86), født omkring 1675 i Håheim. Han døde i Håheim og blev begravet 28. juni 1733 i Uggdal. Han blev (1) gift med **Synneve Torbjørnsdatter Våge**. Han blev (2) gift med **Marta Kolbeinsdatter Andersland**.

Anna Nilsdatter Håheim, født omkring 1680 i Håheim. Hun døde 81 år gl. i Beltestad og blev begravet 9. december 1753 i Uggdal. Drange kalder hende også Marta! Hun blev gift med **Gregorius Jacobson Setre** (o 1683-1736). Han overtog Nera Beltestad gl. br. 2 omkring 1701 og resten 1713, så han drev hele gården. Han blev kaldt "svag" i 1701 og slap dermed for militærtjeneste. Men ellers synes han at have været flittig, og han lagde grunden til velstanden på Beltestad. Han var militær lægdsmand. 5 børn.

Torbjørn Johanneson Våge

174 = 152

Gift med

Anna Jonsdatter Lande

175 = 153

(Se samme personer ovenfor: anerne 152 og 153).

Ibbe Jacobson Øvra-Hope

176

Han var født omkring 1625 i Hope. Han drev sammen med sin bror Jørgen både Verno og Øvra Hope, men havde Verno alene fra 1664. Han havde garn sammen med sin svigerfar. Han var lagrettemand og de var velstående. Han døde omkring 1708. Han blev gift med

Hun døde i Vernøy og blev begravet 30. december 1691. De fik børnene:

Lisbet Ibbesdatter Verno, født omkring 1655 i Vernøy. Hun døde 82 år gl. i Sørstrøno, Os, og blev begravet 22. december 1737 i Os. Hun giftede sig med Jon, som var enkemand, og bosatte sig på Sørstrøno, hvor han var gårdbruger. Hun blev (1) gift 1679 med **Jon Larsson Sørstrøno, Os**. Han døde 1702. Hun blev (2) gift 1704 med **Kristen Monsson Nordvik, Fana**. Han var født omkring 1676.

Jacob Ibbeson Verno (ane 88), født omkring 1660 i Vernøy. Han døde omkring 1722 i Kongsvik. Han blev gift omkring 1704 med **Synneva Larsdatter Søra-Gjøvåg**.

Jens Ibbeson Verno, født omkring 1661 i Vernøy og død inden 1675 i Vernøy.

Bernt Ibbeson Verno, født omkring 1664 i Vernøy og død inden 1693 i Vernøy. Ingen livsarvinger.

Kari Ibbesdatter Verno, født omkring 1674 i Vernøy. Hun døde 75 år gl. i Holma og blev begravet 13. december 1739 i Uggdal. Hun blev gift med **Lars Nilsson Søra-Gjøvåg**. Lars og hans første kone drev Søra Gjøvåg br 2 fra omk 1770. I slutningen af 1680'erne overtog de også br 1 efter hans forældre. Som sin far var Lars en af de mest velanskrevne i pastoratet. Han var lagrettemand i mange år og kirkevæрге for Tysneskirken 1696-1701. Omkring 1718 flyttede de til Nera Holma og boede siden der. Han blev 84 år gl.

Inger Ibbesdatter Verno, født omkring 1674 i Vernøy. Hun boede trolig på Vermedal. Hun døde i Vermedal og blev begravet 2. september 1742 i Uggdal. Hun døde 41 år gl! [KB].

Jens Ibbeson Verno, født omkring 1675 i Vernøy. Han døde i Gjøvåg og blev begravet 2. juli 1733 i Tysnes. Anna og Jens fæstede Mitre Gjøvåg gl br 2 1704. 5 børn. Han blev (1) gift 1702 med **Anna Larsdatter Litle-Gøyo**. Hun døde omkring 1723 i Gjøvåg. Han blev (2) gift 11. juli 1723 i Tysnes med **Kristi Olsdatter**.

Lars Nilsson Søra-Gjøvåg

178

Han var født omkring 1645 i Gjøvåg. Han døde 84 år gl. i Holma og blev begravet 11. december 1729 i Uggdal. Lars og hans første kone drev Søra Gjøvåg br 2 fra omkring 1770. I slutningen af 1680'erne overtog de også br 1 efter hans forældre. Som sin far var Lars en af de mest velanskrevne i pastoratet. Han var lagrettemand i mange år og kirkevæрге for Tysneskirken 1696-1701. Omkring 1718 flyttede de til Nera Holma og boede siden der. Sammen med sin første kone, hvis navn er ukendt, fik han børnene:

Ola Larsson Søra-Gjøvåg, født omkring 1671. Han døde omkring 1715. De fæstede Søra Gjøvåg br 3 i 1692. Han havde part i en fiskenot. En søn blev begravet sammen med faderen 1715. 4 børn. Han blev gift med **Eli Tomasdatter Nera-Flygansvær** (o. 1674-1725).

Synneva Larsdatter Søra-Gjøvåg (ane 89), født omkring 1674 i Gjøvåg. Hun døde i Kongsvik og blev begravet 12. april 1750 i Uggdal. Hun blev (1) gift omkring 1704 med **Jacob Ibbeson Verno** (o. 1660 – o. 1722). Hun blev gift 20. juni 1723 i Tysnes med (2) **Nils Henrikson Skjolda** (o. 1695-1762).

Nils Larsson Søra-Gjøvåg, født omkring 1675 i Gjøvåg. De overtog driften af Mitre Gjøvåg gl br 3 omkring 1700. Han var lagrettemand og militær lægdsmand. Han var soldat fra 1696 til omkring 1710. Han døde 90 år gl. hos sin søn på Søreid og blev begravet 7. juni 1756 i Uggdal. Han blev gift med **Alis Tomasdatter Nera-Flygansvær** (død 1731).

Johannes Larsson Søra-Gjøvåg, født omkring 1680. De fæstede Stora Amland br 2 omkring 1710. Han var militær lægdsmand. 3 børn. Han døde i Amland og blev begravet 25. maj 1733 i Uggdal. Han blev gift med **Ingrid Jacobsdatter Eldholm** (død 1734).

Lars Nilsson giftede sig (2) med **Kari Ibbesdatter Verno**. Hun var født omkring 1674 i Vernøy. Hun døde i Holma og blev begravet 13. december 1739 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Anders Larsson Søra-Gjøvåg, født omkring 1702 i Gjøvåg og død efter 1750. Han fik skøde på Nora Holma 1732. De solgte til Stein Flatråker 1747. Han havde smedie. Hele tunet - 7 huse - nedbrændte i påsken 1741. Anders lå selv og sov med to børn - men han reddede dem alle ud. Han blev derefter skattefri i nogle år, men det gik nedover med ham. I 1750 måtte de flytte fra gården, trolig til Bergen. I 1719 fik han et barn uden for ægteskab. Han måtte bøde 12 daler og blev forvist til fiskeri ved Karmsund. Pigen måtte tjene til bøden på 6 daler i spindehuset i Bergen. Så blev hun forvist til Sogn. 1+3+2 børn. Han blev (1) gift 13. juli 1732 i Uggdal med **Kari Ingebrigtsdatter Borgjo**. Hun var født omkring 1702 i Borgjo. Hun døde i Holma og blev begravet 13. december 1739 i Uggdal. Han blev (2) gift 21. oktober 1742 i Uggdal med **Lisbet Andersdatter Øvra-Gjerstad**.

Kari Larsdatter Søra-Gjøvåg, død omkring 1750. Hun blev gift med **Elling Andersson Nera-Bruntveit**. (o. 1694-1759). De havde Midt Gjøvåg gl br 2 1739-45, men de gik fallit. Han døde 60 år gl. på Gjelland.

Johannes Eilivson Tjoflot

184

Han var født 1658 i Tjoflot. Han var vokset op på Tjoflot br 1. Han overtog Tjoflot br 2 i Kinsarvik sogn efter fasterens mand omkring 1690. Ejendomsskylden var da ens på de to ejendomme: 1 laup og 4 1/2 mrk smør. 5 børn. Han døde 1725 i Tjoflot. Han blev gift 1690 i Kinsarvik med

Brita Nilsdatter Hauso

185

Hun var født 1667 i Hauso, Kinsarvik og døde 1728 i Tjoflot. Hun kom fra Hauso br 1 i Kinsarvik sogn. Sammen fik de børnene:

Anna Johannesdatter Tjoflot, født 1693 i Tjoflot og død 1763.

Hildegunna Johannesdatter Tjoflot, født 1696 i Tjoflot og død 1778 i Djønne, Kinsarvik. Hun blev gift 1719 i Kinsarvik med **Lars Ingebrigtsen Djønne**. Han kom fra Djønne br 1 i Kinsarvik sogn.

Johannes Johannesson Tjoflot (ane 92), født 1699 i Tjoflot, Kinsarvik. Han døde 1740 i Tjoflot, Kinsarvik. Han blev (1) gift 1721 med **Gurid Mikkelsdatter Tokheim**. Hun var født 1690 i Tokheim, Odda, og døde 1725 i Tjoflot. Han blev (2) gift 1726 med **Sigrid Jacobsdatter Hovland**. Hun var født 1705 i Hovland, Ulensvang, og døde 1793 i Tjoflot, Kinsarvik.

Brita Johannesdatter Tjoflot, født 1702 i Tjoflot, og død 1778 i Jondal. Hun blev gift 1729 med **Lars Guttormsen Haugen** (1690-1772). Han kom fra Svartveit br 2 i Jondal (se Bb Jondal s 512).

Niels Johannessen Tjoflot, født 1703 i Tjoflot.

Han var født 1683 i Hovland, Ullensvang. 1704 fik han gavebrev på halvdelen af faderens jord på Hovland br 1, og resten fik han gavebrev på 24. maj 1734. Den samlede skyld var da 1 laup og 18 mrk smør. Han var enebarn, men fik selv 23 børn, af hvilke 13 voksede op - og de er senere blevet til en stor slægt! Han døde 1760 i Hovland. Han blev gift 1704 i Ullensvang med

Margreta Helgesdatter Øvre-Børve

Hun var født 1680 i Øvre-Børve, Ullensvang, og døde 1721 i Hovland. Hun kom fra Øvre Børve br 6 i Ullensvang. Der blev afholdt skifte efter hende 1. april 1721. De fik børnene:

Sigrid Jacobsdatter Hovland (ane 93), født 1705 i Hovland, Ullensvang. Hun døde 1793 i Tjoflot, Kinsarvik. Hun blev gift 1726 med **Johannes Johannesson Tjoflot**.

Anna Jacobsdatter Hovland, født 1707 i Hovland og død 1735 i Odda. Hun fik ingen børn. Hun blev gift 1731 i Ullensvang med **Helge Olson Jordal**. Han kom fra Jordal i Odda sogn.

Marita Jacobsdatter Hovland, født 1711 i Hovland og død 1788 i Ullensvang. Hun blev gift 1731 i Ullensvang med **Lars Halldorson**. De bosatte sig på Meland br 3 i Ullensvang sogn.

Johannes Jacobsen Hovland, født 1713 i Hovland og død 1772 i Ullensvang. Han fik skøde på halvdelen af Hovland af faderen i 1739 og resten i 1761. Indtil da boede begge brugerne på Hovland i samme stue, men i 1752 byggede Johannes nye huse, og Helge Ivarson på br 6 fik for 20 rd den gamle stue. I 1759 fik han kongeskøde på den del af hans jord, som Halsnøy-klostret havde ejet. Han blev gift 1742 i Ullensvang med **Brita Torsteinsdatter Måkestad** (1721-87). Hun kom fra Måkestad br 4 i Ullensvang sogn. Der blev afholdt skifte efter hende 18. april 1787.

Helge Jacobson Hovland, født 1715 i Hovland og død 1802 i Ullensvang. Han bosatte sig på Meland br 3 i Ullensvang sogn.

Ole Jacobson Hovland, født 1719 i Hovland og død 1739. Han var ugift tambour ved militæret. Han druknede ved Digranes.

Margreta Jacobsdatter Hovland, født 1721 i Hovland og død 1794 i Ullensvang. Hun blev gift 1745 i Ullensvang med **Ola Helgeson**. De bosatte sig på Hovland br 6 i Ullensvang.

Lars Sjurson Klyve, Kvam

Han var født 1639 i Klyve, Kvam, og døde 1715 i Ystås, Granvin. Han var bruger af Ystås br 2. 10 børn (1662-1695). Han blev gift med

Ingeborg Jonsdatter Eide

Hun var født 1640 i Eide, Granvin, og døde 1726 i Ystås, Granvin. Sammen fik de børnene:

Sigrid Larsdatter Ystås, født 1662 i Ystås og døde 1742 i Granvin. Hun er nævnt i et skifte efter hendes farbror, enkemand Nils Sjurson Øvre Vik. Hun er også nævnt blandt arvingerne efter søsteren Marita Larsdatter på Eide. Hun blev gift 1704 i

Granvin med enkemanden **Sjovat Sjurson Nesheim** (1661-1737). Han var bruger på Nesheim i Granvin sogn fra 1693. 4 + 4 børn.

Jon Larson Ystås (ane 94), født 1671 i Ystås, Granvin, og død 1751 i Ystås, Granvin. Han blev gift med **Brita Knutsdatter Havås**.

Kari d.æ. Larsdatter Ystås, født 1673 i Ystås og død 1758 i Granvin. Hun er nævnt i skiftet efter farbroderen Nils Sjursen Øvre Vik på Kvam. Hun døde på Eide, 85 år gl. Hun blev gift med **Salomon Brynjulvson Kollanes** (1662-1748). Han var bruger på Haugen i Granvin sogn 1695-1745. 0 + 4 børn.

Ragna Larsdatter Ystås, født 1680 i Ystås og død 1756 i Granvin. Hun var ugift i 1726. Hun blev gift efter 1726 med **Viking Trondson, Kvam**. Han kom til Eide før 1733. Han fæstede en del af klosterjorden. Ingen børn.

Brita Larsdatter Ystås, født 1682 i Ystås og død 1760 i Granvin. Hun blev gift med **Torstein Gulleikson Selland** (1697-1753). Han var bruger på Selland br 2 i Granvin sogn 1718-55. 6 børn.

Kari d.y. Larsdatter Ystås, født 1683 i Ystås og død 1770 i Granvin. Hun blev gift med **Knut Aslakson Selland** (1690-1771). Han drev gården Selland br 1 i Granvin sogn 1733-53. Derefter overtog sønnen Jacob gården for 40 rd. 7 børn.

Sjur Larsen Ystås, født 1685 i Ystås og død 1738 i Ulvik. Han flyttede til Hydle i Ulvik sogn (Se Æb Ulvik bd 2 side 332). Han blev gift 1714 med **Kristi Torsteinsdatter Hydle, Ulvik**.

Olav Larsen Ystås, født 1690 i Ystås og død 1751 i Granvin. Han boede i Kongstun på Eide i Granvin sogn 1715-50. Han var lagrettemand 1720 og 1727. 6 + 2 børn. Han blev (1) gift 1713 i Granvin med **Brita Ellingsdatter Medås**. Han blev (2) gift med **Torbjörg Mikkelsdatter Lindebrekke** (1691-1784).

Lars Larsen Ystås, født 1692 i Ystås og død 1692 i Granvin. Han døde 11 dage gl.

Marita Larsdatter Ystås, født omkring 1695 i Ystås. Hun blev gift 1725 med **Mikkel Trondson Lote** (født 1699). Han er nævnt som husmand på Eide i Granvin sogn. 2 børn.

Knut Knutson Havås

190

Han var født 1667 i Havås, Granvin, og død 1745 i Havås. Han boede på Havås. Gennem sine tre ægteskaber fik han rådighed over store midler - Bilde, Haukanes og Kjerland. Sidsel arvede 1/2 af boet efter sin første mand Arve Monsson Haukanes. Han blev gift 1691 i Granvin med

Sigrid Rikollsdatter Bilde

191

Hun var født 1667 i Bilde, Granvin, død 1726 i Havås. sammen fik de børnene:

Knut Knutson Havås, født 1694 i Havås og død 1695 i Granvin. Han døde 18 uger gl.

Brita Knutsdatter Havås (ane 95), født 1696 i Havås, Granvin, og død 1769 i Ystås, Granvin. Hun blev gift med **Jon Larson Ystås**.

Guro Knutsdatter Havås, født 1698 i Havås og død 1778 i Granvin. Hun blev (1) gift 1726 i Granvin med **Nils Sjovatson Nesheim** (1698-1736). Han var husmand på Nesheim. 2 børn. Hun blev (2) gift 1740 i Granvin med **Lars Iverson Nesheim** (1715-98). Han var bruger på Nesheim 1740-78. Derefter solgte han gården til stedsønnen Knut. 2 børn.

Knut Knutson Havås, født 1703 i Havås og død 1723 i Granvin.

Ågot Knutsdatter Havås, født 1704 i Havås og død 1782 i Granvin. Hun blev gift 1726 i Granvin med **Viking Ivarson Nesheim** (1701-82). Han boede på Havås fra

1726 til sin død i 1782. I 1757 fik han kongeskøde på Havås, som den højstbydende med 477 rd. Sønnerne delte efterfølgende gården. Viking var nok i sin tid Granvins rigeste mand. Præsten skrev ent langt stykke om ham i KB ved hans død, bl.a. at han deltog som soldat ved Marstrand, havde sine åndsevner til det sidste og var i et og alt en elskværdig mand. Han var lagrettemand flere år.

Kristoffer Olson Stora-Godøy

192

Han var født omkring 1663. Sygni og Kristoffer overtog trolig jorden i Gøyo efter hans forældre i slutningen af 1680'erne. De fik skøde af Kvinnheradspræsten 1691. Dordi og Kristoffer var tremenninger og skulle have kongebrev for at gifte sig. (Dateret København 28. maj 1717). Han havde jakt som sin far. Han havde garn, fiskede og var smed. Han var en fremstående mand i pastoratet. Han var lagrettemand og kirkeværge i begyndelsen af 1720'erne. Han var mellem de rigeste på Tysnes. Han ejede jord mange steder. Dordis bo blev opgjort til over 500 daler. Han døde i Godøy og blev begravet 16. oktober 1746 i Tysnes. Han døde 88 år gl. - her kaldt Christopher Christophersen! Han blev gift (1) med **Sygni Mikkelssdatter Uggdal**. (død 1716). Sammen fik de børnene:

Ola Kristofferson Stora-Godøy, født omkring 1687. Marta og Ola kom til Frøkeland 1704/05 og havde hjemmel til en del af ejendommen. Resten købte han 1720. I 1706 udbrød der brand på gården om natten. Marta og Ola fik reddet sig ud, men hendes mor indebrændte. De var skattefri i 2 år, og da de var driftige, klarede de sig. Han var lagrettemand og militær lægdsmand. Desuden var han som faderen smed. Han døde i Frøkeland, Reksteren, og blev begravet 7. juni 1733 i Uggdal. Ved hans død blev boet opgjort til 143 daler. 5+3 børn. Han blev (1) gift med **Marta Monsdatter Epland**. Hun var født i Epland, Tysnes, og døde omkring 1718. Han blev (2) gift med **Brita Askjelsdatter Singelstad**. Hun var født omkring 1685. Hun døde i Reiso og blev begravet 25. september 1740 i Uggdal.

Anders Kristofferson Stora-Godøy, født 1690 i Godøy. Død som lille.

Mikkel Kristofferson Stora-Godøy, født 1693 i Godøy. Han var bosat i Nordstrøno, Os, senere i Åkre i Strandvik. Han døde 1739 i Åkre, Strandvik. Han blev gift 1711 med **Kari Johannesdatter Åkre, Strandvik**.

Sygni Kristoffersdatter Stora-Godøy, født omkring 1697 i Godøy. Hun døde 74 år gl. i Ve og blev begravet 18. november 1771 i Tysnes. Hun blev gift med **Amund Janson Heggland** (o. 1694-1763). De overtog Heggland br 5 efter hans bedste-forældre omk 1722. Amund fik i 1749 skøde på det halve Heggland og halvdelen af Kjerafjorden. Også odelsretten indløste han. Han var smed, rejste på vintersildefiskeri og var lagrettemand for Rosendal baronibirk, samt militær lægdsmand. I 1742 var han med til at lave en skolelov for Tysnes. De var velstående. Sygni fik vilkår på Heggland, men døde hos datteren i Ve. 9 børn. Han døde 69 år gl.

Ola d.y. Kristofferson Stora-Godøy, født omkring 1697. Han døde i To og blev begravet 10. marts 1737 i Uggdal. Ola startede som gårdbruger i Nordstrøno (Os). Senere kom han til To, hvor han overtog gården ved sit ægteskab med enken Anna. De blev trolovede i 1730 (KB). I hans bo var der 180 daler. Han blev (1) gift 1717 med **Kari Jonsdatter Nordstrøno**. Hun var født 1691 og døde 1721. Han blev (2) gift omkring 1723 med **Agate**. Hun døde omkring 1728. Han blev (3) gift 9. januar 1731 i Uggdal med **Anna Kanutta Knutsdatter Gaas**

Kristoffer Olson blev (2) gift 1717 med

Hun var født omkring 1683 i Vevatna, Tysnes. Hun døde i Godøy og blev begravet 24. maj 1750 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Kristoffer Kristofferson Stora-Godøy, født 1718 i Godøy. Han døde i Godøy og blev begravet 31. august 1727 i Tysnes. Ved begravelsen er anført: Dom 12 post Trin gravfæstet ved Tysnes en søn af Christopher udi Store Godøen ved navn Christopher, var 9 aar og 2 maaneder gammel.

Mads Kristofferson Godøy (ane 100), født omkring 1722 i Godøy. Han døde i Godøy og blev begravet 3. juni 1789 i Tysnes. Han blev gift 4. juli 1742 i Tysnes med **Anna Maria Akselsdatter Indra-Ve**, gift.

Nils Kristofferson Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 30. november 1725 i Tysnes. Han fik skøde på Vetle Godøy 1742 af sin far, men overtog først 1748. Kari døde et par år efter. Han ejede en jakt sammen med broderen Mads i St Gøyo. Han havde flere typer fiskegarn. Han gik på jagt. Han var smed og satte nyt stuehus samt andre huse op på Vetle Gøyo. Selv om han ikke var så velhavende som broderen i St Gøyo, kunne han dog låne penge ud til andre. 1+6 børn. Han døde 82 år gl. på Ll. Godøy og blev begravet 5. august 1804 i Tysnes. Han blev (1) gift 16. april 1747 i Tysnes med **Kari Akselsdatter Indra-Ve**. Hun var født i Ve og døbt 15. juni 1727 i Uggdal. Hun døde i Godøy og blev begravet 25. januar 1750 i Tysnes. Han blev (2) gift 22. november 1751 i Tysnes med **Brita Hansdatter Dalland**. Hun var født omkring 1724 i Dalland. Hun døde 18 marts 1807 i Grøtei og blev begravet 27. marts 1807 i Tysnes.

Sygni Kristoffersdatter Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 6. januar 1730 i Tysnes. Hun døde 10 uger gl. død i Godøy og blev begravet 16. april 1730 i Tysnes.

Kristoffer Kristofferson Stora-Godøy, født i Godøy og døbt 29. november 1733 i Tysnes. Han døde i Godøy og blev begravet 14. august 1734 i Tysnes.

Aksel Janson Indra-Ve

194

Han var født omkring 1689 i Ve. De overtog Indre Ve br 2 omkring 1720 efter hans brors enke. Han var soldat i Opdalske kompagni fra omkring 1706. Omkring 1709 var han tambour og blev kort efter sendt østpå i Den store nordiske krig. Han var korporal i flåden før han blev afmønstret. I 1725 blev han sergent og gjorde tjeneste i Opdalske kompagni så sent som 1746. Han døde 63 år gl. i Ve og blev begravet 4. juni 1752 i Tysnes. Han blev gift omkring 1720 med

Anna Helvig Hansdatter Behn

195

Hun var født omkring 1690. Hun er formentlig født i Egersund og lærte sin mand at kende i Bergen, da han var soldat. Hun døde 80 år gl. i Ve og blev begravet 9. juni 1770 i Tysnes. Sammen fik de børnene:

Anna Maria Akselsdatter Indra-Ve (ane 101), født omkring 1720 i Ve. Hun døde i Godøy og blev begravet 26. april 1795 i Tysnes. Hun blev gift 4. juli 1742 i Tysnes med **Mads Kristofferson Godøy**.

Torkel Akselson Indra-Ve, født omkring 1722. Han arvede en stor del af Indre Ve br 2 efter sin far og betalte de øvrige arvinger ud i 1753. I nogle år drev de også et brug på Nera Haukafær. Han havde smedje. I 1792 overlod han halvdelen af jorden til sin ældste søn og havde resten til sin død. 9 børn. Han døde 75 år gl. i Ve og blev

begravet 6. december 1797 i Tysnes. Han blev gift 25. september 1746 i Tysnes med **Helena (Elena) Mikkelsdatter Litleheie** (1725-1803).

Kari Akselsdatter Indra-Ve, født i Ve og døbt 15. juni 1727 i Uggdal. Hun døde 21 år gl. på Ll. Godøy og blev begravet 25. januar 1750 i Tysnes. Hun blev gift 16. april 1747 i Tysnes med **Nils Kristofferson Stora-Godøy** (1725-1804). Han fik skøde på Vetle Godøy 1742 af sin far, men overtog først 1748. Kari døde et par år efter. Han ejede en jakt sammen med broderen Mads i St Gøyo. Han havde flere typer fiskegarn. Han gik på jagt. Han var smed og satte nyt stuehus samt andre huse op på Vetle Gøyo. Selv om han ikke var så velhavende som broderen i St Gøyo, kunne han dog låne penge ud til andre. 1+6 børn. Han døde 82 år gl. på Ll. Godøy.

Gjertrud Akselsdatter Indra-Ve, født i Ve og døbt 26. november 1730 i Tysnes. Hun døde 19 år gl. i Ve og blev begravet 15. februar 1750 i Tysnes.

Hans Ingebrigtson Lande

196

Han var født omkring 1672 i Lande og døde omkring 1723 i Lande. De boede først på Lande, men overtog så Tegland br 3 omkring 1704. De klarede sig ikke godt. Et år såede Hans Ve jorden til, og ejeren førte en sag om, hvem der skulle betale afgifterne. De gik fra gården i 1719, og han boede de sidste år på Lande. Han blev gift med

Alis

197

Hun døde 1733. Sammen fik de børnene:

Ingebrigt Hansson Tegland (ane 112), født omkring 1702 i Tegland. Han døde i Gjersvik og blev begravet 9. november 1769 i Tysnes. Han blev gift 30. maj 1723 i Tysnes med **Anna d.y. Vermundsdatter Nera-Gjerstad**.

Håkon Hansson Tegland (ane 98), født omkring 1710 i Tegland. Han døde i Gjersvik og blev begravet 3. maj 1769 i Tysnes. Han blev gift 26. april 1734 i Tysnes med **Sygni Gunnarsdatter Gjersvik**.

Gunnar Nilsson Stora-Gjersvik

198

Han var født omkring 1684 i Gjersvik. De overtog St Gjersvik br 1, da hans far døde omkring 1709. Han var lagrettemand og militær lægdsmand, og de stod sig godt. Han døde i Gjersvik og blev begravet 10. maj 1733 i Tysnes. Han blev gift med

Guri Olsdatter Øvra-Bruntveit

199

Hun var født omkring 1685 i Bruntveit. Sammen fik de børnene:

Anna Gunnarsdatter Stora-Gjersvik, født omkring 1710. Hun døde 33 år gl. i Ersvær, Tysnes, og blev begravet 9. juni 1743 i Uggdal. Hun blev gift 3. juli 1729 i Tysnes med **Ola Pederson Ersvær** (o. 1699-1743). De fik skøde på Ersvær br 6 i 1734. I 1719 fik Ola et barn med Inger Ellingsdatter Singelstad. De måtte offentligt skrifte deres synder. Han blev dømt til fæstningsarbejde, men slap med vand og brød hos lensmanden. Siden blev han forvist til fiskeri ved Karmsund i to år, hun blev forvist til Manger. Omkring 1722 tjente han hos oberstløjtnant Green. Han var militær lægdsmand. Begge døde i 1743 og efterlod 2 mindreårige børn. 4 børn. Han døde 44 år gl.

Ragnhild (Ragna) Gunnarsdatter Stora-Gjersvik, død omkring 1750. Hun blev gift 5. juli 1733 i Tysnes med **Hans Samsonson Nera-Våge** (o. 1706-69). Kari og Hans overtog Økland (Lunde) br 1 efter hendes far ved deres giftermål i 1730. Han fik skøde i 1749 af Anna Kristina, enke efter baron Axel Rosenkrantz. Hans og tredje kone solgte Økland i 1764 og flyttede til en gård på Agdestein, Stord. Hans var velhavende. 1+5+1 barn. Han døde 65 år gl.

Sygni Gunnarsdatter Gjersvik (ane 99), født omkring 1715 i Gjersvik. Hun døde i Hovdenes, Tysnes, og blev begravet 26. februar 1797 i Uggdal. Hun blev gift 26. april 1734 i Tysnes med **Håkon Hansson Tegland**.

Guri Olsdatter giftede sig (2) med enkemanden **Mikkel Knutson Uggdal**. (o. 1667-1751). Marta (1. kone) og han overtog Uggdal br 11 kort før 1700. Han fik skøde 1703. Han var medlem de mest velanskrevne i bygden. Han var lagrettemand og militær lægdsmand og var med til at udskrive dagsskatten i 1714. Samme år var han en af syv, som gav 2 daler til krigsudstyr. Han havde bådehus og båd i Eie. I hans bo var der sølv for omkring 50 daler, bl.a. to sølvkander. Guri drev ulovlig handel med tobak. Hun flyttede til Gjersvik efter hans død. 6+0 børn. Han døde 85 år gl. Efter han død flyttede hun tilbage til Gjersvik. Her døde hun 83½ år gl. som inderst "i fattigdom". Hun døde i Gjersvik og blev begravet 5. september 1768 i Tysnes.

Ole Knudson Eikeland

204

Han var født 1671 i Eikeland, Fusa og døde 1758 i Fusa. Han fik skøde på Eikeland 1696, 1710 og 1720, så han ejede 2 lp og 18 mrk smør af gården. Han blev gift 1695 med

Guro Bergesdatter Brattebø, Jondal

205

Hun var født omkring 1680 i Brattebø, Jondal. Hun døde i 1765 Gjerdevik i Fusa sogn. Sammen fik de børnene:

Knud Olson Eikeland, født 1697 i Eikeland og døde 1765 i Fusa. Han var bruger på Eikeland i Fusa sogn sammen med faderen fra omkring 1730 til 1758. 1715 giftede han sig med **Brita Olsdatter Gjerdevig** fra Øvre Gjerdevig og var da bosat her. 1740 og 1757 fik han skøder på over 1½ lp smør i Eikeland.

Berge Olson Eikeland, født omkring 1700 i Eikeland, død 1781. Han giftede sig 1725 1) med NN (m kongebrev) og 2) 1730 med enken **Guri Sjursdatter Femanger** født på Sørtveit 1700. Han bosatte sig på Femanger.

Brita Olsdatter Eikeland, født 1699 i Eikeland, død 1783. Hun giftede sig 1730 med **Wintzens Wintzentson Vindenes Gjerdevik** (1709-) og bosatte sig på Gjerdevik.

Ole Olson Eikeland, født 1704 i Eikeland og død 1734. Han giftede sig 1725 med **Jørna Olsdatter Brathus-Eide** (1705-97) og bosatte sig på Brathus.

Stein Olson Eikeland, Fusa (ane 102), født 1706 i Eikeland, Fusa. Han døde i Flatråker og blev begravet 9. april 1784 i Uggdal. Han blev gift 19. juni 1735 i Uggdal med **Brita Knutsdatter Flatråker**.

Hans Olson Eikeland, født 1708 i Eikeland. Han giftede sig 1736 med **Kristi Vilumsdatter Sørtveit** (1712-75) og bosatte sig på Hatvik. 3 børn.

Kari Olsdatter Eikeland, født 1711 i Eikeland og død 1747. Hun giftede sig 1736 med Jan Hansen Holdhus (1718-). Efter hendes død rejste han til København, hvor han boede 1753.

Engel Olson Eikeland, født 1714 i Eikeland og døde 1781 i Strandvik. Han giftede sig med kongebrev 1735 med Magdele Sjursdatter Sørtveit og bosatte sig her.

- Anna Olsdatter Eikeland**, født 1716 i Eikeland og død inden 1759. Hun giftede sig med sergent Torkel Torkelson Skogseid (1711-1800).
- Brita Olsdatter Eikeland**, født 1719 i Eikeland. Hun døde omkring 1776. Hun giftede sig med sin fætter **Knud Wintzentsen Vindenes** og blev bosat her.
- Lars Olson Eikeland**, født 1723 i Eikeland og død 1815. Han giftede sig 1747 med enken **Marta Hansdatter Helland** (1688-1768) og bosatte sig i Helland, Fusa. Han var lensmand. 3 børn.
- Ole Olson Eikeland**, født 1723 i Eikeland. Han døde 84 år gl. 31. august 1808 og blev begravet 25. septemeber s.å. i Tysnes. Han giftede sig med **Marta Andersdatter Femanger** (1726- o. 1804) og bosatte sig på Hetleseier på Stord 1758-90. Han købte Nera Hope af sønnen Anders i 1791. Med i salget var savbruget og kværnen i Hope. Anders fik i stedet moderens odelsjord i Femanger, som Ole havde krævet som odel. 1792 solgte de halvdelen af bruget (nyt br 3) til sønnen Ole. De satte en mindre glasstue op som vilkårsbolig. Han havde andel i en mortanot. Boet efter Marta 1804 viste et nettooverskud på 516 dlr. Ole havde været handelsmand i sine unge dage.

Knut Pederson Nera-Laukhamar

206

Han var født omkring 1690. De fæstede hele Nordgården i Flatråker i 1715 af Lillianschiold. Knut fik skøde i 1732. Han var en af de mest velanskrevne i pastoratet og var med til at skrive skolefundatsen i 1746. Han var lagrettemand og militær lægdsmand. Ved siden af gård- og skovdrift, drev han fiskeri. De lånte ofte penge ud til folk. I 1736 solgte de 1/3 af gården til svigersønnen Stein (nyt br 5). I hans bo var der værdier for over 300 daler. Han døde 80 år gl. i Flatråker og blev begravet 10. maj 1769 i Uggdal. Han blev gift med

Synneva Andersdatter Landrøyo

207

Hun var født omkring 1695 i Landrøien, Tysnes. Hun døde 70 år gl. i Flatråker og blev begravet 14. juli 1765 i Uggdal. sammen fik de børnene:

- Brita Knutsdatter Flatråker** (ane 103), født omkring 1716 i Flatråker. Hun døde i Flatråker og blev begravet 7. juni 1802 i Uggdal. Hun blev gift 19. juni 1735 i Uggdal med **Stein Olson Eikeland, Fusa**.
- Marta Knutsdatter Flatråker**, født omkring 1721 i Flatråker. Hun døde 77 år gl. i Beltestad og blev begravet 3. april 1803 i Uggdal. Hun blev gift 24. juni 1744 i Uggdal med **Knud Olson Kåste** (o. 1713 - o. 1793). Han fik skøde på halvdelen af Nordbost i 1744 (nyt br 2). Den anden halvdel (br 3) købte hans svoger Stein. I 1762 blev gården taget fra ham på odel, og de flyttede til Øvre Beltestad br 2. Her havde han fiskegarn sammen med andre. 4 børn.
- Ildri Knutsdatter Flatråker**, født i Flatråker, døbt 5. april 1724 i Stord. Ved hendes barkedåb er anført: 5. april døbt af Opdal Sogn i Storøens Kirche af Mag. Thomas Scheen Ildri Knutsdatter. Fadderne: Biørn Nesse, Elling Tved, Malene Opdahl, Christie Fladerager, Anna Opdahl. [Dåben er indført i KB Tysnes]. Hun døde 59 år gl. i Gloppo, Fitjar, og blevegravet 20. april 1783 i Stord. Hun blev (1) gift 12. januar 1749 i Uggdal med **Lars Jonson Se** (o. 1705-76). Han fik skøde på faderens jord i Se 1734. Han fiskede og havde smedje. Han var særdeles velstående og lånte ofte penge ud. Dels havde han arvet, dels gjorde han to gode ægteskaber. Men flittige må de også have været. I hans bo var der værdier for over 300 daler, bl.a. en sølvkrone vurderet til 80 daler (vægt 1,250 kg). 4+1 barn.

Hun blev (2) gift 5. juli 1778 i Uggdal med **Amund Knutsson Gloppo, Fitjar** (o. 1726-83). Han drev gård på Gloppo i Fitjar sogn (Stord). Han døde 57 år gl.

Mari Knutsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 23. februar 1727 i Tysnes. Hun døde 1786. Hun blev (1) gift 22. juni 1752 i Uggdal med **Lars Kristenson Myklestad** (o. 1722-1758). Han fik en del af faderens jord Myklestad br 1 i skifte efter moderen 1750. Samme år løste han sine søskende ud. I 1757 fik han resten af jorden, men døde allerede året efter. 3 børn. Han døde 36 år gl.

Hun blev (2) gift 4. november 1759 i Uggdal med **Hans Larsson Kleppa, Strandvik** (1732 – efter 1800). Ved giftermålet med Mari overtog han halvdelen af Myklestad br 1. Ved vielsen har præsten indført ham som Lars Hansen Kleppa. Resten arvede hendes søn Kristen, og Hans fæstede jorden. Han giftede sig godt og var en af de rigeste bønder i pastoratet i slutningen af 1700-tallet. Han lånte ofte penge ud. Han var en dygtig fisker og havde garn m.m. Ved hendes død blev boet opgjort til over 700 daler. Efter hendes død flyttede han til Epland og ved sit andet ægteskab til Austevoll. 5 børn.

Inger Knutsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 23. januar 1730 i Stord. Ved hendes dåb er anført: 23. Januar døbt af Opdal Sogn ved Storøens Kirche Inger Knudsdatter Fladerager. [Dåben er indført i KB Tysnes]. Hun var vanfør og boede hjemme. Hun døde 53 år gl. i Flatråker og blev begravet 6. februar 1783 i Uggdal.

Barbro Knutsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 4. januar 1733 i Uggdal. Hun døde 1733 i Flatråker.

Peder Knutson Flatråker, født i Flatråker og døbt 23. marts 1734 i Uggdal. Han døde i Flatråker og blev begravet 9. maj 1734 i Uggdal.

Barbro Knutsdatter Flatråker, født i Flatråker og døbt 21. oktober 1736 i Uggdal. Hun døde 79 år gl. 9. juli 1823 i Økland og blev begravet 27. juli 1823 i Uggdal. Hun blev gift 24. februar 1760 i Uggdal med **Sjur Johannesson Økland** (1730-1815). Han fik skøde på halvdelen af Økland 1758. Resten solgte faderen til en Ola Jenssen i 1765 - forholdet mellem far og søn var på det tidspunkt særdeles dårligt. I 1770 fik han dog tag i denne jord. De var velhavende. 2 sønner delte efterfølgende jorden. 9 børn. Han døde 89 år gl. som vilkårsmand.

Salomon Monsson Solheim

208

Han var, født omkring 1670 og døde 1742. Kari og Salomon overtog halvdelen af Solheim, da de giftede sig i 1697, idet de indløste de andre søskendes arveparter. I 1711 købte de alle rettigheder af Axel Rosenkrantz for 20 daler. I 1720 fik de resten af Solheim af hans mor. Efter 1. Karis død indløste Salomon børnenes arveandele. En tid ejede han også nabogården Skartveit. De var velhavende. Han var mellem de mest velanskrevne i pastoratet: lagrette-mand, kirkeværg for Onarheimskirken 1708-10 og militær lægdsmand. Kari (2) beholdt 1/4 af gården efter hans død. Han blev (1) gift 1697 med

Kari Johannesdatter Kjellesvik, Fjelberg

209

Hun var født omkring 1680 og døde omkring 1717. Sammen fik de børnene:

Håkon Salomonson Solheim (ane 104), født omkring 1703 i Solheim. Han døde i Solheim, begravet 19. januar 1776 i Onarheim. Han blev gift 8. november 1733 i Tysnes med **Kari Villumsdatter Heggland**.

Johannes Salomonson Solheim, født omkring 1706 i Solheim og død omkring 1742. Han fik skøde på Nordbost br 1 1732. Han var militær lægdsmand. 3 børn. Han blev gift 1753 med **Ingeborg Torbjørnsdatter Tveit, Strandvik** (1706-41).

Mons Salomonson Solheim, født omkring 1708 i Solheim og død omkring 1720 i Solheim.

Ingeborg Salomonsdatter Solheim, født omkring 1712 i Solheim. Hun døde 21 år gl. i Solheim og blev begravet 6. januar 1734 i Onarheim.

Mari Salomonsdatter Solheim, født 1715 i Solheim og død 1786. Hun blev gift 10. juli 1735 i Onarheim med **Hans Jørgenson Nera-Støle** (o. 1715-68). Han fik skøde på faderens jord i Nera Støle 1735 - samme år som de giftede sig. De må have været særdeles åbenmuede og måtte ofte bøde derfor. Dette tærede nok på en ellers god økonomi. Hun fik vilkår i 1781 hos sønnen. 9 børn.

Salomon Monsson giftede sig (2) 1718 med **Kari Johannesdatter Nortveit, Strandvik**. Hun var født omkring 1692 i Nortveit, Strandvik. Hun døde i Vattedal og blev begravet 24. marts 1763 i Onarheim. Sammen fik de børnene:

Kari Salomonsdatter Solheim, født omkring 1720. Hun døde 70 år gl. i Meland og blev begravet 25. april 1790 i Onarheim. Hun blev gift 4. juni 1743 i Onarheim med **Nils Nilsson Meland** (1720-85). Han var soldat ved vielsen. Efter at have boet nogle år på Meland br 3, overtog de omkring 1750 br 4. I 1758 købte de jorden på auktion over Halsnøy klostergodset (kongeskøde). 2 børn.

Guri Salomonsdatter Solheim, født i Solheim og døbt 24. januar 1723 i Tysnes. Hun døde 1723 i Solheim. Ved begravelsen er indført Salo Solem sit barn (KB).

Guri Salomonsdatter Solheim, født 1724 i Solheim. Hun døde 73 år gl. i Myklebust og blev begravet 11. november 1795 i Onarheim. Hun blev gift 2. juli 1750 i Onarheim med **Kristoffer Larson Gjerstad** (1725-73). De overtog hans odelsjord på Myklebust ved skøde 1749. 4 år efter hans død blev der holdt skifte (1777), og her fortalte enken, at der efter at al gæld var betalt, ikke var værdier tilbage i boet. Salomon Solheim fik udlagt jorden som pant for obligationsgæld. 11 børn.

Nils Salomonson Solheim, født i Solheim og døbt 4. maj 1727 i Onarheim. Han døde 68 år gl. i Vattedal og blev begravet 26. marts 1792 i Onarheim. Ved sit ægteskab med enken Anna overtog han i 1754 Vattedal br 1. Han arvede Skartveit af forældrene (solgt 1762). Efter Annas død blev han stævnet for ikke at have skiftet med børnene. Sagen blev forligt - der var næppe store værdier, når kreditorerne havde fået sit. 5 børn. Han blev gift 24. juni 1754 i Onarheim med **Anna Olsdatter Kåste** (o. 1724-78).

Villum Janson Heggland **210 = 78**

Gift med

Anna Kristina Raseno Paulsdatter **211 = 79**

(Se samme personer ovenfor: anerne 78 og 79).

Jens Larsson Vetle-Gøyo **212**

Han var født omkring 1667 og døde omkring 1710. Han var trolig søn af Lars Vetle Gøyo. Fødestedet er usikkert. Ved sit giftermål med Anna overtog han halvdelen af Dalen br 1. Mellem 1701 og 1710 overtog de resten. Han blev gift med

Anna Eriksdatter Dalen

213

Hun var født omkring 1665. Hun døde 83 år gl. i Dalen og blev begravet 29. august 1745 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Brita Jensdatter Dalen, født omkring 1696. Hun døde 80 år gl. i Håheim og blev begravet 13. juni 1776 i Uggdal. Hun blev gift med **Johannes Olson Lande** (o. 1685-1766). De fæstede Håheim br 2 1722. Han var militær lægdsmand. Hans bo var fallit - og enken "meget fattig". 5 børn. Han døde 80 år gl.

Kristi Jensdatter Dalen, død omkring 1740. Hun blev gift 29. juni 1727 i Tysnes med **Lars Andorson Vermedal** (o. 1702-53). Lars og Helga fæstede Øvre Helland i 1722. Ved vielsen i 1727 betegnes han soldat. I 1730'erne arvede han en del jord efter farbroderen, og i 1738 købte han resten af medarvingerne. Ved hans død overgik jorden til Anders Sjurson fra Fusa som kreditor - og han solgte igen til Morten på Nere Helland 1756. 2+7+3 børn. Han døde 49 år gl.

Lars Jensson Dalen (ane 106), født omkring 1701 i Dalen. Han døde i Dalen og blev begravet 31. januar 1787 i Uggdal. Han blev gift 6. april 1732 i Uggdal med **Brita Madsdatter Tveit**.

Anna Jensdatter Dalen, død efter 1744. Hun blev gift 24. juni 1736 i Uggdal med **Hans Kristofferson Øvra-Kleppa** (o. 1708-48). Han er nævnt på Nese br 7 i 1734, men fik først fæstebrev 1736. De havde brugt til 1744. Derefter havde de hus på Nese. 1 datter.

Kristi d.y. Jensdatter Dalen, født omkring 1705. Hun døde 70 år gl. i Helland og blev begravet 1. februar 1765 i Uggdal. Hun blev gift 2. juli 1728 i Uggdal med **Morten Hansson Nera-Helland** (o. 1696-1762). Han fik skøde på Nere Helland 1734. Han ejede Øvre Helland 1756-59. Han var militær lægdsmand. 3 børn. Han døde 66 år gl.

Mads Gabrielson Tveit

214 = 160

Gift med

Ingeborg Ivarsdatter Flakka

215 = 161

(Se samme personer ovenfor: anerne 160 og 161).

Rasmus Nilsson Flakka

216

Han var født omkring 1685 i Flakka. Han døde 81 år gl. i Rolse og blev begravet 5. juli 1760 i Uggdal. De fæstede Rolse br 1 af kongen 1707. Han fik kongeskøde 1729. Han var militær lægdsmand. Han blev (1) gift omkring 1707 med **Anna Sjursdatter Rolse**. Hun var født i Rolse og døde omkring 1712 i Rolse. Sammen fik de børnene:

Nils Rasmusson Rolse, født omkring 1708 og død omkring 1731. Han tjente hos Ola Bakka 1724. Trolig død ugift 1731.

Anna Rasmusdatter Rolse, født 1711 og død efter 1743. Hun blev gift 21. oktober 1736 i Uggdal med **Anders Johannesson Malkenes** (o. 1712 – efter 1743). Ved vielsen boede han på Rolse. De fæstede Nera Gjerstad br 2 1738. De flyttede fra Gjerstad omkring 1743 og boede trolig siden på Bjelland i Austevoll. 1 barn født på Tysnes.

Rasmus Nilsson blev (2) gift omkring 1712 med

Kari Olsdatter Øvra-Dalland

217

Hun død i Rolse og blev begravet 24. oktober 1734 i Uggdal. Ved begravelsen er anført: begravet Rasmus Rolses kone. Sammen fik de børnene:

Kari Rasmusdatter Rolse, født omkring 1713 i Rolse. Hun døde 68 år gl. i Myklestad og blev begravet 8. december 1779 i Uggdal. Hun blev (1) gift 10. oktober 1745 i Uggdal med **Johannes Johannesson Stora-Gjersvik** (o. 1703-63). Han fæstede Myklestad br 4 af mosteren 1745 - men havde da allerede været på bruget i 5 år. 0+4 børn. Han døde 64 år gl.

Hun blev (2) gift 11. juni 1764 i Uggdal med **Alv Nilsson Myklestad** (1744-1822). Ved sit ægteskab med Kari fæstede han Myklestad br 4. Hun var over 30 år ældre end ham. Han rejste på vintersildefiskeri. Han giftede sig igen i 1781 og flyttede til Nera Drongje.

Synneva Rasmusdatter Rolse, født 1714. Hun døde 32 år og 9 måneder gl. i Beltestad og blev begravet 23. oktober 1746 i Uggdal. Hun blev gift 17. oktober 1745 i Tysnes med **Åsmund Tomasson Litle-Brottetveit** (o. 1712-92). Sygni og Åsmund fæstede Øvre Beltestad br 3 1741. Huset var da forfaldent. Han fik kongeskøde på jorden 1758. Han kunne klare sine skatter og afgifter - men ellers stod de sig dårligt. Han drev laksefiskeri ved Beltestadknappen. 2+0+11 børn. Han døde 80 år gl.

Nils Rasmusson Rolse (ane 108), født omkring 1717 i Rolse. Han døde i Rolse og blev begravet 8. juni 1783 i Tysnes. Han blev gift 16. november 1741 i Tysnes med **Marta Ingebrigtsdatter Borgjo**.

Anna Rasmusdatter Rolse, født omkring 1720 i Rolse og død omkring 1756. Hun blev gift 2. juli 1742 i Uggdal med **Jacob Nilsson Andersland** (o. 1718-81). Han var soldat ved vielsen med Anna. Han overtog halvdelen af Andersland (nyt br 3) i 1742 fra stedfaderen. De klarede sig pænt. 6+4 børn. Han døde 63 år gl.

Ingebrigt Torgeirson Reiso

218

Han var født omkring 1673 i Reiso. Han De fæstede halvdelen af Borgjo før 1700 (nyt br 3). De klarede sig hæderligt. døde i Borgjo og blev begravet 7. juni 1733 i Uggdal. Han blev gift med

Guri Olsdatter Vermedal

219

Hun var født omkring 1678 i Vermedal. Hun døde 75½ år gl. i Borgjo og blev begravet 14. december 1749 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Anders Ingebrigtson Borgjo, født omkring 1702 i Borgjo og død 1729. Ved vielsen med Astri var han soldat. De havde formentlig overtaget halvdelen af Øvre Støle

inden han døde. Han blev gift 30. maj 1728 i Uggdal med **Astri Johannesdatter Østra-Støle** (o. 1714-84).

Kari Ingebrigtsdatter Borgjo, født omkring 1702 i Borgjo. Hun døde 37½ år gl. i Holma og blev begravet 13. december 1739 i Uggdal. Hun blev (1) gift 23. juli 1730 i Tysnes med **Ola Larsson Våge** (o. 1701-31). Han blev begravet 29 år og 2 måneder gl. På det tidspunkt havde han vel næppe overtaget faderens jord i Våge.

Hun blev (2) gift 13. juli 1732 i Uggdal med **Anders Larsson Sørå-Gjøvåg** (o. 1702 – efter 1750). Han fik skøde på Nora Holma 1732. De solgte til Stein Flatrårker 1747. Han havde smedie. Hele tunet - 7 huse - nedbrændte i påsken 1741. Anders lå selv og sov med to børn - men han reddede dem alle ud. Han blev derefter skattefri i nogle år, men det gik nedover med ham. I 1750 måtte de flytte fra gården, trolig til Bergen. I 1719 fik han et barn uden for ægteskab. Han måtte bøde 12 daler og blev forvist til fiskeri ved Karmsund. Pigen måtte tjene til bøden på 6 daler i spindehuset i Bergen. Så blev hun forvist til Sogn. 1+3+2 børn.

Ola Ingebrigtsen Borgjo, født omkring 1705 i Borgjo. De fæstede Skjolda i 1732, da de giftede sig. Han havde da tjent en tid på Skjolda. Han handlede med kraturer, og det var nok grundlaget for deres rigdom. I deres senere år fungerede de som bank for de omkringringboende. Da hun døde som vilkårs kone, havde de over 100 daler i rede penge og udestående fordringer for 85 daler. Den eneste søn ville, at hans søstre skulle arve ligeligt med ham, fordi han havde "nydt adskilligt som hand ønskede ved denne Leylighed at kunne gjøre vederlag for". 7 børn. Han døde 81 år gl. i Skjolda og blev begravet 18. november 1786 i Onarheim. Han blev gift 2. juli 1732 i Onarheim med **Kristi Henriksdatter Skjolda** (o. 1699-1782).

Nils Ingebrigtsen Borgjo, født omkring 1708. Ved sit giftermål med Barbro i 1734, fæstede han Søreid br 6 og købte jorden i 1751. I sin ungdom havde han tjent 5 år hos præsten Jestrup. Han var fattigforstander. Ved hans død var der meget gæld til Torgeir Uggdal, men arvingerne fik også lidt. 2+2 børn. Han døde 70 år gl. i Søreid, Tysnes, og blev begravet 1. januar 1773 i Uggdal. Han blev (1) gift 27. juni 1734 i Uggdal med **Barbro Jonsdatter Se** (o. 1693-1767). Han blev (2) gift 2. juli 1769 i Uggdal med **Anna Sjursdatter Uggdal** (o. 1740-1805).

Jon Ingebrigtsen Borgjo, født omkring 1712 i Borgjo. Han var kreaturhandler og blev beskattet som handelsmand. Han døde 38 år gl. i Borgjo og blev begravet 11. april 1748 i Uggdal. Han "blef på søen" - og boet havde flere udestående fordringer, bl.a. penge i Ryfylke for kreaturer.

Marta Ingebrigtsdatter Borgjo (ane 109), født omkring 1715 i Borgjo. Hun døde i Rolse og blev begravet 16. maj 1790 i Uggdal. Hun blev gift 16. november 1741 i Tysnes med **Nils Rasmusson Rolse**.

Torgeir Ingebrigtsen Borgjo, født omkring 1720 i Borgjo. Han fik skøde på Uggdal br 8 i 1749 og skulle så gifte sig med odelsjenten. Det skete i 1750. Ved siden af Anders på Ekrejor'o var Torgeir den mest velstående i Uggdal. Han drev kraturhandel, lånte ofte penge ud og rejste på vintersildefiskeri. Han døde i Heie og blev begravet 22. januar 1775 i Tysnes. Han døde 54 år gl. hos datteren i Svinadalen (Lille Heie). 8 børn. Han blev gift 14. januar 1750 i Uggdal med **Anna Bottelsdatter Uggdal**

Ola Ørjonson Hodlekje

220

Han var født omkring 1694 i Hollekje. Han overtog Hoddlekje br 1 da moderen døde 1717. I 1730'erne løste han andre arvinger ud. De stod sig godt. Han var med til at skrive skolefundatsen for Tysnes 1742. Han var militær lægdsmand. Som ung var han forlovet med naboens

datter - men de ophævede forlovelsen, hvilket gav anledning til meget snak. Sønnen Ørjon overtog en del af jorden 1745. 3 børn. Han døde 1762. Han blev gift omkring 1718 med

Synneva Jacobsdatter Uggdal

221

Hun var født omkring 1685 i Opdal. Hun døde 78 år gl. i Hollekje og blev begravet 23. maj 1762 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Guri Olsdatter Hodlekje, født omkring 1719 i Hollekje. Hun døde i Beltestad og blev begravet 4. oktober 1769 i Uggdal. Hun blev (1) gift 6. januar 1741 i Tysnes med **Jacob Gregoriussen Nera-Beltestad** (o. 1712-54). Guri var et godt giftermål. De fæstede Nere Beltestad omkring 1740. Han var blandt de få, der betalte formueskat i 1744. Ved hans død var der 234 daler i rede penge i boet. Hun var med barn, da Jacob døde. 5 børn.

Hun blev (2) gift 5. november 1755 i Uggdal med **Johannes Erikson Skartveit** (1731-57). Han fik fæstebrev 1755, men døde kort efter. Han rejste på vintersildefiskeri.

Hun blev (3) gift 25. juni 1758 i Uggdal med **Ola Ørjonson Medalen** (1735-67). Han rejste på vintersildefiskeri og havde iøvrigt fiskegarn. Han havde smedje. Han fik skøde på Nera Beltestad i 1757 af Pål Nordhus (svigerfar til en af hendes børn) og sønner, og han øgede deres formue pænt. Hun købte odelsretten 1767. Han døde 33 år gl.

Brita Olsdatter Hodlekje, født omkring 1721. Hun døde 21 år gl. i Hollekje og blev begravet 17. marts 1743 i Uggdal.

Ørjon Olson Hodlekje (ane 110), født i Hollekje, døbt 16. september 1725 i Uggdal. Han døde 10. september 1810 i Hollekje og blev begravet 30. september 1810 i Uggdal. Han blev (1) gift 5. juli 1746 i Uggdal med **Ragnhild Kristensdatter Myklestad**. Han blev (2) gift 1761 med **Ingeborg Larsdatter Dalen**.

Kristen Hansson Nora-Grøtei

222

Han var født omkring 1685 i Grøtei. De fæstede Myklestad br 1 1717 og fik skøde 1739. Han var lensmand i Uggdal skipsreid 1726-52. Lønningen var 4 daler om året plus visse ekstraintægter. I 1746 var han med til at sætte skoleforordningen for Tysnes op. I hans bo blev der registreret fiskegarn - han havde nok folk, som fiskede ude og hjemme. De stod sig godt. Datteren Elsa var funktionshæmmet og ved faderens død blev de andre børn enige om at bygge en stue til hende og holde hende med mad og brænde etc. Han døde 72 år gl. i Myklestad og blev begravet 24 april 1757 i Uggdal. Han blev gift omkring 1717 med

Barbro Olsdatter Hodlekje

223

Hun var født omkring 1691 i Hollekje. Hun døde 59 år gl. i Myklestad og blev begravet 22. marts 1750 i Uggdal. Sammen fik de børnene:

Hans Kristenson Myklestad, født omkring 1719 i Myklestad og død sst. omkring 1725.

Ola Kristenson Myklestad, født omkring 1721. Han døde 1738 - 1750.

Lars Kristenson Myklestad, født omkring 1722 i Myklestad. Han fik en del af faderens jord Myklestad br 1 i skifte efter moderen 1750. Samme år løste han sine sø-

skende ud. I 1757 fik han resten af jorden, men døde allerede året efter. 3 børn. Han døde 36 år gl. i Myklestad og blev begravet 5. november 1758 i Uggdal. Han blev gift 22. juni 1752 i Uggdal med **Mari Knutsdatter Flatråker** (1727-86).

Hans Kristenson Myklestad, født i Myklestad og døbt 16. januar 1725 i Uggdal. Han døde 37 år gl. i Tegland og blev begravet 31. januar 1762 i Uggdal. De overtog Tegland br 3, da de giftede sig, men fik først alle rettigheder i 1751 (div mageskifter). De havde jord i Ersvær (hendes arv). Ved deres død var der registreret guld og sølv, bl.a. en sølvkrone til 15 daler. Han rejste på vintersildefiskeri og fiskede i fjorden. De døde fra små børn. 4+1 barn. Han blev (1) gift 5. juli 1747 i Tysnes med **Anna Andersdatter Tegland** (o. 1725 – o. 1759). Han blev (2) gift med **Anna Paulsdatter Kilen, Hålandsdal** (1717-82).

Ragnhild Kristensdatter Myklestad (ane 111), født i Myklestad og døbt 27. juli 1727 i Uggdal. Hun døde i Hollekje og blev begravet 1. marts 1761 i Uggdal. Hun blev gift 5. juli 1746 i Uggdal med **Ørjon Olson Hodlekje**.

Elsa Kristensdatter Myklestad, født i Myklestad og døbt 17. december 1730 i Uggdal. Hun var tvilling med Anna. Hun var funktionshæmmet og boede hjemme. Hun døde 23 år gl. i Myklestad og blev begravet 27. januar 1760 i Uggdal.

Anna Kristensdatter Myklestad, født i Myklestad og døbt 17. december 1730 i Uggdal. Hun døde 14 dage gl. i Myklestad og blev begravet 22. januar 1731 i Uggdal. Hun var tvilling med Elsa.

Anna Kristensdatter Myklestad, født i Myklestad og døbt 8. marts 1733 i Tysnes. Hun døde i Beltestad og blev begravet 12. januar 1768 i Uggdal. Hun blev gift 24. juni 1756 i Uggdal med **Anders Jacobson Søra-Amland** (1730-83). Anna og Anders fæstede Øvre Beltestad br 1 1761 af Peter Dysvik. Han fiskede ude og hjemme. Han var smed. De stod sig godt og lånte ofte penge ud. 4+0 børn. Han døde 52 år gl.

Hans Ingebrigtson Lande

224 = 196

Gift med

Alis

225 = 197

(Se samme personer ovenfor: anerne 196 og 197).

Vermund Sjurson

226

Han var født omkring 1647. Hans ophav er ukendt. Måske var han søn af Sjur Rølse og sønnesøn af Vermund Mittstov Uggdal. Han døde 1703 i Epland, Tysnes. De overtog en del af Nera Gjerstad br 1 i begyndelsen af 1680'erne og resten kort efter. Efter 1698 bosatte han sig på Nese - og da han døde var de flyttet til Epland. Han blev (1) gift med

Brita Olsdatter Stora-Godøy

227

Hun var født omkring 1655 i Godøy og døde omkring 1697 i Gjerstad. Sammen fik de børnene:

Anna Vermundsdatter Nera-Gjerstad, født omkring 1685 i Gjerstad. Hun blev gift omkring 1710 med **Johannes Gunnarson Stora-Gjersvik** (o. 1670-1733). De overtog Gjersvik br 4 efter Peder Nilsson i slutningen af 1690'erne, men de fik

først fæstebrev 1701. Han rejste på vintersildefiskeri. Han var militær lægdsmand, men han havde ikke selv været soldat. 4+5 børn.

Kari Vermundsdatter Nera-Gjerstad, født omkring 1693 i Gjerstad og død efter 1717. Hun var hos morbroderen i Gøyo 1717 - ellers ukendt.

Anna d.y. Vermundsdatter Nera-Gjerstad (ane 113), født omkring 1697 i Gjerstad. Hun døde efter 1743. Hun blev gift 30. maj 1723 i Tysnes med **Ingebrigt Hansson Tegland**.

Han blev gift omkring 1698 med (2) **Marta Monsdatter Epland**. Hun var født i Epland og døde omkring 1718. Ingen børn.

Nils Andersson Sunda **232 = 154**

Gift med

Anna Mortensdatter Nera-Helland **233 = 155**

(Se samme personer ovenfor: anerne 154 og 155).

Lars Jonson Håvik **234**

Han var født 1654 i Håvik, Strandvik. Han bosatte sig på Legland i Strandvik sogn, hvor han var selvejer. Han døde 1702 i Legland, Strandvik. Han blev gift 1679 i Strandvik med

Agate Alfsdatter Femanger **235**

Hun var født 1659 i Femanger, Strandvik og død 1739 i Strandvik. Sammen fik de børnene:

Jon Larsson Legland, født 1688 i Legland og død 1708 i Strandvik.

Anders Larsson Legland, født 1695 i Legland. Han ejede og brugte Legland br 40 og 41. Han døde 1751 i Legland. Han blev gift 1721 med enken **Eli Bårdsdatter Hobn, Strandebarm** (1664-1741) fra Hobn i Strandebarm.

Kari Larsdatter Legland, Strandvik (ane 117), født 1699 i Legland, Strandvik og død 1761. Hun blev gift 1722 i Strandvik med **Sjur Nilsson Nera-Gjerstad**.

Ingegjerd Larsdatter Legland, født 1680 i Legland. Hun døde 1756 i Strandvik. Hun giftede sig (1) 1703 med **Anders Monson Bjørndal** (1678 – o. 1708). Han var moderens 2. mands tvillingbror! Han var selvejer på Bjørndal i Hålandsdal sogn. Hun giftede sig (2) 1709 med **Haldor Gitleson Schogeide** (født 1686), som overtog gården med hende.

Agate Alfsdatter giftede sig (2) med **Michel Monsson Bjørndal** (1678-1760). Ved ægteskabet overtog han Legland. Sammen fik de datteren:

Christi Michelsdatter Legland, født 1705 i Legland. Hun døde 1769 i Nerhovda. Hun giftede sig (1) i 1727 med **Hans Knutson Eide** (1708-43) og (2) i 1745 med **Peder Nilsson Orra**, som var den første skolelærer i Hålandsdal og Fusa. Bosat på Nerhovda. Hun arvede jord efter moderen på Legland.

Kolbein Olson Andersland

238 = 166

Gift med

Anna Bottelsdatter Borgjo

239 = 167

(Se samme personer ovenfor: anerne 166 og 167).